

Lezing: Marcus 10, 2 - 16

²Er kwamen ook farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. ³Hij vroeg hun: 'Hoe luidt het voorschrift van Mozes?' ⁴Ze zeiden: 'Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.' ⁵Jezus zei tegen hen: 'Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. ⁶Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; ⁷daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, ⁸en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. ⁹Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.'

¹⁰In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. ¹¹Hij zei tegen hen: 'Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; ¹²en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.'

¹³De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. ¹⁴Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. ¹⁵Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.' ¹⁶Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Bezinningstekst:

Liefde

Liefde is vertrouwen en hopen,
zelfs in het diepste donker.

Liefde is de andere vrijlaten
en zichzelf laten zijn.

Liefde is loslaten en pijn,
wanneer het voor de ander
beter is een eigen weg te gaan.

Liefde is doen wat goed is voor de ander.

Liefde is kijken met verwondering.
Want liefde ziet het goede
en niet het kwade in de ander.
Zij ziet in ieder mens een kind van God.

Liefde heeft een eindeloos geduld,
want zij weet dat de zachte krachten
het zullen winnen op aarde.
Zij verliest nooit de hoop.

Liefde is God.
Want uit God werd zij geboren
en tot God brengt zij alles wat leeft.

Wie de liefde leeft, leeft God.

Hans Stolp