

Lezing: Johannes 17, 11b – 19 (NBV = Nieuwe Bijbelvertaling 2004))

Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. ¹²Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. ¹³Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. ¹⁴Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. ¹⁵Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. ¹⁶Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. ¹⁷Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. ¹⁸Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. ¹⁹Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Bezinningstekst:

Op het einde van zijn leven
bidt Jezus ons alle goeds toe.
Hij geeft geen nieuwe geboden,
geen beklemmende wetten.

Hij bidt om eenheid en verbondenheid,
zodat niemand uit de boot valt.
Iedereen moet tot zijn recht komen
en een vreugdevol bestaan kunnen leiden.

Hij bidt om Woorden en Daden
in de Geest zoals Hij die heeft voorgeleefd.
Hij vraagt niet om het onmogelijke,
maar om goedheid en liefde
van mensen onderling.

Hij stuurt ieder van ons de wereld in
om te gaan doen wat Hij heeft gedaan:
zorgen voor mensen,
genezend en vergevend aanwezig zijn,
vooral bij hen
voor wie het anders geen leven is.
Dat is zijn Waarheid:
liefde tussen mensen onderling
en verbondenheid met de Schepper.

Zo zijn wij gezondenen:
mensen met een opdracht.
Ons wordt telkens weer gevraagd
om ons te bezinnen op zijn Woord,
om te kijken naar zijn manier van leven.
En vandaaruit worden we op weg gestuurd
om de wereld leefbaar te maken,
te beginnen in onze eigen omgeving.

Het testament van Jezus
is niet vrijblijvend.
Het vraagt om uitgevoerd te worden,
vandaag al, maar ook morgen, en altijd.
Alleen zo kunnen wij naar Hem genoemd blijven,
wij, christenen, uitvoerders van zijn testament.