

Lezing: Mt 28, 16 – 20 (NBV = Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

¹⁶De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, ¹⁷en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. ¹⁸Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. ¹⁹Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, ²⁰en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Bezinning:

Ik geloof in Iemand die ik nooit heb gezien
en voor wie ik geen naam vind tenzij 'God'.
Ik belijd Hem als schepper en bevrijder.

Ik geloof in Jezus Christus,
geboren als een mensenkind zoals wij
en tegelijk Gods welbeminde.
Hij wilde mensen bevrijden
van al wat verdrukt en vernedert.
Doorheen leven, dood en opstandig
leeft Hij voorgoed in ons midden.

Ik geloof in Zijn vrijmoedige Geest
die waait waar Hij wil,
structuren overstijgt
en niet wil wijken
uit het hart van mensen
die het vuur van het begin niet willen doven.

Ik geloof in de gemeenschap van Zijn volgelingen:
allen die Zijn boodschap hebben verstaan
en altijd onderweg blijven,
van duisternis naar licht.

Ik geloof in de voltooiing van al wat leeft,
in de bekroning van al het goede
dat nu al door mensen gedaan wordt.

(Auteur onbekend)