

Clemenspoort

Project redemptoristen Voskenslaan

Vierde Nieuwsbrief – mei 2016

Het nieuwe logo



Na heel wat intern overleg en tal van suggesties die we hebben ontvangen is de keuze gevallen op de naam “Clemenspoort”. De reden hiervoor is dat de naam **Clemens** staat voor een unieke inspirerende redemptorist die ook in verschillende steden zijn weg heeft gezocht om aan arme en kleine mensen goed nieuws te brengen. Een van zijn slagzinnen was ook: “het evangelie nieuw” verkondigen. En ook dat is een van onze opdrachten in ons nieuwe project. De naam “**poort**” verwijst naar de link met de stad Gent. Gent bezit tal van plaatsten waar de naam poort in terugkomt. Er is de Dampoort, de Sint-Lievenspoort, de Benedictuspoort enz. Met het woordje poort heb je ook een sterk beeld. We willen in het nieuwe project mensen uitnodigen om binnen te komen. We willen passanten, zinzoekers, gelovigen en anders gelovigen uitnodigen om door de grote poort binnen te komen en thuis te komen. We willen de mensen ook niet vangen of vasthouden. We hopen dat we een rustplek mogen worden. Een punt waar je jouw batterijen kan opladen. Een plek waar een evangelische gemeenschap voor je klaar staat maar waar je ook wordt gerespecteerd in al je vrijheid en wordt uitgenodigd om je weg te gaan op de plek waar jij geroepen bent goed te doen.

De baseline van het nieuwe logo zijn **drie v-woorden: vieren, verbinden, vernieuwen**. De volgorde is bewust gekozen. We willen een plaats zijn waar wordt gevierd. Een plaats waar liturgie wordt gevierd, waar mensen samen mediteren, bidden en zich voeden aan Bijbelse verhalen en Woorden van leven. Maar ook een plaats waar het leven mag worden gevierd met zijn hoogtepunten, dieptepunten en kantelpunten. We willen ook een plaats zijn waar het verbinden, het samen gemeenschap vormen centraal staat. We willen de passanten en medewerkers uitnodigen om bij zichzelf thuis te komen, bij elkaar en ook de weg zoeken naar een intieme band met het Mysterie, met die overvloedige Liefde die alles en iedereen draagt, ook God genoemd. Tot slot willen we een plaats zijn waar we durven experimenteren en nieuwe wegen zoeken om vandaag het evangelie opnieuw toegankelijk te maken in de drukte van een stad die haar schoonheid haalt uit haar verscheidenheid. We willen graag met iedereen in dialoog gaan binnen onze kerk, met vrienden van andere godsdiensten, met zinzoekers, jongeren, mensen van goede wil. We willen ruimte maken om samen nieuwe wegen te gaan en initiatieven te nemen om de wereld duurzaam, kwetsbaar, zorgzaam en solidair verder te laten groeien.

Het beeld dat je terugvindt in het logo bevat verschillende lagen. In een eerste laag verwijst het naar de intentie om de drie dimensies: vieren, verbinden en vernieuwen, samen te laten doorgaan in een soort permanente kruisbestuiving. Er zijn in de stad plaatsen waar er wordt gevierd of waar men inzet op verbinding of waar men zoekt naar nieuwe wegen. Plaatsen waar deze drie aspecten gelijktijdig aan bod komen zijn al iets dunner gezaaid. Vervolgens kan je ook symbolisch het kruis ontdekken als je de blauwe lijnen volgt. Dit verwijst naar de man van Nazareth die ook voor ons inspiratiebron blijft bij uitstek. Met wat creativiteit kan je er ook een poort in zien. Tot slot kan je er ook een heel moderne versie in zien van het wapenschild van de redemptoristen. Het is de intentie van de redemptoristen om in dit nieuwe project hun oud verhaal op heel nieuwe manier te vertellen en verder naar morgen toe te ontwikkelen. Traditie is immers niet de as bewaren maar het vuur doorgeven.

20 april is de voorlopige raad van bestuur gestart van de Clemenspoort

Op 20 april is de raad van bestuur voor de eerste keer samen gekomen om kennis te maken met elkaar, de timing vast te leggen voor de opstart en de doorstart van het centrum en tevens kennis te maken met het draaiboek waarin alle activiteiten verzameld zijn die nog moeten doorlopen worden voor de opening. Het gaat echter nog om een voorlopige raad van bestuur omdat de nieuwe vzw Clemenspoort pas op het einde van 2016 zal worden opgericht. Vermoedelijk zal de samenstelling van de raad van bestuur in de tussentijd nog wijzigen maar de eerste beheerstappen zijn gezet.



Een zicht op de binnenruimte van de nieuwe vieringsruimte

Koken kost geld

Op 5 april is in de Effatazaal de **fundraisinggroep** voor de eerste keer samen geweest. Een groep van een tiental personen wil de spannende dubbele uitdaging aangaan. Om de inrichting te finaliseren d.w.z. de kosten voor het grote glasraam van 18 m op 1 m 30 (40.000 euro) en het meubilair (ongeveer 400 stoelen voor in de vieringsruimten en vergaderruimten en 80 tafels – ongeveer 60.000 euro) zijn we op zoek om in de periode mei 2016 tot september 2017 naar 100.000 euro. Eens de vzw start met zijn dagelijks werking zijn we nog op zoek naar een jaarlijkse structurele fundraising inkomst van 50.000 euro. Dit zijn natuurlijk grote getallen. Maar er waren een reeks bruisende realistische voorstellen om deze 100.000 euro en op termijn 50.000 euro op te halen. Er komen twee mailingen naar het grote publiek. Eentje voor steun voor het glasraam en eentje voor steun voor het meubilair. Er komt een lattenactie. Je kan voor 300 euro een gevellat laten sponsoren waarin je naam of een zin voor altijd wordt aangebracht. Er komen Clemenspoortkoekjes en er komt Clemenspoortbier. In de vakantie zullen een 100 ouderwetse spaarvarkens worden uitgedeeld om kopertjes te verzamelen. Er zal getest worden met crowdfunding. Een kerngroep gaat op huisbezoek bij een aantal mogelijke sponsors. En wat betreft de duurzame sponsoring zullen we de “vrienden van de Clemenspoort” opstarten. Het gaat om een groep mensen die pastorale vernieuwingsprojecten goed gezind zijn of mensen uit de vriendenkring van Effata die maandelijks 10 euro willen storten. We zoeken 400 vrienden. Wil jij er al één worden? Laat het weten aan walter.vanwouwe@me.com. In ruil krijg je 10 % korting op al je aankopen in onze nieuwe boekenwinkel en op termijn nog andere voordelen. Wil je graag meewerken rond de uitwerking van deze verschillende **fundraising** initiatieven dan ben je van harte welkom op **donderdag 12 mei om 20 uur in de Effatazaal, Stropkaai 38 B, 9000 Gent.**



Leden van de fundraisinggroep in actie

Het nieuwe begijnhof krijgt vorm

Het 'nieuwe begijnhof' is de werktitel voor onze nieuwe redemptoristische woon-gemeenschap. Op dit moment zullen er zeker drie redemptoristen starten, samen met 10 leden van de Effatagemeenschap en 7 vrienden van inclusief wonen verbonden met de Broeders van Liefde. De woonkern bestaande uit de redemptoristen en de bewoners verbonden met Effata zijn al twee keer samen geweest. De eerste keer was een kennismakingsavond en de tweede keer was er een infomoment rond inclusief wonen. Er werd ook nagedacht rond het samen formuleren van een wooncharter. De komende maanden zijn nog verdere bijeenkomsten gepland waarin de band met de vrienden van de Broeders van Liefde wordt verdiept en men ook verder zal nadenken rond praktische afspraken om het dagelijks samenleven te regelen. Er is op dit moment nog één tweeslaapkamerappartement ter beschikking en een zestal studio's waaronder een paar één-kamerappartementen. Als je hierover graag nog extra info wil, neem dan contact op met Walter Van Wouwe (0494 52 99 58 of walter.vanwouwe@me.com).



De toekomstige bewoners van de nieuwe woongemeenschap krijgen van Noël info rond inclusief wonen

Veel interesse voor de huur van ateliers

Aanvankelijk hadden we gedacht dat we nog een extra reclamecampagne zouden moeten ondernemen om de ateliers vol te krijgen. Op dit moment hebben we reeds een eerste reeks opties voor alle ateliers. We hebben nog geen ateliers toegewezen omdat we nog ruimte willen laten voor groepen of organisaties die graag een ruimte willen huren op deze unieke locatie. We zullen pas in oktober overgaan tot de definitieve gesprekken rond de toewijzing en staan nu nog open voor alle mogelijke aanvragen. Als je interesse hebt om zo'n atelier te huren tussen 40 m² en 80 m² neem dan gerust contact met ons op. De huurprijs schommelt tussen de 500 en 900 euro per maand afhankelijk van de grootte. De ateliers hebben het voordeel van hun unieke ligging, grote bereikbaarheid en de mogelijke synergie met het vormingscentrum Clemenspoort.



P. Jürgen en Fons op werfbezoek.

Fons zorgt ook voor een regelmatige foto-update van de werken op www.effata.be

De opstart van de onthaalgroep

Het is de bedoeling dat de Clemenspoort uitgroeit tot een warme onthaalplek. We willen tijdens de week passanten en groepen verwelkomen. Ze kunnen bij ons terecht voor een tasje koffie, thee of fruitsap met bijhorend babbeltje. We zullen een boekenwinkel openen die als filiaal zal werken van onze moederboekenwinkel in Wittem Nederland. Deze boekenwinkel heeft een zeer uitgebreid aanbod van boeken rond het thema zingeving en spiritualiteit. Tevens zal je in de inspiratieruimte of bibliotheek de beschikbare boeken kunnen raadplegen en lezen. De vieringsruimte zal tijdens de dag ook vrij toegankelijk zijn. Om dit alles goed georganiseerd te krijgen willen we een netwerk van onthaalvrijwilligers uitbouwen. Als je interesse hebt om mee te denken hoe we dit best kunnen organiseren en verder uitbouwen dan ben je welkom op de vergadering van de 'onthaalgroep' op **dinsdag 17 mei om 20 uur in de Effatazaal, Stropkaai 38 B, 9000 Gent.**



Een eerste simulatie hoe het onthaal er zal uitzien

De eerste krijtlijnen van de programmatie van het vormingscentrum worden helder

Bij de opstart zullen de verschillende vormingsactiviteiten die reeds lopen binnen de Effatagemeenschap open worden aangeboden. De Clemensacademie is een werkgroep binnen de redemptoristen die zal zorgen voor een jaarlijkse dialoogavond en verschillende vormingsreeksen rond spiritualiteit. De ATD-vierde wereld beweging liet weten dat ze onze vergaderinfrastructuur in de toekomst voor hun werking zeker wil gebruiken. Heb je interesse voor het gebruik van aangepaste vergaderlokalen van 50, 40, 20 of 15 personen met bijpassende multimediamateriaal en catering neem dan gerust tijdig contact op. We gaan er van uit dat de lokalen beschikbaar zullen zijn vanaf 1 april 2017 ... dat is dus binnen minder dan 11 maanden.



Een beeld van één van onze vormingslokalen die zowel kan dienst doen als documentatiecentrum, inspiratieruimte, blokrimte voor studenten of als ruimte voor vorming

Welkom op ons werfbezoek op 14 mei van 14 tot 17 uur



Ons vormingscentrum Clemenspoort komt uit de startblokken

De bouwwerken lopen helemaal volgens schema. Voor de grote vakantie zal de ruwbouw klaar zijn en zullen vermoedelijk de ramen er reeds inzitten. Als je nu de werf bezoekt krijg je een veel concreter beeld en kan je reeds voeling krijgen met de verschillende ruimten. Daarom nodigen we je dan ook van harte uit op **zaterdag 14 mei** om 14 uur in de Voskenslaan zelf. We verzamelen op de werf bij de containers aan de ingang. Je mag stevige bergschoenen aan doen. Er is ter plaatste ook nog wel extra werkschoeisel ter beschikking en passende helmen. We zullen ongeveer een uur de werf bezoeken met passende uitleg. Nadien is iedereen welkom in de Effatazaal voor een kopje koffie of thee. Rond 15.45 uur volgt er nog een recente update van informatie over het project en een stand van zaken van de verschillende werkgroepen die actief zijn. Op het einde is er de kans om nog alle mogelijke vragen te stellen.

*PS: Op 'Open Wervendag' op **zondag 22 mei** kan je de volledige site ook bezoeken. Onze bouwsite is uitverkozen tot één van de 2 VIP-sites in Oost-Vlaanderen.*

<http://www.openwervendag.be/cordeel/2016/site-redemptoristen>