

Nieuwsbrief Clemenspoort

Maart 2017

Het Clemenshuis is voorlopig opgeleverd

Op dit moment wordt op het terrein aan de Voskenslaan tegen de klok gewerkt. De aannemers, samen met de architecten, zijn in permanent overleg om alle gemaakte afspraken na te komen. Normaal wordt een bouwwerf eerst voorlopig opgeleverd. De laatste foutjes worden dan weggewerkt en dan pas komt de definitieve oplevering. Het Clemenshuis was het eerste gebouw dat voorlopig is opgeleverd. P. Ives en P. Andreas mogen terecht de woonpioniers van het project worden genoemd. Ze hebben als eerste overnacht in het Clemenshuis. Ondertussen is P. Ludger hen komen versterken en volgt straks P. Gaston. Het voorbije weekend is onze nieuwe huismeester samen met zijn dochter komen inwonen. De komende dagen zullen nog meer van de bewoners hun intrek nemen in het Clemenshuis. Een eerste gemeenschapsruimte is reeds voorlopig ingericht en daar gaan al werkgroepen en overlegvergaderingen door. We hebben nog altijd één drieslaapkamerappartement en één tweeslaapkamerappartement ter beschikking. Heb je interesse: ivesdemey@gmail.com.



De parking, de Clemenspoort en het Clemenshof zijn nog niet voorlopig opgeleverd ... maar het scheelt niet veel.

Zowel voor de parking, de Clemenspoort als het Clemenshof is er nog geen voorlopige oplevering. We hebben wel een gebruiksrecht en kunnen sommige faciliteiten al gebruiken of er vrij in rondlopen.

In de Clemenspoort is de eerste lading **nieuw meubilair** aangekomen en verwachten we deze week nog een tweede lading. De frigo's in de cafetaria zijn aangesloten en de nieuwe koffiemachine wordt deze week geïnstalleerd. Het gonst van de bedrijvigheid. Zo is de voorbije week ook de eerste boom geplant in onze fiets-wandelstraat. Als je vaak op de werf komt, kan je nu al merken dat het elke dag een beetje mooier wordt.



Het oude kruis uit de Voskenslaan heeft reeds zijn nieuwe plaatst gevonden.

Effata maakt zich klaar voor de grote oversteek

Na de ontroerende viering op 18 februari “**Effata dankt de Broeders van Liefde voor 20 jaar gastvrijheid**”, worden de voorbereidingen getroffen voor de verhuis. Op maandag 3 april zal broeder Willy met zijn team komen om tafels, stoelen, ander klein materiaal en een hele selectie boeken van P. Guido te verhuizen naar de Clemenspoort. Tine en Karen hebben uren gewerkt om al de boeken van P. Guido te ordenen volgens thema en te voorzien van een kenteken. Deze boeken zullen voor het publiek vrij ter beschikking staan in onze nieuwe Sarnellizaal.

De fundraising groeit stilletjes verder



De **lattenverkoop** gaat verder. Voor 300 euro kan je jouw naam of een levenszin in een van onze gevellatten laten inbranden. Op dit moment hebben we er al 25 verkocht en heeft een 15-tal mensen toegezegd om er nog een te kopen. Ook onze **mozaïeksteentjesactie** loopt goed verder. Zondag 12 maart is het Effatakoor in Ename gaan zingen en heeft Jackie het Clemenspoort-project toegelicht. Er zijn weer 72 steentjes de deur uitgegaan. Heb je nog interesse om steentjes te kopen of te verkopen laat maar weten.

Of ken je een locatie waar we met onze stand mogen staan? Neem dan contact op met Lut moetjeloetje@hotmail.com.

De vzw Clemenspoort is officieel opgericht

Op 1 februari 2017 zijn de statuten officieel neergelegd bij de rechtbank en bij deze ook goedgekeurd. We kunnen rekenen op een dynamische **raad van bestuur** die maandelijks samenkomt en heel gedreven alle processen opvolgt. Odette, Bernadette, Tom, Stef, P. Andreas en P. Ives samen met P. Johannes zijn de officiële leden. Walter vervult de rol van moderator en coördinator. Het **COTEC** of het coördinatieteam van de Clemenspoort komt wekelijks samen om alle lopende projecten van nabij op te volgen. Hier maken Odette, P. Ives, Walter en Dirk deel van uit.

De grote test ... 29 april

Op zaterdag 29 april is het de jaarlijkse **Clemensdag** waar de redemptoristische familie van Nederland, Vlaanderen, Noord-Duitsland en Zwitserland samenkomt. We zijn gewoonlijk met een 100 tot 120 aanwezigen. Bisschop Luc Van Looy zal de startimpuls van de dag geven. We zullen iedereen dan graag ontvangen in het nieuwe centrum en we duimen dat alles op wieltjes mag verlopen. Wil je graag nog deelnemen aan deze dag van 10 tot 16, uur neem dan contact op met Tom, tom.vermeir@telenet.be. Op het einde van deze dag wordt onze nieuwe **Clemenstrip** boven de doopvont gehouden en mag je gratis proeven.



De allereerste start is voorzien op zaterdag 8 april

De start van de **Goede Week, Palmzondag**, willen we samen in de **Parel** beleven op zaterdag 8 april om 18.30.uur. We willen jullie uitnodigen om dit moment niet te missen. Het wordt voor iedereen die aanwezig zal zijn een uniek moment. Het goede nieuws is dat de parking ter beschikking zal zijn ook al is het systeem nog niet operationeel. Iedereen die naar de viering komt mag zijn auto gratis parkeren in onze ondergrondse garage. Op je gps stel je best Sint-Denijslaan 261 in. We zullen tegen dan zorgen voor een heldere signalisatie. Deze parkingservice zullen we de komende weken blijven hanteren voor alle Effatavieringen en activiteiten.

We verwachten je zaterdag 25 maart van 14.30 tot 17 uur in de nieuwe Clemenspoort

Zaterdag 25 maart willen we opnieuw iedereen die geïnteresseerd is in het doen van vrijwilligerswerk van harte uitnodigen. Je kan ook hier je auto in onze ondergrondse parking parkeren.

We starten met een warme welkom en **een rondleiding** in kleine groepen, in de Clemenspoort en het Clemenshof. Dan volgt een korte pauze en verdelen we ons in drie werkgroepen. Iedereen die graag wil meewerken met het onthaal krijgt een eerste praktische doorloop van de verschillende onthaalfuncties: het boeken van zalen, het gebruik van de koffiemachine, de kassa leren hanteren, enz. In een tweede werkgroep zal je alles horen over de werking van ons nieuwe boekenpunt en

de Sarnellizaal. In een derde werkgroep kan je terecht als je de vrijwilligers kick-off hebt gemist of nog andere vragen hebt.

We ronden de namiddag dan af met nog enkele belangrijke mededelingen en je krijgt een klein presentje ...

Dus ook als je nog geen enkele keer naar een vrijwilligersbijeenkomst bent geweest ben je van harte welkom. Je kan aan Odette, de vrijwilligerscoördinator laten weten of je er bij kan zijn: odette.soens@gmail.com.



Zicht op het onthaal.

Voor alle informatie om vrijwilliger te worden, zalen vast te leggen, de fundraising, enz. kan je terecht op www.clemenspoort.be. Heb je nog andere vragen, neem dan gerust contact op met Walter Van Wouwe, 0494 52 99 58, walter.vanwouwe@me.com.