



Hij kan tot ons komen in de diepte van elk moment

De gezichten van onze vertrouwde medegelovigen missen we.
Onze inspirerende babbels met actieve pastorale medewerkers missen we.
Onze vieringen - waarin we samen onder het evangeliewoord staan
en samen rond de tafel van brood en wijn - missen we.

Huisarrest en lockdown laten ons aanvoelen
welke de unieke en kostbare betekenis is
van geloofsgemeenschap
en van de diepere verbondenheid tussen christenen.

Tegelijk gaan we juist in ons huisarrest en onze lockdown
beter beseffen dat het dagelijkse leven en de wereld
vindplaatsen zijn van Gods aanwezigheid
en kansen bieden om te leven in connectie met de Geest van Jezus.

Hij kan tot ons komen in kleine en grote dingen,
in de diepte van elk moment.

In het gelaat van medemensen,
in het bijzonder van eenzame en kwetsbare mensen.
In de zorg van mensen voor mensen.
In de digitale ontmoetingen met anderen.
In de verstillings- en bezinning in ons hoofd en hart,
ergens in huis of in de tuin.
In de stilte en schoonheid van de natuur.
In film en televisie.

Huisarrest en lockdown doen ons beseffen
welke de kostbare waarde is van de persoonlijke geloofsbeleving
in het leven en in de samenleving.

We kunnen zijn Stem overal horen en volgen,
in Kerk én wereld.

We kunnen ons overal laven aan zijn Kracht
en ingaan op zijn roepstem.

We kunnen er overal voor zorgen dat mensen
gaan leven in overvloed.

Laten wij vandaag een deur zijn voor mensen,
zoals Hij een deur voor mensen was toen.

JPV
01/05/2020