



### **Een ode aan de moederliefde**

Moeders,  
van de zwangerschap tot het overlijden van een kind,  
ze weten dat liefde lijden is.

Moeders,  
van bij de geboorte... tot altijd,  
ze weten dat geven leven doet.

Moeders,  
ze 'zijn er'.  
Ze zijn er voor velen:  
voor hun kinderen, voor hun partner,  
voor zovelen in familie en ver daarbuiten soms.  
Hun leven wordt voortdurend onderbroken,  
maar wat zijn ze sterk en krachtig:  
altijd weer aaneenschakelen, verbinden en herscheppen.

Moeders,  
zo vol goedheid en mededogen - vaak in alle stilte -  
zo gul in gave: in duizend dingen.

Ook vrouwen die geen moeder zijn (om diverse redenen) en mannen  
kunnen iets van die moeder-liefde waarmaken.  
Liefde die ons menszijn mooier en krachtiger maakt.

- . Het grote volbrengen langs kleine dingen.
- . Door te luisteren anderen weer tot hun betere zelf laten komen.
- . Zachtmoedig en meegaand weerbaarheid van - jonge - mensen versterken.
- . Altijd de deur van de hoop op een kier zetten.
- . Altijd de open deur van de grenzeloze liefde blijven.

Een warme Moederdag  
doorheen de muren van ons huisarrest!