



## **Kom samen en doe dit telkens opnieuw en weet dan dat Ik bij jullie ben**

Het warme welkom is belangrijk in de eucharistie.

En de lezing uit het evangelie is kostbaar: het verbindt ons leven met het Jezusverhaal.

Een goede preek kan mensen raken en bemoedigen.

Het ontvangen van de communie is een innig moment.

Een hartelijke en concrete zending kan mensen versterken en motiveren.

Maar het allermooiste en krachtigste moment van de eucharistieviering is voor mij nog steeds dit:

het vormen van een grote kring rond het altaar bij het tafelgebed,  
met alle aanwezigen samen.

Daar wordt Kerk-gemeenschap zichtbaar en tastbaar:  
in een broederlijke en zusterlijke vereniging  
in en door de Geest van Jezus.

Het is allen samen het sacrament van de eucharistie voltrekken:  
‘Telkens als jullie hier verzamelen en geloofsgemeenschap worden,  
kom Ik bij jullie aanwezig,  
in en door jullie kring.

Als jullie dit blijven doen, zullen jullie brood en wijn worden  
voor elkaar en voor de wereld.

En Ik zal de roeping en zending van elk van jullie zegenen met vuur.  
Blijf samenkomen in mijn Naam.’

*Jpv*

*09/03/2020*