



‘Veranderingen in Kerk en samenleving komen altijd van onderuit’, zei de vroegere deken van Aalst, Constant De Vos.

En inderdaad: lees de Handelingen der Apostelen en zie de kerkgeschiedenis.

Een synode - of een kerkelijk beleid -

kan zelf geen nieuwe plaatselijke spirituele dynamiek scheppen het kan wel nieuw pastoraal leven dat ontstaat vanuit de Geest, al dan niet bekrachtigen en bemoedigen.

- . Omdat er haast overal in de wereld een Amazonetekort is aan voorgangers...
- . Omdat plaatselijke geloofsgroepen voortaan zelf hun voorgangers roepen en zenden...
- . Omdat de levende Geest van Jezus overal nieuwe pastorale, contemplatieve, diaconale en sociale roepingen en bedieningen opwekt: christelijk geïnspireerde trekkers, stuwars en gidsen: vrouwen, mannen, paren, kleine teams, in en buiten de Kerk ...

Door die nieuwe, geestelijke ontwikkelingen is de toegang en de klassieke vormgeving van het priesterambt - in de spirit van de christenen en in de pastorale feiten - al lang verbreed en verdiept!

Er is al een hele tijd iets nieuws begonnen!  
 Het doet zo’n deugd dat te zien, benoemen, waarderen en ondersteunen!!

*jpv*

16/03/2020