



Kom jij met mij meewandelen, innerlijke Meester?

Keer op keer ga ik weer mijn weg naar Jeruzalem,
via de omweg van Emmaüs.

Elke week weer ga ik, met vallen en opstaan, de lastige weg
door de lange coronatijd.

Keer op keer pendel ik tussen de liefde en de leegte,
op mijn levenslange camino van Goede Vrijdag naar Pinksteren.

Als ik weer eens word overvallen door mijn verlies en verdriet.

Als ik me weer eens alleen en eenzaam voel.

Kom jij dan met mij meewandelen,
aandachtige, innerlijke Meester?

Word weerbaarheid in mij.

Als ik weer eens teleurgesteld wordt door wat er minder goed gaat
in de wereld.

Als mijn dromen over Kerk en godsdiensten nog eens een deuk
krijgen.

Kom jij dan met mij meewandelen,
aandachtige, innerlijke Meester?
Blijf hoop in mij.

Als ik weer eens vragen heb en twijfels over de levensweg
die ik ben gegaan.

Als ik bang en onzeker ben over de toekomst.

Kom jij dan met mij meewandelen,
aandachtige, innerlijke Meester?
Word veerkracht in mij.

Gij,
vertrouwde metgezel,
trouwe onzichtbare tochtgenoot.
Doe de stormwinden in mij liggen.
Leer mij wandelen over water.
Vul mijn lege kruiken.

Blijf met mij meewandelen,
Houvast, Bron en Horizon van mij.
Schenk mij nieuwe ogen, hier en nu en elke dag opnieuw.
Doe mijn hart weer branden.