

Afgiftekantoor 9000 Gent
P 802036

jr. 19 - nr. 8
september 2014

Periodiciteit: maandelijks (behalve juli)

VU: Fons Van Wielendaele

Ruststraat 23

9000 Gent

Tel.: 09/221 63 15

www.effata.be

info@effata.be



EFFATA
VZW
Nieuws

België-Belgique
P.B.
9000 GENT
STATIONSWIJK
3/7719

doordenkertje

Ik wens je de vreugde van de kleine dingen
en niet meer zorgen dan je dragen kan.

Ik wou dat je elke morgen 'ja' kan zeggen
tegen het gezicht dat je in de spiegel ziet.

Ik wens je lieve mensen dichtbij
als je van binnen pijn hebt,
en de stille moed steeds opnieuw te beginnen
en te her-beginnen.

Voor alles wens ik je toe dat je gewoon blijft,
of het terug wordt,
geduldig met jezelf
in het besef dat anderen

ook geduld moeten opbrengen om jou...

En weet dat je tijd mag verliezen
om gelukkig te zijn

om door te slikken wat moeite kost
en te herkauwen wat je deugd deed.

Ik wens je een hart dat klopt op het ritme
van licht en donker, van eb en vloed,
want alles groeit, groeit langzaam...

En vergeet niet te lachen,
geniet van je eigen dwaasheden
en loop warm om het geluk
van je medemensen.

(Ward Bruyninckx "Sporen van menswording")

Bij het begin van een nieuw werkjaar ...

Effata begint zijn 19^{de} werkjaar in de Strop-
kaai 38B bij de Broeders van Liefde te Gent.
In die tijd hebben we kunnen vaststellen dat
steeds meer en meer mensen zich
thuis voelen in Effata.

Bij het begin van het nieuw werkjaar kijken
we terug vol verwachtingen uit naar wat
verwezenlijkt kan worden.

Kome wat komt!

Dinsdag 28 oktober eerste Effata-dialogoogavond:
*Kennismaking met de oecumenische beweging
in Gent*

Pastoor Dirk De Backer zal samen met de pastor
van de Anglicaanse kerk Stephen Murray en
een vertegenwoordiger van de protestantse
kerk ons laten kennis maken met andere
zusterkerken in Gent.

Na een korte presentatie is er ruimte voor
dialogoog en we ronden af met een sfeervol
oasemoment.



We starten om
20u00 in de
Effatazaal
Stropkaai 38 B
9000 Gent.

Op **zaterdag 6 september** nodigen we de ouders van de toekomstige plechtige communicanten van 2015
- **Arne, Jade, Nina en Noor** - uit om samen even rond de tafel te zitten. Indien er nog kinderen bij de groep
willen aansluiten gelieve je naam direct door te geven aan pater Guido. Naamopgave op 11 oktober.

Zondag 26 oktober 2014 tussen 08u00 en 10u00: Fair-Trade ontbijt ten voordele van de **Clemensactie**,
ingericht door Oxfam-Wereldwinkel Deinze.

Plaats: Campus Sint-Hendrik, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze.

Kaarten: 8 euro volwassenen, 5 euro kind 6 - 12 jaar, gratis kind -6 jaar.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jo & Magda of reserveren via tel. 09/386 27 77 of via e-mail: info@careel.be.



Clemensdag op zaterdag 14 maart 2015 in Bonn (D)
'Het vuur van het geloof verder geven'



Ons rekeningnummer: IBAN: BE77 7370 0420 0042 BIC: KREDBEBB van Effata - Gent

De prikbordkalender



SEPTEMBER 2014

Wo. 03	20u00	Tabormoment
Do. 04	20u00	Stuurgroep
Za. 06	18u30	Effataviering ~ Startviering  
	19u45	Samenkomst met de ouders van de toekomstige Plechtige Communicanten
Wo. 10	20u00	Tabormoment
Vr. 12	20u00	Repetitie Effatakoor
Za. 13	18u30	GEVI-gemeenschapsviering  
Wo. 17	20u00	Tabormoment
Za. 20	16u45	Meditatiegroep
	18u30	Effataviering  
Wo. 24	20u00	Tabormoment
Vr. 26	20u00	Repetitie Effatakoor
Za. 27	18u30	Effataviering 

OKTOBER 2014

Do. 02	20u00	Stuurgroep
Za. 04	18u30	Effataviering 
Wo. 08	20u00	Tabormoment
Vr. 10	20u00	Repetitie Effatakoor
Za. 11	18u30	GEVI-gemeenschapsviering ~ Naamopgave  

 Na de viering gratis koffie voor iedereen	 Na de viering gratis broodmaaltijd voor iedereen	 Na de viering kan men producten van de Wereldwinkel kopen	 Na de viering kan men boeken ontlennen uit de boekenkoffer	 Receptie
---	--	---	--	--

≡ **L E E S C L U B** ≡ "Vriend voor het leven" van Huub OOSTERHUIS

We bespreken dit boek op donderdag 16 oktober 2014.

In 'Vriend voor het leven' passeren alle belangrijke thema's uit Huub Oosterhuis' rijke oeuvre de revue: zijn godsbeeld, de actuele betekenis en de historische wortels van diverse bijbelboeken zoals Exodus, Prediker en de psalmen, zijn geloofsopvatting als bron van maatschappelijk engagement, en de grote dichters en denkers die hem inspireerden. Regelmatig onderbreekt Oosterhuis zijn poëtische proza voor zijn bekende gedichten en liedteksten, bijvoorbeeld het bekende "Ik zal er zijn" en "Lied van het verloren land".

Bij vlagen is Oosterhuis zeer persoonlijk. Hij vertelt bijvoorbeeld hoe hij als klein kind op het dak van zijn ouderlijk huis een Mariakapelletje in elkaar knutselde in de hoop dat Maria aan hem zou verschijnen. Ook schrijft hij over de worsteling met zijn priesterschap en zijn ontmoeting en vriendschap met rabbijn Yehuda Aschkenasy.

Zo vormt "Vriend voor het leven" - een verwijzing naar de God van Oosterhuis - een prachtige bloemlezing uit eigen werk, uitgebreid met nieuw werk.

