

'Intussen komen mensen om' is de prachtige titel van het helder essay van Alicja Gescinska dat zopas verscheen bij uitgeverij De Bezige Bij. Deze woorden vormen ook een van de laatste versregels van het gedicht 'Kinderen van onze tijd' van de onovertroffen Poolse dichteres Wisława Szymborska. Het gedicht is integraal opgenomen op de eerste bladzijdes van het boek. Na lezing ervan is meteen duidelijk waarover dit werk zal gaan.

Dit essay leest als een pleidooi voor meer politieke betrokkenheid en minder cynisme of doorgedreven relativisme. Politiek is niet alleen dat wat politici doen. Alles en iedereen, of je dit nu wil of niet, maakt deel uit van het politieke. Wat kan de rol van de intellectueel (zoals de schrijver of filosoof) zijn in het politieke debat en in de politiek? Velen zijn van mening dat hun rol zich vooral aan de zijlijn dient af te spelen. Maar is dat de beste positie? "De weg van de minste weerstand is zelden de juiste weg." (p.26) Dus volstaan nadenken, contempleren & schrijven of dien je te handelen, aan politiek te doen, wanneer er een appel op jou gedaan wordt? Het zijn vragen waarmee Gescinska duidelijk flink heeft geworsteld.

Het essay is duidelijk opgebouwd en bevat talloze prachtige zinnen die tot nadenken stemmen. Het hoofdstuk 'Onmacht en cynisme' zou verplicht leesvoer moeten zijn voor iedereen die niet meer in de democratie gelooft, of die zich gewoonweg niet meer interesseert voor het politieke. En dat politieke, dat is in feite de wereld. Ook Hannah Arendt schreef in 'De menselijke conditie' over het gevaar van mensen die zich onttrekken aan de werkelijkheid, mensen die hun rug keren naar de wereld. Gescinska verwijst meermaals naar Arendt, maar ook naar vele andere vermaarde filosofen en schrijvers die ooit ook de stap naar de politiek zetten, vanuit een diepe betrokkenheid met de mens.

Dit boek is een heel persoonlijk relaas dat raakt, ontroert, prikkelt. Gescinska bewijst nogmaals dat ze niet alleen een fantastisch schrijfster is, ze is ook belezen, diepgaand en betrokken. "Een 'bescheiden wereldverbeteraar', zoals Popper het uitdrukte" (p.124).

*NeleNinlaus*  
*Sint-Andries*  
*12 november 2019*