

Vuurtorengesprek – 19 november 2016

Aan de hand van de brochure 'de Effata vuurtoren' – werkjaar 2016-2017 werd van gedachten gewisseld rond 'waarom bestaat Effata' (1^{ste} bladzijde) en 'doelen september 2017' (2^{de} bladzijde)

De gegevens uit de brochure neem ik niet over maar probeer een beetje het voornaamste weer te geven van wat werd uitgesproken.

Waarom bestaat Effata?

Naast het leven zoals 'de eerste christenen' en het motto van Guido werd als grondhouding uitgesproken: **'traditie is niet de as bewaren maar het vuur doorgeven'**.

Wie zijn we? Het volk Gods en we willen evangelie leven én doen!

Hoe kunnen we dit doen? door te vieren, te verbinden, te vernieuwen.

Er is het eigenaarschap – wij zelf moeten het doen, in handen nemen.

Onze voeding moet komen vanuit het evangelie.

Hierin staan we ook op het snijpunt van geloof én leven, we moeten overdachte en tegelijk onverwachte wegen durven gaan.

Er werd ook aangehaald:

'we komen onze batterijen opladen om verder te kunnen doen met wat we bezig zijn, maar dat voel ik/we niet meer'. Te weinig hoor ik nog spreken over kwetsbaren. De liturgie geeft mij de laatste tijd minder voedsel om vol te houden. Het nieuwe project komt voordurend in de kijker.' (Viviane en Gerrit)

Er zit zeker waarheid in deze bedenking. Tegelijk moeten we ook aanvaarden dat we in een uitzonderlijk jaar zijn waarbij de overgang van de Stropkaai naar de Clemenspoort van groot belang is voor de gemeenschap.

(moet het woord 'kwetsbaren' altijd uitgesproken worden? Zoals er in de tekst staat hebben we allemaal onze kwetsbaarheid. Als preek over evangelie gericht kan worden naar het leven vandaag ... kan je daar dan niet mee op weg? ... Om naar de andere kwetsbaren te gaan voor wie we ons inzetten)

Doelen september 2017 – of korte termijn doelen

Het is belangrijk dat we eerst thuiskomen.

In het nieuwe ook onszelf kunnen behouden.

We kunnen/moeten de creativiteit van elke persoon stimuleren.

Tijd nemen, tijd 'kopen' - als de Geest het wil zal het gebeuren.

De intentie is ook te groeien, persoonlijk én gezamenlijk.

Mekaar durven bevragen rond liturgie!!!

We mogen niet stilvallen want dan groeien we niet meer.

We moeten voldoende open staan.

Aandachtspunt: aantrekkingskracht en openheid naar nieuwe mensen.

Aandacht jongeren, dat is ook onze toekomst.

(Intern) Communicatie is héél belangrijk. Als men na de viering niet 'blijft hangen' weet je eigenlijk niets. Het is zeker een opdracht om de interne communicatie binnen de ruimere Effatagemeenschap te optimaliseren. Is in die zin onze maandelijkse nieuwsbrief niet te dun aan informatie. Hebben we niet nood aan een volwaardige nieuwsbrief die verschillende onderdelen wat nader toelicht zodat afwezigen op sommige activiteiten zich ook betrokken kunnen voelen. Werk voor Effata in de Clemenspoort.

Vb. wat zijn geassocieerden?

Wat toch wel opvalt is dat zoveel mensen initiatief nemen.

Als nieuweling moet je veel inspanning doen om 'binnen te geraken' in de groep, in de gemeenschap. Misschien dit op termijn een beetje organiseren. De spontane rol die Wouter op zich neemt delen met enkelen.

Voorstel om 1 of 2 maal per jaar een soort infoavond te houden om nieuwelingen in te leiden.

Alles begint met gemeenschap!

Alvast een waardevolle ontmoeting die voor herhaling vatbaar is. Het belang om af en toe terug te koppelen. Het is ook een goed concept ... een uurtje na een viering op basis van een sneuveltekst.

Agnes en Walter