

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

Er staat geschreven bij de profeet Jesaja: 'Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal Je een weg banen. Een stem roept in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"'

En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden.

Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: 'Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'

Marcus 1, 1-8

Landen die oorlog voeren, verspreiden regelmatig nieuws over de stand van zaken: hoeveel raketten hun doel bereikt hebben, hoeveel 'vijanden' gedood zijn, hoeveel verwoesting ze hebben aangericht, hoeveel krijgsgevangenen ze hebben ingerekend, ... Ze triomferen met hun veroveringen. Het nieuws is meestal niet controleerbaar.

Dat is van alle tijden. Toen generaal (de latere keizer) Titus terugkeerde in Rome na de val van Jeruzalem en de vernietiging van de Joodse tempel, voerden ze in triomf de oorlogsbuit en krijgsgevangenen mee. De Romeinen noemden dat 'goed nieuws', in het Grieks: 'eu-aggelion'. Zij hadden de oorlog gewonnen.

Marcus, de schrijver van het oudste evangelie, gebruikt in de titel van zijn boek ook dat woord 'eu-aggelion' ('evangelie'): *Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.* Het 'goede nieuws' van Marcus vertelt niet over oorlog, verwoesting, lijden en dood. Zijn 'goed nieuws' is een boodschap van leven, dat oorlog, verwoesting, lijden en dood overwint. Immers, hij geeft aan Jezus de titels 'Christus' en 'Zoon van God', namen die Jezus' leerlingen Hem hebben gegeven vanuit hun geloof in zijn verrijzenis.

Het 'goede nieuws' van het evangelie van Marcus is het geloof in Jezus. Zijn komst wordt aangekondigd door Johannes de Doper, *de bode die een weg baant* voor Hem, naar het woord van Jesaja (40, 3) en Maleachi (3, 1). Johannes wordt door Marcus beschreven als een nieuwe Elia, de grootste der profeten: *Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel* (zie 2 Koningen 1, 8). Johannes

is dus geen kleine jongen. En toch staat er: *'Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken.'*

Johannes roept ons op om *tot inkeer te komen*. 'Inkeer' is de vertaling van het woord 'metanoia': tot een ander inzicht komen, groter en ruimer denken dan tot nu toe, afstand nemen van wat fout loopt. Hij doopt mensen, een beeld van 'kopje onder gaan' in wat lijden en dood teweeg brengt en opstaan voor een 'nieuw leven'. Het is ruimer denken dan geweld, lijden en dood om te geloven in verrijzenis.

'Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.' Jezus zal leven brengen van Godswege, leven dat sterker is dan al wat leven afbreekt. Gods Geest doet mensen opstaan uit wat hen afbreekt, zelfs uit de dood.

Marcus kent zijn klassiekers. Het eerste bijbelboek begint met de woorden: *In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.* (Genesis 1, 1-2) Marcus' eerste woorden *'Het begin van het evangelie'* roepen dat eerste vers van het boek Genesis op. Hij stelt Jezus voor als Degene die doopt met de heilige Geest. Jezus zal te maken krijgen met de woestheid en de dood van de wereld, maar Hij leeft.

Dat is het goede verrijzenisnieuws.

God,
onze aarde is nog steeds
woest en doods.

Duisternis ligt er nog altijd
over mensen die lijden
onder oorlog en geweld.

Dank U voor het goede nieuws
dat nog steeds actueel is:
het leven haalt het altijd.

Help ons om te ontdekken
wat dat goede nieuws betekent
als het leven moeilijk is.

Zet ons op weg naar elkaar
om ook boodschappers te zijn
van dat goede nieuws.

God,
zend ons uw Geest
die Leven geeft.

Amen.

In het licht van Gods woord

Beeld:
Het Evangelie volgens Marcus
(6, 27-54) in de Codex Alexandrinus
(begin 5e eeuw).
Bron: Wikipedia.

