

De genezing van een melaatse is niet zo maar een anekdote, een van de vele genezingsverhalen uit de evangeliën.

Melaatsheid – de Nieuwe Bijbelvertaling spreekt over 'huidvraat' – was de naam voor allerlei vormen van huiduitslag of huidziekte. Iemand met 'melaatsheid' moest zich laten zien aan de priester. Die moest oordelen of de ziekte ernstig en besmettelijk was. Zo ja, werd die persoon 'onrein' verklaard. Hij moest zich dan afzonderen van de andere mensen (in quarantaine gaan) om meer besmetting te voorkomen. Erger nog, wanneer iemand in de buurt kwam moest men zelf roepen "onrein!" om die persoon op afstand te houden. Hoe vernederend! Wanneer een 'onreine' genezen was, moest hij weer naar de priester, om zijn genezing te laten vaststellen. Dan moest hij een offer brengen, uit dankbaarheid voor zijn genezing. (zie Leviticus 13 en 14) Zo werd iemand terug 'rein' verklaard en hoorde hij weer bij de gemeenschap.

Jezus raakte in opwinding. Dat is meer dan medelijden hebben met een zieke. Het onderscheid tussen 'rein' en 'onrein' was niet louter een kwestie van volksgezondheid. Mensen werden om allerlei redenen als 'onrein' beschouwd, niet enkel omwille van een huidziekte. Wie niet leefde volgens de concrete regels van de Thora, was 'onrein'. Het onderscheid tussen 'rein' en 'onrein' zat ingebakken in het joodse religieuze systeem. Het was een oordeel over 'goed' en 'kwaad'. Bovendien lag de macht om te oordelen in de handen van de priesters en de schriftgeleerden. Geen wonder dat Jezus zich daarover opwond. Hij raakte de man aan, wat ongehoord was, en 'reinigde' hem. Tegen alle regels in. Het was een verzet tegen het hele systeem.

Jezus benaderde de mensen immers op een andere manier. Hij hanteerde geen principe dat mensen opdeelt tussen 'rein' en 'onrein'. Hij leefde van de waarden die mensen samen brengen, de fundamenten van het koninkrijk van God: liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. Daarom *vond Hij het goed* dat alle mensen als 'rein' beschouwd werden.

Op die manier keerde Jezus zich tegen de concrete beleving van de Thora in die tijd. Dat is een van de redenen waarom Hij later zal gedood worden. Is het daarom dat Hij de genezen man zo streng wegstuurt en hem verbiedt er met iemand over te praten? Marcus suggereert hier al hoe het voor Jezus zal aflopen.

De man *begon het luid te proclameren en het verhaal overal rond te vertellen*. Hij wordt door Jezus erkend als volwaardig mens. Daar kan hij niet over zwijgen. Marcus gebruikt hier hetzelfde werkwoord als eerder over Jezus: *'hij proclameerde de blijde boodschap, die van God kwam'* (Mc. 1, 14). Wie het koninkrijk van God beleefd, kan niet anders dan het zelf ook *proclameren*.

In elke samenleving worden mensen als 'onrein' beschouwd en opzij geschoven, en wel om verschillende redenen: omdat ze vreemdeling zijn, omdat ze anders denken en anders leven, omdat ze vrouw zijn, omdat ze een beperking hebben, omdat ze arm zijn, omdat ze fouten gemaakt hebben, ... Overal is wel iemand het 'zwarte schaap'. Volgens Jezus zijn al die mensen 'rein'. Dat was voor Hem het koninkrijk van God.

Mag een 'zwart schaap' zwart blijven en zich toch geliefd weten?

D'r komt een man naar hem toe,
een melaatse!
Die smeekt hem, valt op zijn knieën:
"Als u het goed vindt, kunt u me rein maken".
En hij raakte in opwinding,
stak zijn hand uit,
raakte hem aan
en zei: "Ik vind het goed, wees rein".
En direct was de melaatsheid van hem weg
en hij was rein.

Maar Jezus viel hard tegen hem uit
en joeg hem onmiddellijk weg:
"Zie dat je hier nooit, met niemand over praat!
Maar vooruit, ga je laten zien aan de priester
en breng voor je genezing
de offers die Mozes heeft voorgeschreven;
dan hebben de mensen een bewijs".

Maar de man was nog niet op weg
of hij begon het luid te proclameren
en het verhaal overal rond te vertellen,
zodat Jezus zich niet meer openlijk
in de stad kon laten zien,
maar hij bleef buiten,
op plaatsen waar hij alleen was.
Maar ze bleven naar hem toekomen,
van overal.

Marcus 1, 40-45

God,
waarom worden mensen uitgesloten
uit een gemeenschap?

Waarom worden mensen uitgesloten
uit onze kring?

Met welk recht oordelen wij
dat andere mensen 'onrein' zijn?

Jezus leert ons
mensen samen te brengen
in plaats van uit te sluiten.

Voed ons hart met liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid,
opdat uw koninkrijk kome.

Leer ons mens-lievend te zijn,
respect te hebben voor elke mens,
ook al is die 'anders'.

Amen.

Foto: Didier Pollefeyt
Thomas website

In het Licht van Gods Woord



Allemaal rein