

Wat ik heb ontvangen  
en aan u heb doorgegeven,  
gaat terug op de Heer zelf.  
In de nacht waarin de Heer Jezus  
werd uitgeleverd nam Hij een brood,  
sprak het dankgebed uit,  
brak het brood en zei:  
'Dit is mijn lichaam voor jullie.  
Doe dit, telkens opnieuw,  
om Mij te gedenken.'

Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker,  
en Hij zei:  
'Deze beker is het nieuwe verbond,  
dat door mijn bloed gesloten wordt.  
Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken,  
om Mij te gedenken.'

Dus altijd wanneer u dit brood eet  
en uit de beker drinkt,  
verkondigt u de dood van de Heer,  
totdat Hij komt.

1 Korintiërs 11, 23-26

*"Altijd wanneer u dit brood eet en uit de  
beker drinkt, verkondigt u de dood van de  
Heer."* De dood van de Heer? En wat met de  
verrijzenis? *Totdat Hij Komt*. Maar wanneer  
komt Hij?

Brood wordt gebroken. Zo zal Jezus zelf  
gebroken worden. Zo moest Petrus zijn beeld  
van Jezus (als Heer en meester) laten breken  
om Hem te kunnen aanvaarden als dienaar,  
ook al wordt Hij 'meester' en 'Heer'  
genoemd en is Hij dat ook. Zo maken alle  
mensen gebrokenheid mee in hun leven, in  
hun gezondheid, in hun gezin en familie, in  
hun levensloop ... De gebrokenheid hoort bij  
het leven.

*Het nieuwe verbond, dat door mijn bloed  
gesloten wordt. Zijn bloed wordt vergoten op  
het kruis. Het is de prijs die Hij betaald heeft  
voor zijn verbondenheid met God, zoals Hij  
die beleefd en geleefd heeft. Hij heeft die  
verbondenheid geleefd in een leven van  
dienstbaarheid aan mensen en aan God.  
Daarover zei Hij nadat Hij de voeten van zijn  
leerlingen had gewassen: "Ik heb een  
voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb  
gedaan, moeten jullie ook doen."  
(Johannes 13, 15)*

Brood breken gaat over in brood delen met  
elkaar. De beker doorgeven is ook delen met  
elkaar. Die twee gebaren vertellen over de  
dienstbaarheid, zoals Jezus ze heel zijn leven  
beleefd heeft. Als Hij dan zegt *"Doe dit,  
telkens opnieuw, om Mij te gedenken"*, dan  
vraagt Hij om niet alleen om het Laatste  
Avondmaal te gedenken, maar om heel zijn  
levenswijze van dienstbaarheid verder te  
zetten. En dan verkondigen wij *de dood van  
de Heer, totdat Hij komt*. Want zo komt Hij, de  
verrezen Heer, in mensen die doen wat Hij  
voor mensen gedaan heeft.

In het denken over de eucharistie werd  
lange tijd alle aandacht gericht op brood en  
wijn. Theologen hebben hun hoofd gebroken  
over de vraag hoe een stukje brood het  
'Lichaam van Christus' kan zijn en een slok  
wijn 'het Bloed van Christus'.

Lang geleden heeft Augustinus (354 - 430)  
duidelijk gemaakt dat het niet gaat om een  
stuk brood en een slok wijn, maar om 'het  
breken en delen van brood' en 'het delen  
van de beker wijn'. Hem gedenken is dus  
een gebeuren tussen mensen. Als we de  
gebrokenheid niet ontvluchten, maar ze  
willen delen, zijn we dienstbaar aan elkaars  
leven. Het is als 'elkaars voeten wassen',  
zoals Hij de voeten van zijn leerlingen heeft  
gewassen. Zo volgen wij zijn voorbeeld.

In dat gebeuren van dienstbaarheid *'komt  
Hij'*. Wij mogen geloven dat wij zo de  
aanwezigheid van de verrezen Heer mogen  
ontvangen in een gelovige gemeenschap.  
Die gemeenschap kan verschillende vormen  
aannemen: een grotere groep mensen, een  
gezin of een relatie tussen twee personen.  
Die gemeenschap wordt dan 'Lichaam en  
Bloed van Christus'. Zo leeft Hij verder.

Breken en delen van brood en wijn en van  
leven, niet alleen tijdens een eucharistie,  
maar ook in het leven van elke dag, maakt  
ons als gemeenschap tot 'Lichaam en Bloed  
van Christus'. Daar mag zichtbaar worden  
dat Jezus leeft. *Hij komt*, liefst niet zonder ons.  
In dat gebeuren kunnen ook wij opstaan ...  
en leven.

Dat vieren wij op Pasen, de eerste dag van  
alle dagen.

God van leven,  
in de dienstbaarheid van Jezus  
is uw Liefde mens geworden.

Wij willen zijn voorbeeld navolgen.

Wij willen  
de gebrokenheid van mensen  
delen en dragen.

Wij willen elkaars leven  
delen en dragen.

Zo willen wij dienstbaar zijn,  
zoals Hij.

Als wij dan brood breken en delen  
en de beker wijn doorgeven,  
verkondigen wij zijn dood  
en komt Hij midden onder ons.

Zo willen wij samen  
'Lichaam en Bloed van Christus' zijn.

God van leven,  
dank voor uw leven in al zijn volheid.

Amen.

## *In het licht van Gods woord*



## *Breken en leven*

*Pasen 2022*