

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen:
'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.'

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: "En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."'

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.'

Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.

Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Matteüs 2, 1-12

Magiërs uit het Oosten zoeken hun weg naar de pasgeboren koning van de Joden. Ze komen daarvoor bij koning Herodes terecht. *Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.* Geen wonder dat hij schrok. De koning was een echte machtswellusteling. Hij had zelfs, uit angst dat ze hem van de troon zouden stoten, twee van zijn zoons laten doden. Hij voelde zich bedreigd. Jeruzalem wordt door Matteüs op één lijn gezet met Herodes. Dat is te begrijpen, vermits in Matteüs' tijd christenen vervolgd werden door de Joden.

Herodes speelt een leugenachtig spel: *'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.'* Hij wil de magiërs gebruiken om de aangekondigde koning van de Joden uit de weg te ruimen. Zo blijkt uit het vervolg van het verhaal, namelijk de kindermoord.

Na hun ontmoeting met Herodes doen de magiërs waar ze goed in zijn: naar de sterren kijken. Perzische magiërs waren beroemd om hun kennis van de astrologie en hun uitleg van dromen. Zij waren de wetenschappers van toen. Theologen waren ze ook, want door naar de sterren te kijken probeerden zij iets over de goden te weten te komen.

De ster gaat weer voor hen uit. Die ster kondigde volgens Numeri de komst van de Messias aan: *een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël* (Num. 24, 17).

Hier vervult de ster dezelfde rol als de engelen in het kindsheidverhaal van Lucas: boodschapper zijn van God. Sterren werden in de oudheid vaak gezien als een soort engelen. De ster brengt licht op de weg van de magiërs en verdrijft de duisternis van Herodes.

Toen ze het kind zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Zij brengen eer aan het kind, met goud, wierook en mirre. Goud en wierook zijn de geëigende geschenken voor een koning. Goud wijst op rijkdom en aanzien. Wierook is een symbool van overgave en gebed. Matteüs voegt er echter nog een derde geschenk aan toe: mirre, dat gebruikt werd om een dode te balsemen. Op die manier wordt verwezen naar het lijden en de dood, die Jezus te wachten staan.

De Magiërs staan voor de keuze. Keren zij terug naar Herodes of volgen zij hun eigen weg? Het is de keuze tussen twee koningen: de machtswellusteling Herodes of de pasgeboren koning van de Joden. De boodschap van God, die aanslaat in hun diepste droom, doet hen kiezen voor Jezus. Zij volgen een andere weg. Niet de weg van macht, leugen en geweld, maar de weg van machteloosheid en liefde. Die weg laat hen toe verder te leven van de diepe vreugde, die ze in de ontmoeting met Jezus hadden gevoeld.

Het gebeurt nog altijd dat de boodschap van God de diepste dromen van mensen wakker maakt. De keuze om die weg te volgen, kan ons ook vandaag met diepe vreugde vervullen. Onze wereld heeft dat nodig.

Dank U, God,
voor uw sterren,
die licht brengen op mijn weg.

Dank U
voor uw blijde boodschap
die mij helpt te leven.

Help mij
om ontvankelijk te zijn
voor dat licht en dat leven.

Help mij
om die weg te volgen
die diepe vreugde brengt.

Laat mij mensen ontmoeten
die eenzelfde keuze maken
en ook die weg volgen.

Moge onze keuze
meer licht en diepe vreugde brengen
in onze wereld.

Amen.

Schilderij:
Georges Herregods

In het Licht van Gods Woord



Een ster op onze weg