

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.
Hij kwam als getuige,
om van het licht te getuigen,
opdat iedereen door hem zou geloven.
Hij was niet zelf het licht,
maar hij was er om te getuigen van het licht:
het ware licht, dat ieder mens verlicht
en naar de wereld kwam.

Dit is het getuigenis van Johannes.
De Joden hadden vanuit Jeruzalem
priesters en Levieten naar hem toe gestuurd
om hem te vragen: 'Wie bent u?'
Hij gaf zonder aarzelen antwoord
en verklaarde ronduit:
'Ik ben niet de messias.'
Toen vroegen ze hem: 'Wie dan? Bent u Elia?'
Hij zei: 'Die ben ik ook niet.'
'Bent u de profeet?'
'Nee,' antwoordde hij.
'Maar wie bent u dan?' vroegen ze hem.
'Wij moeten antwoord kunnen geven aan
degenen die ons gestuurd hebben –
wie zegt u zelf dat u bent?'
Hij zei: 'Ik ben de stem die roept in de woestijn:
"Maak recht de weg van de Heer,"
zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.'
De afgevaardigden
die uit de kring van de Farizeeën kwamen,
vroegen verder:
'Waarom doopt u dan, als u niet de messias
bent, en ook niet Elia of de profeet?'
'Ik doop met water,' antwoordde Johannes.
'Maar in uw midden is iemand die u niet kent,
hij die na mij komt –
ik ben het niet eens waard
om de riemen van zijn sandalen los te maken.'
Dit gebeurde in Betanië,
aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes doopte.

Johannes 1, 6-9.19-28

Johannes de Doper kondigt Jezus aan, de
man in wie God mens wil worden. Hij doet
dat met raadselachtige woorden: *"in uw
midden is iemand die u niet kent, hij die na
mij komt"*.

Johannes maakt duidelijk dat God mens
wil worden waar wij het niet verwachten.
Wij zouden God misschien zoeken in de
tempel van Jeruzalem of zelfs in het paleis
van de koning. Daar vinden we Hem niet.
Wel in verrassende situaties.

Het is bijna niet te geloven: God wordt
mens bij Maria en Jozef, voor wie er zelfs
geen plaats is in het nachtverblijf van de
stad Betlehem. En wie kan zich voorstellen
dat we God moeten zoeken bij mensen
die op de loop zijn voor het geweld van
koning Herodes, op zoek naar veiligheid in
Egypte? Wordt God mens in een kind van
vluchtelingen?

Uit Nazareth, in het Galilea van de
heidenen, kan daar iets goeds vandaan
komen? Die Jezus van Nazareth wordt nog
wel 'Zoon van God' genoemd.

Jezus neemt het op voor tollenaars en
zondaars, tot ergernis van schriftgeleerden
en Farizeeën. En Hij neemt een Samaritaan
– niet een priester of een leviet – als
voorbeeld van barmhartigheid, wanneer
Hem gevraagd wordt wat men moet doen
om eeuwig leven te verwerven.

En verder. De evangelies zijn geschreven
vanuit het geloof in een man die ter dood
is veroordeeld en sterft op een kruis, tussen
twee misdadigers. Er wordt verteld dat Hij
verrezen is. Maar, wie wil nu geloven in een
ter dood veroordeelde? Wie wil zich
hechten aan zo iemand?

Als een vreemde gaat de Verrezen mee
met twee mannen naar Emmaüs. Zij keren
ontgoocheld en moedeloos naar huis
terug. Zij hadden in Jezus geloofd, maar de
gewelddadige dood van Jezus had hun
geloof doen instorten. Hij is bij hen.

Zo gaat het vandaag nog verder.

Er zijn ook vandaag mensen voor wie er
geen plaats is in onze samenleving:
daklozen, vluchtelingen, mensen die elke
avond het risico lopen buiten te moeten
slapen, ook in de winter.

Er zijn ook nu mensen die in armoede leven
en afhankelijk zijn van voedselbedelingen,
om voor henzelf en hun gezin wat te eten
te hebben.

Mensen die fouten gemaakt hebben,
krijgen niet alleen een rechtvaardige straf,
maar worden ook nog eens publiekelijk
aan het kruis genageld, o.a. in stereotiepe
kletspraak en in de zogenaamde 'sociale'
media.

Ze zijn er goddank ook, die mensen, die
zich vaak niet thuis voelen in de klassieke
gevestigde kaders, maar die het wel
opnemen voor de 'tollenaars en zondaars'
van onze tijd. Zij geloven dat ze in die
mensen Diegene ontmoeten, die wij niet
kennen, midden onder ons.

Heeft Jezus niet gezegd: *"Ik verzeker jullie:
alles wat jullie gedaan hebben voor een van
de onaanzienlijksten van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."*
(Mt. 25,40)

God,
in totaal onverwachte situaties
kunnen wij U vinden,
in kleine en eenvoudige mensen
kunnen wij U zien.

Midden onder ons
wordt Gij mens
en vaak zien wij het niet.

Open onze ogen,
open vooral ons hart,
en dompel ons onder
in die wereld
waar Gij mens met mensen zijt.

Amen.

Wie de bijbelblaadjes per mail wil
ontvangen, kan dat gerust vragen via
lucmaes.belsele@skynet.be.

Foto: Didier Pollefeyt - Thomaswebsite

In het Licht van Gods Woord



Iemand die gij niet kent
Advent 2017 - 3