

'Het koninkrijk van God,
waarmee zullen we het vergelijken?
In wat voor 'n gelijkenis
zullen we het voorstellen?
Als een mosterdzaadje:
als dat in de aarde gezaaid wordt
is het het allerkleinste zaadje op aarde,
maar als het gezaaid is, komt het op
en het wordt groter dan alle tuingewassen
en het krijgt takken zo groot,
dat de vogels van de hemel
in zijn schaduw kunnen schuilen.'

Marcus 4, 30-32

Bij het begin van een leerhuis over deze tekst, lag op de plaats van elke deelnemer een mosterdzaadje. Sommige mensen hadden het niet gemerkt en legden hun Bijbel er bovenop. Anderen zagen het liggen, dachten dat het een 'vuiltje' was en veegden het van tafel. Nog anderen namen het mosterdzaadje tussen duim en wijsvinger, bekeken het met veel aandacht en legden het voor zich op de tafel. Bij het voorlezen van de tekst werd het duidelijk dat het een mosterdzaadje was.

Een mosterdzaadje: beeld van het koninkrijk van God, het 'goede leven', waarin mensen leven in liefde en in zorg voor elkaar, en daarin Gods bevrijdende aanwezigheid gewaar worden en beleven.

Dat leven is doorgaans niet spectaculair, maar heel eenvoudig. Het wordt meestal opgebouwd met kleine gebaren van goedheid en nabijheid: een goed woord, een liefdevolle blik, een hand op je schouder, een oprecht 'dankjewel' en 'graag gedaan', een kleine attentie, een bezoekje, een telefoontje, een kop koffie, ...

Die kleine zaadjes van goedheid vallen niet op, zeker niet voor een buitenstaander. Ze ontkiemen in de goede grond van het hart van de mens die ze mag ontvangen. Ze bloeien open en bieden geborgenheid, zoals het mosterdzaadje dat opschiet en een grote boom wordt. De vogels kunnen in zijn schaduw schuilen.

Die 'schaduw' is een beeld voor God. Dat beeld komt vaak terug in het verhaal van de uittocht, bij de profeten, in de psalmen, en ook in de evangelies, zoals in het verhaal over de gedaanteverandering van Jezus op de berg: *Er kwam een wolk, die legde een*

schaduw over hen en uit die wolk kwam een stem: 'Dit is mijn eigen lieve zoon. Luister naar hem.' (Marcus 9, 7) Ook in het verhaal over de boodschap van de engel aan Maria: *De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.* (Lucas 1, 35) God is nabij, niet als een felle brandende zon, maar als een beschermende en vruchtbare schaduw.

Wie gelooft in het mosterdzaadje, verbindt zijn leven met God zelf. Hij is de bron van het 'goede leven' dat het koninkrijk van God genoemd wordt. Toen iemand Jezus als 'Goede Meester' aansprak, antwoordde Hij: *'Waarom zeg je van mij dat ik goed ben? Niemand is goed dan de Ene, God.'* (Marcus 10, 17-18) God is bron van alle 'goedheid'. In het scheppingsverhaal klinkt het als een refrein, dat eindigt met: *God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was* (Genesis 1, 31). Het goede is zelfs sterker dan de dood. Het bloeit open in de goedheid van mensen, al is die goedheid vaak zo klein als een mosterdzaadje.

Emmanuel Levinas sprak en schreef over 'de kleine goedheid'. Roger Burggraeve schreef er een boek over: *Geen toekomst zonder kleine goedheid. Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas.* (Halewijn –Berne Media, 2020) Hij schrijft over *'een ontvlambare vonk van het Oneindige in het eindige, die onvoorspelbaar en met een verrassende grilligheid kan ontvlammen in concrete daden van kleine goedheid, die ons pessimisme over een verloren of onmogelijke toekomst op zijn kop zet'*. Dat noemt de Bijbel *'barmhartigheid'*.

Goede God,
zo mogen wij U noemen.
Uw goedheid overtreft alles.

Zelfs als het voor ons fout loopt,
geeft uw nabijheid ons kracht
om te leven.

Zelfs als een mens sterft,
geeft Gij leven,
dat de dood te boven gaat.

Gij legt uw goedheid in onze handen,
opdat wij ze zouden delen
in liefde en dienstbaarheid.

Help ons te geloven
in de kiemkracht van het mosterdzaad,
in de levenskracht van de kleine goedheid.

Laat ons leven zijn als een grote boom,
die schaduw geeft
aan wie wil schuilen.

Goede God,
help ons om verder te groeien
als kleine, goede mensen.

Amen.

In het Licht van Gods Woord



De kleine goedheid