

Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd ging Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden.

Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die Hij in Jeruzalem zou voltooien.

Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia,' maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte; toen de wolk hen omhulde werden ze bang. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!'

Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Lucas 9, 28-36

Soms is het van levensbelang op een goede gids te kunnen rekenen. Dat is het geval voor Jezus, op de weg die Hij in Jeruzalem zou voltooien. Het gaat over zijn heengaan. Hij gaat daarvoor de berg op om te bidden. De berg, dé plaats bij uitstek om God te ontmoeten. Drie leerlingen gaan met Hem mee: Petrus, Johannes en Jakobus.

Zijn ontmoeting met God brengt bij Jezus heel wat te weeg: de aanblik van zijn gezicht verandert en zijn kleding wordt stralend wit. Dat is een beeld van verrijzenis. Jezus gelooft dat zijn heengaan Hem zal brengen in het volle leven van God zelf. De verbondenheid met God in zijn gebed is als een 'voorsmaakje'.

In zijn gebed tot God krijgt Jezus twee goede gidsen mee: Mozes en Elia.

Mozes was de man die zijn volk bevrijd heeft uit de slavernij en het lijden in Egypte. Hij heeft de Israëlieten geleid door de woestijn, tot aan het beloofde land. Telkens weer was hij de contactpersoon tussen God en het volk. Mozes is ook de man wiens naam verbonden blijft met de Thora, de 'boeken van Mozes'. In die geschriften vinden wij 'aanwijzingen' die – in Gods naam – ons leven richting kunnen geven.

Elia was misschien wel de grootste van de profeten. Profeten spreken in naam van God. Ze zien het kwaad en het onrecht in de wereld en ze klagen het aan, zelfs als ze daarvoor de koning moeten terechtwijzen. Ze wijzen wegen van bekering en vernieuwing aan. Niet zelden kregen profeten het hard te verduren onder tegenstand en kritiek.

Mozes en de profeten: door hen spreekt God zijn woord tot de mensen die in Hem geloven. Goede gidsen zijn het, ook voor Jezus. Hun aanwijzingen worden ondersteund door een stem uit de wolk die hen omhulde: 'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!' Zo worden de leerlingen aangezet om Jezus als gids te volgen: luister naar Hem!

Jezus neemt hen eerst en vooral mee op de berg om te bidden. Veel begrijpen zij er nog niet van, want ze vallen in slaap. Bovendien schat Petrus hun verblijf op de berg ook niet goed in: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia,' maar hij wist niet wat hij zei. Hoeveel deugd het ook mag doen te vertoeven in de verbondenheid met God, het mag geen vlucht worden uit het dagelijks leven.

Daarom neemt Jezus hen een tweede maal mee: ze dalen van de berg af naar waar de mensen wonen en leven. Daar moet niet te veel gesproken worden over wat ze hebben meegemaakt. Daar moet verrijzenis beleefd worden, niet alleen voor Jezus, maar voor alle mensen.

We hebben goede gidsen nodig, die ons de weg tonen door het leven, de weg van een zinvol en goed samen-leven. Jezus is onze gids om te leven in verbondenheid met God en te bidden. Mozes en Elia, de Thora en de profeten helpen ons ook vandaag nog verstaan wat God bedoelt met het leven dat ons elke dag weer in handen wordt gegeven. En Jezus blijft onze gids door zijn boodschap en zijn manier van leven.

Zijn levenswijze is te doen.

In het licht van Gods woord

God,
wij danken U
omdat Gij ons niet alleen laat
op onze levensweg.

Gij zendt ons goede gidsen
die ons helpen
om zinvol tussen de mensen te staan,
in liefde en zorg voor elkaar.

Spreek altijd opnieuw uw Woord
door profeten van vroeger en nu,
vooral door Jezus.

Bevestig ons
als geliefde kinderen van U, God,
en als broeders en zusters van elkaar.

Amen.

Schilderij:
abdij Roosenberg, Waasmunster.



Goede gidsen

Veertigdagen 2022 / 2