

Er kwamen ook Farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. Hij vroeg hun:

'Hoe luidt het voorschrift van Mozes?' Ze zeiden:

'Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.'

Jezus zei tegen hen:

'Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.'

In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen:

'Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.'

De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen.

Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen:

'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.'

Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.'

Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Marcus 10, 2-12

Een man mocht zijn vrouw verstoten. Een vrouw mocht haar man niet verstoten. Maar opdat de vrouw niet zomaar vogelvrij zou verklaard worden, moest de man haar een *scheidingsbrief* meegeven (Deuteronomium 24, 1-3). Zo kon haar ex-man haar niet van overspel beschuldigen, wanneer zij opnieuw trouwde. Overspel van een vrouw werd immers bestraft met stening (Johannes 8, 1-11). Op die manier werden relaties min of meer 'geregeld' door de wet.

Voor Jezus gaat het in relaties om meer dan een wettelijke regeling. Die wet is er enkel 'omdat u zo harteloos en koppig bent'. Jezus verwijst hier naar het scheppingsverhaal: *daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden* (Genesis 2, 24). Een relatie tussen twee mensen is een hechte band op basis van liefde. Die liefde komt uit God zelf: *"Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden."* (1 Johannes 4, 7.12) Daarmee gaat Jezus naar het hart van een relatie. Hij blijft niet steken bij een wettelijke regeling.

Maar de realiteit is wat ze is. Het kan fout lopen tussen mensen. Overspel gebeurt nu eenmaal. We moeten er niet blind voor zijn. Jezus pleit daarbij duidelijk voor gelijkwaardigheid van man en vrouw. Wie de ander *verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel*. Dat geldt evenzeer voor een man als voor een vrouw. Dat is al een hele stap vooruit, vergeleken bij de wet van Mozes.

Omdat Jezus ons, mensen, kent, geeft Hij een goede raad: kijk naar kinderen. 'Wie niet

als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.' Dat koninkrijk van God gebeurt waar relaties beleefd worden in liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. God heeft de mensen lief, opdat zij die liefde concreet gestalte geven onder elkaar.

Kinderen voelen dat soms heel goed aan. Zij geven vertrouwen aan wie van hen houdt, aan wie die liefde heel concreet vorm geeft in barmhartigheid, aan wie hen tot hun recht laat komen. Veel kinderen staan spontaan open voor de beleving van die waarden, die hen gelukkig maken. Die openheid doet bij hen het vertrouwen groeien in levengevende relaties.

Het verhaal eindigt met: *Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen*. Zegenen is het goede in iemand zien, noemen en bevestigen. Het gebeurt door hun de handen op te leggen, een teken van nabijheid, bescherming en zorg. Is dat niet de te volgen weg?

Relaties ontstaan en groeien door het goede in elkaar te zien, te noemen en te bevestigen. Zo zijn mensen een zegen voor elkaar. Dat is openstaan voor het koninkrijk van God.

Dat koninkrijk gebeurt in verschillende relatievormen: man en vrouw, ouders en kinderen, broers en zussen, vrienden, lotgenoten, ... zelfs relaties in een buurt of op het werk. Kinderen wijzen ons de weg.

*In het Licht
van Gods Woord*

God,
behoed in ons
de openheid voor
wat goed is
in mensen
en tussen mensen.

Laat liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid
de voedingsbodem zijn
voor hechte relaties.

En wanneer het moeilijk is
of fout loopt,
bewaar in ons
die openheid.

Help ons, God,
om te blijven geloven
dat alle liefde
voortkomt uit U
en dat Gij ons nabij zijt
en kracht geeft
om in die liefde
te blijven geloven.

Amen.



Openstaan