

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.

Ze vroegen: 'Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is?'

Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.'

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.

Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.

'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem,

'want zo staat het geschreven bij de profeet:

"En jij, Betlehem in het land van Juda,

bent zeker niet de minste

onder de leiders van Juda,

want uit jou komt een leider voort

die mijn volk Israël zal hoeden."'

Daarop riep Herodes in het geheim

de magiërs bij zich;

hij wilde precies van hen weten

wanneer de ster zichtbaar geworden was,

en stuurde hen vervolgens naar Betlehem

met de woorden:

'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind.

Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt,

zodat ook ik erheen kan gaan

om het te aanbidden.'

Nadat ze de koning hadden aangehoord

gingen ze op weg, en nu ging de ster

die ze hadden zien opgaan voor hen uit,

totdat hij stil bleef staan

boven de plaats waar het kind was.

Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van

diepe vreugde.

Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met

Maria, zijn moeder.

Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer.

Daarna openden ze hun kistjes met

kostbaarheden en boden het geschenken aan:

goud en wierook en mirre.

En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden

gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten

gaan, reisden ze via een andere route

terug naar hun land.

Matteüs 2, 1-12

In de tijd waarin Matteüs zijn evangelie schreef, werden christenen vervolgd door de Joden. De leerlingen van Jezus werden gezien als mensen die niet op een correcte manier leefden volgens de Thora. Net als Jezus moesten zijn leerlingen lijden en sterven. Intussen ontstonden buiten het Jodendom kleine geloofsgemeenschappen die de Blijde Boodschap van Jezus met een open hart ontvingen en beleefden. In het hele Matteüsevangelie kan je voelen hoe moeilijk de evangelist het had met die situatie. En dat merk je ook in dit verhaal over de magiërs uit het Oosten.

Magiërs waren in die tijd de wetenschappers en de theologen van toen. Ze bestudeerden de stand van de sterren en probeerden daaruit allerlei dingen af te lezen, ook in verband met de goden. Voor de Joden waren zij heidenen.

Koning Herodes was een machtswellusteling, die voor niets of niemand uit de weg ging om zijn macht te kunnen houden. Vandaar dat hij *hevig schrok* toen de magiërs hem vroegen naar '*de koning van de Joden die onlangs geboren is*'. En heel Jeruzalem *schrok met hem*. Eerst probeerde hij de magiërs te gebruiken in een plan om de pasgeboren koning van de Joden uit te schakelen. Maar toen Herodes begreep dat hij door de magiërs *misleid was*, werd hij *verschrikkelijk kwaad*, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. (Matteüs 2, 16) Macht wordt bij koning Herodes een onvoorstelbaar moorddadige machtswellust.

De magiërs blijven zich oriënteren op het licht van de ster. Die ster is een aanwijzing

van God zelf. Ze vervult hen van diepe vreugde.

Het moet voor de christenen die uit het Jodendom kwamen moeilijk geweest zijn. Jezus was een Jood. Hij wou een nieuwe geest brengen in het joodse geloof. Maar Hij werd niet aanvaard door de joodse religieuze leiders. Hij werd gedood als 'godslasteraar'. Ook zijn leerlingen werden vervolgd en gedood.

Niet-Joden stonden wel open voor de boodschap en de levenswijze van Jezus. Ze werden in het verhaal van Matteüs vertegenwoordigd door de *magiërs uit het Oosten*. Zij hebben zich wel georiënteerd op het licht dat God in hun leven bracht. Ze hebben Jezus ontmoet en aanbeden. En ze namen afstand van de houding van Herodes en van heel Jeruzalem met hem. Via een andere route zetten ze hun levenstocht verder.

Het verhaal over de magiërs maakt ons duidelijk dat God mens wordt voor alle mensen die open staan voor het licht dat Hij – door Jezus – in de wereld wil brengen. Dus niet enkel voor mensen die van zichzelf denken dat ze godsgetrouw zijn en op basis daarvan anderen misprijzen en veroordelen.

Geloven is zich richten op het licht dat God laat schijnen in de wereld. Jezus heeft concreet voorgeleefd hoe God mens wordt. Dat is precies het tegengestelde van macht en geweld. Zo geloven is een geschenk, zoals goud en wierook, die het leven mooi en kostbaar maken. En de mirre maakt duidelijk dat zulk een leven verder gaat dan de dood.

Voor alle mensen

God,
Gij houdt van alle mensen.
Dat hebt Gij duidelijk gemaakt
in Jezus.

Gij laat uw Licht stralen
op onze levensweg.
Gij laat uw ster schijnen
in onze soms donkere wereld.

Open onze ogen,
zodat we uw ster opmerken
en de glans van uw licht
zien en waarderen.

Moge ons geloof in U
een geschenk zijn
voor onze medemensen,
kostbaar als goud, wierook en mirre.

Moge ons geloof in U
nieuwe wegen banen,
wegen van liefde voor mensen
en vrede in de wereld.

Amen

Schilderij: Georges Herregods

In het Licht van Gods Woord



God wordt mens