

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen:

'Waar is de pasgeboren koning van de Joden?

Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.'

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.

Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.

'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet:

"En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."'

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich;

hij wilde precies van hen weten

wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem

met de woorden:

'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind.

Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.'

Nadat ze geluisterd hadden

naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit,

totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.

Toen ze dat zagen,

werden ze vervuld van diepe vreugde.

Ze gingen het huis binnen

en vonden het kind met Maria, zijn moeder.

Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.

Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.

Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd

om niet naar Herodes terug te gaan,

reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Matteüs 2, 1-12

Matteüs vertelt ons over twee koningen.

De eerste, koning Herodes, was een echte machtswellusteling. Hij was bang dat hij van de troon gestoten zou worden. Om die reden had hij al twee zoons laten doden. Begrijpelijk dus dat hij *hevig schrok* toen hij hoorde over *de pasgeboren koning van de Joden*. Hij zal de geschiedenis ingaan als de koning die *de opdracht gaf om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen*. (Mt. 2, 16) Herodes was als koning bezorgd voor zijn eigen positie. Hij schuwde macht noch geweld om zichzelf te handhaven.

De pasgeboren koning van de Joden is heel anders. Zijn naam is *Immanuel*, wat betekent 'God met ons'. (Mt. 1, 23) Het hele evangelie van Matteüs vertelt hoe Jezus geleefd heeft en door zijn manier van leven het oude verbond van God met de mensen vervuld heeft. Die vervulling wordt *het koninkrijk van de hemel* genoemd. Zijn koningschap is gebouwd op liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. Jezus is dus een heel andere koning dan Herodes.

En dan zijn er de *magiërs uit het Oosten*.

Magiërs waren beroemd om hun kennis van de astrologie en om hun droomuitleg. Het waren de wetenschappers van toen. Het waren ook theologen, want door naar de sterren te kijken probeerden zij iets over de goden te weten te komen. De magiërs laten zich leiden door een ster. In de oudheid werd wel eens gesproken over een bijzondere ster bij de geboorte van een belangrijk persoon. Er bestaat een rabbijnse midrasj waar een ster de geboorte van Abraham aankondigde. De profeet Bileam sprak over een ster als verwijzing naar de Messias (Numeri 24, 17) De ster is voor de magiërs een gids. Zij vervult bij

Matteüs de taak die Lucas aan engelen heeft toevertrouwd.

Het is merkwaardig dat de ster de magiërs niet rechtstreeks naar Betlehem leidt. Waarom de tussenstap naar Jeruzalem? Het is duidelijk in heel Matteüs' evangelie, dat God niet voorbijgaat aan Jeruzalem. Hij nodigt de Joden uit zich te bekeren en de Messias te volgen. Jeruzalem echter laat het afweten. De leiders van die stad zaaien dood en vernieling. Dat zal in heel Jezus' leven blijken.

De magiërs moeten kiezen. Ofwel laten ze zich leiden door Herodes, ofwel volgen zij de ster van God. De 'vreemdelingen' doorzien de valsheid van koning Herodes en kiezen voor *de koning van de Joden*.

Die koning eren zij met geschenken: *goud en wierook en mirre*. Matteüs verwijst hier naar Jesaja: *Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer.* (Jesaja 20, 6) Goud wijst op rijkdom en aanzien. Wierook is symbool van overgave en gebed. Met het derde geschenk, mirre, dat gebruikt werd om een dode te balsemen, wijst de evangelist naar het lijden en de dood, die Jezus te wachten staan.

De magiërs worden ook 'wijzen' genoemd. Ze delen in de wijsheid van God. Zo zijn ze voor ons een voorbeeld. In ons leven moeten we immers vaak kiezen: ofwel voor onze eigen persoon, onze macht, onze voorkeuren, ofwel voor Jezus en zijn liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. De ster van Betlehem nodigt ons uit om één van de 'wijzen' te worden en te delen in de wijsheid van God.

God,
in ons leven ontmoeten wij voortdurend
twee koningen:
koning egoïsme en koning liefde.

Laat het licht van uw wijsheid
over ons stralen,
zodat we kunnen onderscheiden
wat echt leven geeft aan onszelf,
aan onze medemensen
en aan de wereld.

Laat uw licht
ons uw weg van leven aanwijzen,
een andere weg
dan ons soms voorgehouden wordt
in onze samenleving.

Moge uw licht
ons vervullen van vreugde,
zodat wij de warmte van uw liefde
kunnen delen
met de mensen die wij ontmoeten.

Amen.

Schilderij: Raymond Maes.

In het Licht van Gods Woord



Twee koningen Drie wijzen