

Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: 'Die man ontvangt zondaars en eet met hen.'

Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 'Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis.

Daar roept hij zijn vrienden en burens bijeen en zegt tegen hen:

"Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was."

Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en burens bijeen en zegt:

"Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was."

Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.'

Lucas 15, 1 – 10

Twee godsbeelden zijn in het geding in deze tekst.

De *farizeeën* en de *schriftgeleerden* morren omdat Jezus contact heeft met *tollenaars* en *zondaars*. Die zijn immers onrein in hun ogen, vermits zij de voorschriften van de Thora, zoals zij die interpreteren, niet onderhouden. En wie met zulke mensen contact heeft, is zelf ook onrein. Zo oordelen schriftgeleerden en Farizeeën in naam van God. Hun God is een God die mensen verdeelt in reine en onreine mensen, in rechtvaardigen en zondaars. En zondaars worden uitgesloten.

Het is het godsbeeld van "God ziet mij, hier vloekt men niet", het godsbeeld waarmee mensen bang gemaakt, veroordeeld en gestraft werden. Dat is helaas nog altijd actueel.

Jezus gaat daar tegenin met deze twee parabels. Hij gebruikt twee beelden om over God te spreken: een herder die op zoek gaat naar een schaap en een vrouw die zoekt naar een verloren drachme. Een man en een vrouw. Dat is op zich al merkwaardig in de joodse samenleving. De evangelist Lucas werkt wel meer met 'koppels'. Dat is niet toevallig.

De herder is een oud beeld voor God. Zie o.a. Psalm 23 en 78, 52, Jesaja 40, 11 en Ezechiël 34, 2.5-6. De herder gaat op zoek naar een schaap dat verloren is. Waarom of hoe het verloren is geraakt, wordt niet vermeld. Het doet er niet toe. Er wordt niet over schuld gesproken. De herder *gaat naar het verdwaalde dier op zoek, tot hij het gevonden heeft. Dan legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar*

huis. De vrouw begint aan een grote schoonmaak tot zij de verloren drachme gevonden heeft. En beide roepen ze vriend(inn)en en burens samen om te delen in hun vreugde.

De herder en de vrouw zijn beeld van de God van Jezus, een God die mensen niet verdeelt, maar samenbrengt: *deel in mijn vreugde*. Vreugde is bij Lucas gekoppeld aan verrijzenis. Dus: deel in mijn leven, in dat leven dat groter is dan alle verdeeldheid en groter dan de dood. Jezus is in die vreugde en in dat leven voorgedaan.

In de parabels is er sprake van 'tot inkeer komen'. 'Inkeer' is niet hetzelfde als 'bekering'. Het Griekse woord 'metanoia' (inkeer) betekent: groter en ruimer denken, boven je eigen ideeën uit denken. Inkeer is nodig voor de 'rechtvaardigen' (de 99?) die *geen inkeer nodig hebben*. Dat ze uitstijgen boven hun eigen bekrompen godsbeeld. Die inkeer is ook nodig voor de tollenaars en de zondaars, mensen die veroordeeld en uitgesloten worden, mensen die om een of andere reden 'verloren' zijn. Dat zij durven geloven in God, die naar elke mens op zoek gaat, die elke mens laat delen in zijn vreugde en zijn leven.

Die inkeer is ook nodig voor ons. Dat wij durven geloven dat God ons graag ziet en dat wij vanuit die liefde naar andere mensen kijken, zonder te oordelen of uit te sluiten, want God ziet ook hen graag. Daarom is het goed Jezus *op te zoeken en naar Hem te luisteren*.

God,
wij luisteren naar Jezus,
die ons U leert kennen
als een God
die elke mens graag ziet,
die niemand verloren laat gaan,
die ons laat delen
in zijn vreugde en zijn leven.

Roep ons telkens weer op
om tot inkeer te komen,
om verder en ruimer te denken
dan onze eigen kleine ideeën.

Roep ons op
om ook op zoek te gaan
naar mensen die 'verloren' zijn,
zonder te oordelen of uit te sluiten.

En laat ons delen
in uw vreugde en uw leven,
zodat wij ook anderen laten delen
in die vreugde en dat leven.

Amen.

In het Licht van Gods Woord



“Deel in mijn vreugde”