

Exodus 3, 1-15

Zie bijgevoegd blad.

“Wat is uw naam?”
“Ik ben die er zijn zal.”
“Dat vroeg ik niet. Mijn vraag is:
wat is uw naam?”
“Ik ben die er zijn zal.”
Misschien dacht Mozes wel dat hij voor de
gek gehouden werd.

God heeft geen naam. Wij gebruiken het
Hebreeuwse woord ‘Jahweh’ (JHWH) als
naam voor God, in vertaling ‘de Heer’. Dat is
eigenlijk geen naam. Het is eerder een
eigenschap, een belofte. Mozes krijgt als
antwoord: *‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom
tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij
naar u toe gestuurd.”’* JHWH is verwant met
het woord ‘Hawah’ (HWH). Dat betekent:
actief betrokken zijn op iemand.

Die woorden wijzen op verbondenheid,
nabijheid, relatie. God verbindt zich met
Mozes: *‘Ik zal bij je zijn’*. Dat moet vertrouwen
geven. Mozes staat er niet alleen voor, als hij
de taak die God hem geeft, wil aanvangen.

God komt Mozes nabij *in een vuur dat uit
een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de
struik in brand stond en toch niet door het
vuur werd verteerd*. Het Hebreeuwse woord
voor doornstruik is ‘Sene’, verwant met
‘Sindā’, een andere naam voor de berg
Horeb, later ook genoemd ‘de berg van
God’. God verschijnt (eerst via een engel) in
een vuur: steeds veranderend van vorm, niet
te vatten. Dat vuur verteert de struik niet. Het
is alleen maar warmte en licht.

God heeft geen naam. Hij is wel nabij, niet te
vatten, enkel warmte en licht in relatie en
verbondenheid. Daarom zegt Hij ook: *‘Ik ben
de God van je vader, de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob.’*
Ongetwijfeld mogen wij elk ook onze naam

invullen: ‘Ik ben de God van ...’.

Die nabijheid van God heeft Jezus
aangevoeld in en als de nabijheid van een
‘Abba’, Vader, of beter nog een ‘lieve
papa of mama’. Ook dat is geen titel of
naam, maar wel een beleving, waar veel
mensen zich heel wat bij kunnen
voorstellen. Die vaak wondere band tussen
ouder en kind roept iets op van de
nabijheid van *‘Ik ben die er zijn zal’*.

De apostel Johannes dacht aan liefde als
hij iets wou zeggen over God. Ook hier
gaat het niet om een begrip, maar wel de
beleving van echte liefde in ons leven, de
liefde van iemand die er is voor ons, de
liefde die ons zelf nabij doet zijn bij een
medemens. *‘Niemand heeft God ooit
gezien. Maar als wij elkaar liefhebben, blijft
God in ons en is zijn liefde in ons tot
volmaaktheid gekomen.’* (1 Joh. 4, 12)

God heeft geen naam. Hij is een beleving
van nabijheid, verbondenheid, warmte,
licht, liefde. Zo is Hij ook de God van ... jou
en mij. Die God zegt: *‘Ik zie hoe ellendig
mensen er aan toe zijn, Ik weet hoe ze
lijden. Daarom daal Ik af om hen te
bevrijden en om hen naar een mooi en
uitgestrekt land te brengen, een land dat
overvloedig van melk en honing.’*

Zoals Hij destijds Mozes zond, zo zendt Hij
ook vandaag mensen naar mensen om
elkaar te bevrijden en om samen op zoek
te gaan naar het beloofde land, het leven
waar ellende en lijden leefbaar worden
door liefde, nabijheid en verbondenheid,
door levenwekkende relaties die sterker zijn
dan lijden en dood.

God,
wij kunnen U niet vatten
in een naam of een begrip,
maar Gij zijt er voor ons.
Dat mogen wij geloven.

Met ieder van ons
verbindt Gij U.
Zo brengt Gij liefde,
warmte en licht
in ons bestaan.

Gij zendt ons naar elkaar
om die liefde,
die warmte en dat licht
zichtbaar te maken
en te beleven.

En dan zegt Gij:
'Ik zal bij je zijn'.

Wees bij ons, God,
als wij elkaar nabij zijn,
zodat onze verbondenheid
liefde, warmte en licht
kan brengen in onze wereld.

Amen.

Schilderij:
Sieger Köder

In het licht van Gods woord



God heeft geen naam

Veertigdagen 2022 / 3