

Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:

*'Land van Zebulon en Naftali,
gebied aan de weg naar zee en aan de
overkant van de Jordaan,
Galilea van de heidenen,
luister:
Het volk dat in duisternis leefde,
zag een schitterend licht,
en zij die woonden in de schaduw van de dood
werden door het licht beschenen.'*

Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 'Kom tot inkeer,' zei hij, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij!'

Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: 'Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.' Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.

Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Matteüs 4, 12-23

'Schorremorrie' was oorspronkelijk een Hebreeuws woord, dat in het Nederlands is overgenomen, met dezelfde betekenis. Met dat woord sprak men over de mensen van Galilea. Het land was er vruchtbaar en het meer van Galilea bevatte veel vis. De natuur zorgde ervoor dat mensen het goed hadden. Er werd veel handel gedreven, niet alleen onder Joden, maar ook met vreemdelingen. En daar zat het probleem: de mensen van Galilea werden daarom bestempeld als zondaars, heidenen, onrein. Een vrome Jood meed alle contact met dergelijk 'uitschot'.

Precies daar gaat Jezus wonen, in Kafarnaüm, een stad op de drukke handelsweg tussen Damascus (in Syrië) en de Middellandse zee. Daar roept Hij op tot *inkeer*: denk toch ruimer, kijk toch verder dan je eigen 'vrome' neus lang is. Immers, in die veelkleurige samenleving is *het koninkrijk van de hemel nabij*. Mensen kunnen er samenleven zoals God bedoeld heeft: in liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. Daar kan de profetie van Jesaja in vervulling gaan: *'Het volk dat in duisternis leeft, ziet een schitterend licht, en zij die wonen in de schaduw van de dood worden door het licht beschenen.'*

Jezus' optreden gebeurt in drie stappen: horen, zien en handelen. Vanuit het 'horen' van het woord van God in de Schrift, *geeft Hij onderricht in de synagogen*. Op basis daarvan laat Hij de mensen 'zien' hoe samen leven in liefde, barmhartigheid en gerechtigheid effectief mogelijk is. Zo *verkondigt Hij het goede nieuws van het koninkrijk*. Tenslotte blijft het niet bij woorden. Hij brengt het 'goede nieuws' ook in praktijk: *Hij geneest iedere ziekte en*

elke kwaal onder het volk. Genezen in de brede betekenis van het woord: goed zorgen voor mensen, zodat zij er beter van werden.

Jezus heeft niet alleen volgelingen, mensen die in zijn boodschap geloven. Hij roept ook mensen om met Hem mee te werken aan onderricht, verkondiging en genezing. Het verhaal vertelt dat zij *'meteen' hun netten en hun boot achterlaten*. Zo is duidelijk hoezeer zij geraakt zijn door Jezus' boodschap en hoe sterk zij er in geloven. Wellicht hielden zij niet op met de visserij. Maar zij ontdekken in en naast hun dagelijks werk een nieuwe opdracht.

Hij wil van hen *vissers van mensen maken*. Zoals vissers op het meer vissen in hun netten samenbrengen, zo zullen Simon, Andreas, Jakobus en Johannes met Jezus meegaan om mensen samen te brengen. Mensen moeten niet opgedeeld worden in verschillende groepen van goede en slechte mensen, vromen en schorremorrie. Door van liefde, barmhartigheid en gerechtigheid kunnen mensen samen leven als een gemeenschap, waar verscheidenheid en veelkleurigheid voor iedereen een rijkdom mogen zijn.

Nog steeds roept Jezus mensen om met Hem mee te doen: om te horen en te luisteren naar wat God zegt via de Schrift, om te zien hoe het koninkrijk effectief al gebeurt in onze samenleving, om zorgend en genezend met mensen om te gaan. Nog steeds roept Jezus *'vissers van mensen'*.

'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!'

God,
ook in onze wereld
zijn er veel mensen
die als 'schorremorrie' worden gezien.

Jezus ging tussen zulke mensen wonen
en benaderde hen met liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid.
Zo was uw koninkrijk er ook voor hen.

Roep ons
om open te staan
voor Jezus' onderricht.

Roep ons
om te zien
hoe het goede nieuws van het koninkrijk
ook vandaag werkelijkheid wordt.

Roep ons
om zo met mensen om te gaan
dat zij er beter van worden.

Wij willen ons best doen
en Jezus volgen
als vissers van mensen,
opdat uw rijk kome
in onze wereld.

Amen.



*In het Licht
van Gods Woord*

“Kom, volg mij”