

'De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.'

Johannes 3, 14-21

*De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. (1 Korintiërs 1, 18) Zo schreef Paulus. Hoe kan een mens geloven in iemand die als een misdadiger ter dood is gebracht? Wat heb je aan een kruis?*

De evangelist Johannes vergelijkt het kruis van Jezus met wat Mozes deed in de woestijn. Toen de Israëlieten morden omdat ze geen eten hadden, werden ze gebeten door giftige slangen. God gaf Mozes de opdracht een koperen slang te maken en ze omhoog te steken. *Iedereen die gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. (Numeri 21, 4-9)*

Wat blijkt uit deze teksten? Als het fout loopt bij de mensen, blijft God toch leven geven. Dat heeft Hij duidelijk gemaakt in en door Jezus: *God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat betekent dat?*

*God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Maar 'de wereld' heeft Hem niet aanvaard. Jezus is gedood op een kruis, omwille van zijn geloof, zijn interpretatie van de Thora en zijn manier van leven. Zij die het voor het zeggen hadden bij de Joden hebben Hem uit de weg geruimd. Maar de leerlingen van Jezus kwamen tot de vaststelling: de dood heeft Jezus niet klein gekregen. Hij lééft! Daarom kunnen we opkijken naar het kruis. We zien daar geen 'dwaze' mislukking. We zien daar de kracht van God, die leven wekt, zelfs in de dood.*

Johannes noemde Jezus meermaals 'het licht voor de wereld' (o.a. Joh. 8, 12) *Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Jezus zelf moest dat ondervinden.*

Het is niet de bedoeling mensen op te delen in goede en slechte mensen. In elke mens zitten twee mogelijkheden: *het licht opzoeken door oprecht te handelen of het licht schuwen door kwaad te doen.* Telkens weer staan wij voor de keuze. Er wordt over ons geen oordeel geveld van buitenaf. Het oordeel hangt af van onze handelswijze.

Zoals de Israëlieten opkeken naar de slang, zo kunnen wij opkijken naar het kruis van Jezus. De evangelist Johannes zegt het in zijn lijdensverhaal, verwijzend naar de profeet Zacharia: *'Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.'* (Joh. 19, 37 – Zach. 12, 10) Wat zien we als wij naar het kruis kijken?

We zien eerst en vooral lijden en dood, niet alleen in de persoon van Jezus, 2000 jaar geleden, maar ook in mensen van alle tijden, ook in de mensen van vandaag. Lijden ondervinden wij ook zelf en we zijn er soms ook oorzaak van. Lijden en dood zijn een realiteit voor elke mens.

Daarnaast zien we ook God. Hij heeft Jezus opgewekt uit de dood om eeuwig te leven. Dat eeuwig leven begint niet pas na de dood, maar is er bij wie oprecht handelt en het licht opzoekt, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Als we in Jezus geloven en proberen te leven zoals Hij, is het eeuwig leven al begonnen. Dat leven is sterker dan de dood. Zo helpt het kruis ons om te geloven in eeuwig leven.

God,  
waar wij het zouden opgeven  
als we geconfronteerd worden  
met lijden en dood,  
blijft Gij leven geven.

Gij zijt werkzaam  
in elke mens  
die oprecht handelt  
en het licht opzoekt.

Dat geloven  
helpt ons om te kiezen  
en uw licht te laten schijnen  
in onze wereld.

God,  
help ons om te zien  
dat Gij ook op elk kruis  
een God van leven blijft.

Laat uw levenskracht  
sterker spreken  
dan de dwaasheid  
van het kruis.

Laat uw levenskracht  
sterker zijn  
dan onze dwaasheden.

Amen.

Kunstwerk:  
Edward Otten: Vijftiende statie  
[www.edwardotten.nl](http://www.edwardotten.nl)

## *In het Licht van Gods Woord*



*Het kruis*