

Dan zullen er tekenen zijn
aan de zon en de maan en de sterren,
en op aarde zullen de volken sidderen
van angst
voor het gebulder en het geweld van de zee;
de mensen zullen bezwijken van angst
om wat er met de wereld zal gebeuren,
want de hemelse machten zullen wankelen.
Maar dan zullen ze op een wolk
de Mensenzoon zien komen,
bekleed met macht en grote luister.
Wanneer dat alles staat te gebeuren,
richt je dan op en hef je hoofd,
want jullie verlossing is nabij!

Hij vertelde hun ook een gelijkenis:
'Kijk naar de vijgenboom
en al de andere bomen.
Als je ziet dat ze uitlopen,
weet je dat de zomer in aantocht is.
Zo moeten jullie ook weten,
wanneer je die dingen ziet gebeuren,
dat het koninkrijk van God nabij is.
Ik verzeker jullie: deze generatie
zal zeker nog niet verdwenen zijn
wanneer al die dingen gebeuren.
Hemel en aarde zullen verdwijnen,
maar mijn woorden verdwijnen nooit.

Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt
door de roes en de dronkenschap
en de zorgen van het dagelijks leven,
zodat die dag jullie overvalt,
onvoorspelbaar als een val die dichtklapt.
Want plotseling zal hij komen
over allen die daar ook op aarde wonen.
Wees waakzaam en bid onophoudelijk
dat je kracht ontvangt om te ontkomen
aan de dingen die gebeuren gaan
en om voor de Mensenzoon
te kunnen verschijnen.'

Lucas 21, 25-36

Deze woorden van Lucas worden nogal
eens in verband gebracht met het 'einde
der tijden'. Maar wat kan je daar zinnig over
zeggen? Lucas' woorden vertellen ons ook
heel wat over onze tijd.

We kennen vandaag heel goed de *angst
om wat er met de wereld zal gebeuren*. De
natuur geeft signalen dat het niet zo goed
gaat. Politieke (groot)machten slagen er
maar niet in om met elkaar overeen te
komen en oplossingen te vinden. Dat is niet
bijzonder geruststellend. *Pas op dat jullie
hart niet afgestompt raakt door de roes en
de dronkenschap en de zorgen van het
dagelijks leven*. Ook dat is vandaag zeer
herkenbaar.

*Dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon
zien komen, de verrezen Christus ... Hij komt
'op een wolk': dat is een beeld van Gods
nabijheid. Lucas nodigt ons uit om te kijken
en te luisteren naar de Mensenzoon en naar
God.*

Zullen God en de Mensenzoon de
problemen van onze aarde oplossen? We
weten dat zij niets doen in onze plaats. Wel
kunnen zij ons op weg zetten.

Wij geloven dat God leven geeft. In de
Mensenzoon is duidelijk geworden dat dit
leven zelfs sterker is dan de dood. Dat
geloof kan ons vertrouwen geven.

Wees waakzaam en bid.

Waakzaamheid is noodzakelijk. We kunnen
onze ogen niet sluiten voor wat er met onze
aarde gebeurt. We kunnen onze ogen niet
sluiten voor wat er met mensen gebeurt. We
kunnen niet blind zijn voor de oplossingen
die worden aangereikt. We kunnen niet

blind zijn voor onze eigen mogelijkheden en
verantwoordelijkheid.

En bid. Bidden is iets anders dan vragen dat
God alles voor ons oplost. Bidden is bewust
in de verbondenheid met God gaan staan
en voelen dat Hij van ons houdt en ons
draagt. Daar kunnen we *kracht ontvangen*
om zelf aan de slag te gaan en aan goede
oplossingen te werken.

*Kijk naar de vijgenboom en al de andere
bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je
dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie
ook weten, dat het koninkrijk van God nabij
is.* Hier verwijst Lucas ons naar Jezus, de
Mensenzoon. Door zijn manier van leven en
door zijn woorden heeft Hij getoond wat *het
koninkrijk van God* betekent: samen leven in
liefde en zorg voor elkaar. Die liefde en zorg
houden ook het respect in voor de aarde
waarop wij leven.

We hoeven niet van niets te beginnen. Er
zijn tekens van leven, zoals in de natuur.
*Deze generatie zal zeker nog niet
verdwenen zijn wanneer al die dingen
gebeuren.* Hoeveel mensen zijn er niet – ook
jonge mensen – die zich inzetten in de zorg
voor zieken, die het opnemen voor mensen
op de vlucht, die zich engageren voor een
leefbare aarde, die strijden tegen honger,
armoede, dakloosheid, die niet voortdurend
kiezen voor hun eigen belang, maar voor
het algemeen welzijn. Het zijn tekens van
leven, die vertrouwen geven voor de
toekomst.

Advent is een tijd voor waakzaamheid en
gebed. We worden herinnerd aan wat God
met de komst van de Mensenzoon heeft
bedoeld: dat alle mensen leven mogen
hebben, en wel in al zijn volheid.

God,
in deze Advent bidden wij tot U:

wees aanwezig in ons midden
in ons hart
en in onze wereld;

open onze ogen
om te zien wat er gebeurt,
met mensen, met onze aarde;

leer ons opzien naar de Mensenzoon,
zodat we vertrouwen krijgen
in de kracht van het Leven;

geef ons voldoende aandacht
voor de tekens van leven,
dicht bij en ver van ons;

versterk ons geloof
dat uw koninkrijk groeit,
ook hier en nu;

en help ons
om in geloof en vertrouwen
mee te werken aan dat koninkrijk
van liefde en zorg
voor mensen en voor onze aarde.

God,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde,
het licht voor onze toekomst.

Amen.

Luc Maes

Lucas 21, 25-36

In het Licht van Gods Woord



*Wees waakzaam
en bid*

Advent 2021 / 1