

Afrikalaan vertelt...

Tweemaandelijks Informatieblad.



Afgiftekantoor 9000 Gent 1
Nummer 3 (februari 1996)
Verantw. uitg.: J.P. Corin, Oudekouter 23, 9050 Gentbrugge
Aantal exemplaren: 163

Fam. Van Wielendaele F.

Ruststraat 23

9000 Gent

Foutje in het adres? U kent nog geïnteresseerden? Geef een seintje op (09) 385 48 93 bij Hugo en Trees.

Beste vrienden,

*Vooreerst, een (laat) gelukkig 1996!
Wie dacht dat er een rustige periode is
aangebroken, zal aan de kalender duidelijk
zien dat dit slechts een stilte is voor de
figuurlijke storm.*

*Aswoensdag, immers, is meteen het begin
van de Vastenperiode, die ons naar het
Paasgebeuren leidt.*

*Net zoals in de Advent, zullen wij proberen
een eigen "kleur" te geven aan deze
periode. Tijdens de Vasten verzorgen wij
iedere zaterdag om 19u een misviering met
de gekende ingrediënten, dus ook zang,
muziek en sprekende teksten... Je bent
hierbij reeds van harte uitgenodigd!
Hou ook reeds de Goede Week vrij. Meer
info daarover in ons volgend nummer.*

Jean-Paul



Kerstconcert: een indruk...

Op 17 december was het zover: een heus kerstconcert in de Kerk aan de Afrikalaan. Iedereen was het er over eens. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. De liederen van Oosterhuis, de pianostukken, het kerstoratorium, het zijn stuk voor stuk aangename herinneringen aan een sfeervolle kersttijd.

Jongerenviering: ook kinderen zijn steeds welkom...

Een traditie die meekwam van de Voskenslaan, wordt ook verder volgehouden in de Afrikalaan. Wij voorzien namelijk iedere jongerenviering een kinderopvang.

Wie dat wenst, kan de kinderen meebrengen en in de opvang geven tijdens de viering. Deze vindt plaats in een lokaal in de inkomhal van de kerk en de kinderen kunnen daar naar hartelust spelen.

Na de viering kunnen de kinderen dan gewoon meegaan naar de kring voor de kramiekhappening.



Gezocht:

Wij zoeken nog wat extra speelgoed voor de kinderopvang. Wie dus een kelder- of zolderzoektocht wenst te voeren kan met het speelgoed terecht bij Pater Guido, Afrikalaan 152 te Gent. Misschien toch wel eerst even bellen... ☎ (09) 233 44 99

Kalender februari 1996...

vr 9/2	20u	repetitie gevangeniskoor in de kerk
za 10/2	18u	repetitie jongerenviering in de Royal Club
	19u	jongerenviering met achteraf kramiekhappening
do 15/2	20u	voorbereiding jongerenviering maart bij Guido (Afrikalaan 152)
zo 18/2	10u00	bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
wo 21/2	20u	Aswoensdagviering
do 22/2	20u	voorbereiding speciale vastenviering van 24/2 bij Guido (Afrikalaan 152)
vr 23/2	20u	repetitie Redempto in de kerk
eerste zaterdag van de vasten 1996		
za 24/2	19u	speciale misviering
do 29/2	20u	voorbereiding speciale vastenviering van 2/3 bij Guido (Afrikalaan 152)
tweede zaterdag van de vasten 1996		
za 2/3	19u	speciale misviering
do 7/3	20u	voorbereiding speciale vastenviering van 9/3 bij Guido (Afrikalaan 152)

Voorbereiding Vastenvieringen...

Om een eigen speciale vorm te kunnen geven aan de Vastenvieringen op zaterdagavond willen we deze uiteraard zo goed mogelijk voorbereiden. Uw inbreng is hierin voor ons zeer waardevol.

Als je bijgevolg een beetje tijd over hebt om aan de voorbereiding mee te werken, dan ben je van harte welkom iedere donderdagavond voorafgaand aan de viering bij Pater Guido Moons, Afrikalaan 152 te Gent. Vooraf verwittigen is niet nodig... binnen zonder bellen!

Roeach...

In september 1995 opende Pater Frans De Maeseneer het Roeach-centrum in de JB de Gieytaan 6 te 9051 Sint-Denijs-Westrem.

Roeach wil een leerhuis, een gebedshuis en een gemeenschapshuis zijn. Het is een gemeenschap met een eenvoudig, overzichtelijk en helder programma.

Een greep uit de activiteiten en de kalender tot Pasen: zondags-lezingen, leesclub, psycho-therapeutische Bijbellezingen, gebedssamenkomsten, biechtvieringen, retraite, uitvaartliturgie...

- elke dinsdag van 15u tot 17u: bespreken van de zondagslezingen, om 20u gebedswake
- donderdag 8/2 om 20u en woensdag 14/2 om 19u30 bijbelse leesclub
- woensdag 6/3 om 20u biechtviering

Meer info: Pater Frans ☎ (09) 245 07 40

Uitnodiging...

Bernard en Cecile nodigen de geïnteresseerden uit voor een bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Dit bezoek vindt plaats op **zondag 18 februari 1996**. We vertrekken met de trein in Sint-Pietersstation om 10u15.

Verzamelen in de inkomsthal van het station ten laatste om 10u!

Het bezoek zelf is gratis, en voor de treinreis verwachten we een prijs van ongeveer 250 fr. per persoon.

Info en inschrijven op ☎ (09) 369 07 94 uiterlijk op donderdag 15/2!

Uw steun is nog steeds welkom op ons rekeningnummer **068-2198633-58**.

Een kleine moeite kan een werking groot maken...

