

# Afrikalaan vertelt...

Tweemaandelijks Informatieblad.

V.U.: J.P. Corin, Oudekouter 23, 9050 Gentbrugge

Juffr. Kint  
Eeuwfeestlaan 38  
9840 De Pinte

Nummer 0 (september 1995)

*Beste vrienden,*

*Zowat een jaar geleden begon de zoektocht naar een nieuwe "thuis" voor Pater Guido, Pater Frans en de mensen die groep wilden vormen rond deze twee.*

*Heel wat mensen zijn door deze zoektocht dichter naar elkaar gegroeid. Meer dan ooit is het duidelijk geworden dat leken hun verantwoordelijkheid moeten opnemen om die mensen te helpen op wie zij zo dikwijls beroep doen, van wie ze zoveel verwachten en aan wie ze ook zo veel te danken hebben!*

*Wij werden gastvrij ontvangen in de Afrikalaan, in de Gemeenschap van O.L.V. van Altijddurende Bijstand. Om onze werking daar te ondersteunen ontstond de idee om dit blaadje uit te geven... het moet een schakel worden tussen ons allemaal... immers, wie leest blijft bij...*

*Jean-Paul*

Verantwoordelijke uitgever:

Jean-Paul Corin, Oudekouter 23, 9050 Gentbrugge,

☎ (09) 231 81 58

**Wie zijn wij?**

Het is de bedoeling om op de Afrikalaan samen met de bestaande gemeenschap zoveel mogelijk initiatieven te laten openbloeien en voor iedereen open te staan.

Een Co-groep (lees coördinatiegroep) werd opgericht om deze verschillende initiatieven te ondersteunen en begeleiden. In deze Co-groep zitten naast Pater Guido ook nog Hugo en Trees De Neve, Vic en Agnes Leyman, Jo Descheemaecker, Tom Vermeir en Ilse Spiloes.

Wie graag wil aansluiten bij deze mensen is uiteraard van harte welkom!

**Wat moét je weten!**

- Pater Guido is verhuisd naar de Afrikalaan 152, zijn telefoonnummer blijft ongewijzigd, nml. 233 44 99. Hij wordt de medewerker van Pater Schotsmans.
- iedere zaterdagavond om 18.00 uur en zondagmorgen om 10.00 uur is er een eucharistieviering
- elke tweede zaterdag van de maand is er een jongerenviering om 19.00 uur (kinderopvang voorzien en gezellig samenzijn achteraf...)

## Kalender voor september 1995

- 8/9: repetitie gevangeniskoor 20.00 uur
- 9/9: jongerenviering 19.00 uur (repetitie koor om 18.00 uur)
- 14/9: voorbereiding jongerenviering oktober bij Guido
- 22/9: voorbereiding huwelijk Ludwin en Liva in Rumst
- 23/9: misviering met mentaal gehandicapten 19.00 uur
- 24/9: bedevaart naar Scherpenheuvel samen met de gemeenschap van de Afrikalaan en Pater Schotsmans

## Koken kost geld...

De initiatieven die we ontwikkelen willen we samen bekostigen. Daarom werd besloten een steunfonds op te richten. Daarvoor durven wij op u beroep doen. Occasionele giften of stortingen zijn zeer welkom. We zouden het ook fijn vinden indien een aantal mensen, bijvoorbeeld door doorlopende opdracht, zich ertoe wil verbinden maandelijks een vast bedrag te storten. Kleine of grote bedragen, alles is welkom! Dit kan ons toelaten een zekere financiële ondersteuning op te bouwen voor de vele initiatieven. Ons rekeningnummer is **068-2198633-58**, Cogro Afrikalaan.

## Bedevaart met Pater Schotsmans en Pater Guido Moons...

Op zondag, 24 september gaan we, samen met de mensen van de Afrikalaan op bedevaart. We vertrekken om 14.00 uur met de bus aan de kerk. Op reis bezoeken wij het Damiaanmuseum van Tremolo en om 18.00 uur hebben we een viering samen in de Basiliek van Scherpenheuvel. Na de viering kan wie wil in de buurt van de basiliek iets gaan eten. De terugkomst is

voorzien om 22.30 uur. Met alle liefhebbers hebben we dan nog een gezellig samenzijn in de Royal Club. Een ideale gelegenheid om een beetje te verbreederen en om elkaar wat beter te leren kennen.

Kostprijs : 350 BEF per persoon voor de bus. Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Je kan bij Guido inschrijven of bij Monique Timmerman-Bal, telefoon : (09) 227 34 84.

## Prijsvraag...

Jawadde, hier zijn we er al mee...



Een nieuw blad, een nieuwe naam, een nieuw logo. Graag jullie creativiteit om een passende naam en/of een passend logo te vinden voor dit informatieblad.

Inzendingen worden verwacht bij Pater Guido, Afrikalaan 152, 9000 Gent voor 1 oktober 1995.

De winnaar wordt eens speciaal in de bloemetjes gezet...

*Dit is een proefnummer. Wij weten dus nog niet wie dit blad in de toekomst wil blijven lezen. Wil je ons blaadje ontvangen of ken je ook nog andere geïnteresseerden, geef dan zo vlug mogelijk naam en adres door aan ons! Men zegge het voort...!!!*

*Ilse & Jean-Paul Corin-Spiloes, Oudekouter 23, 9050 Gentbrugge ☎ (09) 231 81 58*

*Teksten of tekeningen voor volgende nummers op hetzelfde adres graag.*

