

Afrikalaan vertelt...

Tweemaandelijks Informatieblad.

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul Corin, Oudekouter 23, 9050 Gentbrugge



Fam. Fam Van Wielendaal
Ruststraat 23
9000 Gent

Nummer 1 (oktober/november 1995)

*B*esie vrienden,

Het proefnummer in september van Afrikalaan vertelt... werd door velen onder u positief onthaald. Deze reacties geven ons de moed om er mee door te gaan. Vandaar stellen wij u graag het echte "eerste" nummer voor!

Aan hen die nu het blad voor de eerste keer voor ogen krijgen, zeggen wij graag welkom.

Je zal zien dat de werking rond de Afrikalaan op volle toeren komt. Je bent dan ook van harte uitgenodigd op de verschillende activiteiten.

Jean-Paul

voorzien. Nadien ben je van harte welkom op een gezellig samenzijn met kramiek en chocolademelk.

Gehandicapten vieren in indianenstijl...

Op zaterdag 23 september had in de kerk een viering plaats naar aanleiding van een terugkomactiviteit met de gehandicapten die met de Christelijke Mutualiteit op kamp gingen deze zomer. Het werd een waar feest! De kampbegeleiding zorgde voor een aangepaste en boeiende omkadering van de viering door gebruik te maken van het kamphema dat ons meenam in de wereld van Cowboys en Indianen.

In de kerk was geen stoel meer onbezet en de vakantiegangers waren in de wolken!

Jongerenviering...

Op 9 september konden we voor de eerste keer na de zomer genieten van een sfeervolle viering. Vanaf nu vindt de jongerenviering plaats elke **tweede** zaterdag van de maand. De volgende keer is dat op zaterdag 14 oktober. Wie wil meezingen en musiceren tijdens de viering kan repeteren een uurtje voor de mis, namelijk om 18.00u in de Royal Club. De viering zelf start om 19.00u en er is steeds kinderopvang

Bedevaart Scherpenheuvel...

Op zondag 24 september gingen we met een 50-tal deelnemers op bedevaart. De regen kon de sfeer niet bederven. Niemand kon voorzien dat de volledige weg tussen Gent en Tremelo onderbroken lag en we dus van de éne file in de andere terechtwamen. Tremelo zal voor een andere keer zijn, maar we hebben toch goede herinneringen aan de sfeervolle viering in de basiliek van Scherpenheuvel!

Kalender voor oktober en november 1995...

- vrij. 13/10: repetitie gevangeniskoor in de kerk (20.00u)
- zat. 14/10: repetitie jongerenviering in de Royal Club (18.00u), jongerenviering in de kerk (19.00u), daarna gezellig samenzijn in de Royal Club
- zon. 22/10: Herfstfeest MPI Bernadette, Lovendegem (10.00u), repetitie 9.15u
- don. 26/10: voorbereiding jongerenviering november bij Guido (20.00u)
- vrij. 27/10: repetitie Redempto in de kerk (20.00u)
- zat. 28/10: huwelijk Ludwin en Liva in Rumst-Terhagen (15.00u), samenkomst aan de kerk op de Afrikalaan (13.00u). We rijden met zo weinig mogelijk auto's.
- woe. 1/11: viering in de gevangenis (11.00u), samenkomst aan de Nieuwe Wandeling (10.30u)
- vrij. 10/11: rep. gevangeniskoor (20.00u)
- zat. 11/11: repetitie jongerenviering in Royal Club (18.00u), jongerenviering in de kerk (19.00u), daarna gezellig samenzijn in de Royal Club
- don. 16/11: voorbereiding jongerenviering bij Guido (20.00u)
- zon. 19/11: viering in RVT Sint-Eligius, Zeveneken (10.00u), repetitie om 9.30u
- vrij. 24/11: repetitie Redempto (20.00u)
- zat. 25/11: viering (18.00u) + ???

Redempto en het gevangeniskoor...

Nu we een nieuwe woonplaats hebben gevonden, begint ook het koorleven zijn weg terug te vinden. Zo gaat Redempto opnieuw een eigen leven leiden: er komt een eigen repetitie, namelijk de vierde vrijdag van de maand. De eerste maal zal deze repetitie plaats vinden op **27 oktober**

om **20.00 uur** in de kerk op de Afrikalaan. Uiteraard blijven alle leden van Redempto welkom op de repetitie van het gevangeniskoor in dezelfde kerk (maar dan de tweede vrijdag van de maand) en omgekeerd. Voor de vieringen van Kertsmiss en Pasen in de Afrikalaan zal opnieuw een gelegenheidskoor opgestart worden. Zo hebben we ons vertrouwde ritme teruggevonden. Iedereen is van harte welkom om één of meerdere koren te vervoegen.

Als je weten wil...

wat er in de komende maanden in de Afrikalaan staat te gebeuren, moet je alvast regelmatig ons tijdschrift lezen. Indien je ons tot heden nog geen seintje gaf, dat je dit graag blijft ontvangen, is het nu de hoogste tijd. Ken je nog andere geïnteresseerden die wij nog niet hebben bereikt, stuur ons dan hun naam en adres. De verzendingskosten zijn immers te hoog om zomaar iedereen te blijven verwittigen.

Ongetwijfeld wil je ook iets doen om de onkosten te helpen dragen en onze initiatieven te ondersteunen. Elke gift is welkom op ons rekeningnummer 068-2198633-58, Cogro Afrikalaan. Wie iets meer wil, kan met een doorlopende opdracht voor een permanente steun zorgen. Alvast bedankt. Dank eveneens aan hen die reeds het goed voorbeeld gaven!

Tijdens de adventsperiode zal er 4 weken lang elke zaterdag een "speciale" mis worden voorzien om 18.00u.



Opgelet!!! Ben je begaan met de Afrikalaan en de werking, hou dan 25 november vrij. Wat er dan zal gebeuren laten we je nog weten!!!

