

Uitgiftekantoor:

9000 Gent X

V.U. Guido Moons

Ottergemsesteenweg 130

9000 Gent

Tel en fax: 09/ 220 77 54

Jg. 2 - Nr. 11

November 1997

Periodiciteit: maandelijks



Fam. Van Wielendaele - Vandewalle F.

Ruststraat 23

9000 Gent

Doordenkertje

Je bent een gelukkig mens
als je niet meer wilt hebben en zijn
dan je aankunt, want dan ben je precies
geschikt voor Gods wereld.

Je bent gelukkig als je iets
kan betreuren, want dan komt er ook
weer eens een tijd dat je blij kunt zijn.

Je bent gelukkig als je goed
en vriendelijk bent, want dan ligt
de hele wereld voor je open.

Je bent gelukkig
als je door en door eerlijk bent,
want daar kun je alles mee bereiken.

Je bent gelukkig als je wat voor
een ander over hebt, want dan zullen ze
ook voor jou wat over hebben.

Je bent gelukkig als je steeds zuiver
weet op te stellen, want dan ontdek je
God achter alle dingen.

Je bent gelukkig
als je vrede om je heen weet te schep-
pen, want dan zeggen ze dat je een
stukje hemel op aarde brengt.

Je bent gelukkig
als ze je dwarsbomen omdat je goed
doet, want dat zijn mensen die de
nieuwe wereld opbouwen.

Heb er maar vertrouwen in
want later zul je er voor altijd de vruch-
ten van plukken.

Jezus van Nazaret


Kerstconcert: 28 november

Na een schuchtere poging twee jaar geleden is het nu echt een feit: ons koor zal een heus kerstconcert geven in samenwerking met het St. - Paulusinstituut. Naast een aantal kerstliederen zullen we voornamelijk de liederen zingen die we de laatste jaren in de liturgie hebben gebruikt. Het concert wordt dus een eerbetoon aan Huub Oosterhuis. Hij is de ter die de tekst van een enorm aantal liederen die het gevoel, het heden-voelen en de bijelkaar combineren. Sinds dertig jaar werkt hij mee aan het scheppen van een nieuwe liturgische taal, nu onze liturgie in het nederlands wordt gevierd. In samenwerking met pianist en componist Antoine Oomen zijn deze liederen stilaan de ruggegraat van onze liturgie geworden.



Samen met een kinderkoor, bestaande uit leerlingen van het Sint - Paulusinstituut, zullen we een aantal van deze liederen zingen in de Kristus-Koning-kerk aan de Zwijnaardsesteenweg te Gent. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om het koor te ondersteunen op **28 november om 20u00**.

De prikbordkalender

effata

NOVEMBER		
Za. 1	10u30	Viering in de Nieuwe Wandeling
	18u30	Effata-viering
Vr. 7	20u00	Repetitie Effata-koor
Za. 8	18u30	Geen viering !!!
Do. 13	20u00	Voorbereiding jongerenviering december
Vr. 14	20u00	Repetitie Effata-koor
Za. 15	15u30	Huwelijksviering Clara Kint en Erwin De Waele in De Pinte Repetitie 14u30
	18u30	Jongerenviering, nadien kramiek en chocomelk
Di. 18	20u00	Stuurgroep Effata (semi-internaat)
Vr. 21	20u00	Repetitie Effata-koor
Za. 22	18u30	Effata-viering
Do. 27	20u00	Algemene repetitie kerstconcert Kristus-Koning-kerk
Vr. 28	20u00	Kerstconcert
Za. 29	18u30	Effata-viering - Eerste zondag van de advent
DECEMBER		
Za. 6	18u30	Effata-viering - Tweede zondag van de advent
Zo. 7	9u30	Viering in Afsnee (repetitie 9u00) Daarna (eindelijk) mosselen !
Di. 9	20u00	Stuurgroep Effata (semi-internaat)
Vr. 10	20u00	Repetitie Effata-koor
Za. 11	18u30	Jongerenviering - Zondag van Welzijnszorg nadien chocomelk en kramiek.

Graag een welgemeend woord van dank

Bij ons huwelijk op 4.10.97.

Dank je wel, Guido, voor het voorbereiden, voorgaan, voorzingen en begeleiden.

Je (fijn-gevoelige woorden hebben menig aanwezige (en ons niet in het minst) geboeid en ontroerd.

Dank je wel, Ilse, voor het enthousiast in goede banen leiden van het (uitgebreide) Effatakoor.

Dank je wel, Michaël, voor je gewaardeerde muzikale toets(en).

Dank je wel, Krista, voor je puike fluitspel dat een beetje dwars zat (maar dat moet zo !)

Dank je wel, Peter, voor je gevoelige snaar (maar dat moet ook zo !)

Dank je wel, fantastisch Effatakoor, voor je grote inzet, je zeer tabrijke aanwezigheid, je gezang, je (goedgeluimde)

fisch.

Dank je wel, iedereen die bij ons kon zijn, voor je steun.

Een dag om nooit te vergeten !

Véronique en Gert

Wat – wie is Effata ?

Voor wie mensen wil vertellen over onze samenkomsten is een folder gemaakt met informatie over onze werking.



We vertellen één en ander over onze werking en onze geschiedenis. Na elke viering kan je exemplaren van deze folder meekrijgen!

Wij hebben uw hulp nodig

Om zoveel mogelijk bewoners van Sint - Juliaan te kunnen betrekken bij onze vieringen zoeken we nog enkele vrijwilligers die in de leefgroep bewoners willen om naar de viering te komen, koffie te drinken en daarna terug te brengen. Gezien de krappe personeelsbezetting in het weekend kunnen de opvoeders/sters niet altijd met de hele groep bewoners komen. Geen speciale vaardigheden vereist, alleen een groot hart voor onze bewoners. Wij zoeken nog ijverig verder naar een bestuurder met rijbewijs D voor de bus!



wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.