

Uitgiftekantoor:
9000 Gent X
V.U. Guido Moons
Ottergemsesteenweg 130
9000 Gent
Tel en fax: 09/ 220 77 54
e-mail: GuidoMoons@glo.be

Jg. 3 - Nr.8
September 1998

Periodiciteit: maandelijks
(behalve aug.)



EFFATA Nieuws



Fam. Van Wielendaele - Vandewalle F.

Ruststraat 23

9000 Gent



Mali: een dor Sahelland - bezuiden de Sahara, een land van zon, droogte... en bittere armoede, armoede betekent onwetendheid, ondervoeding en ziekten, een ontwikkelingsland.

Waarom juist Mali? Hoe komt men ertoe?!

Zoals vele mensen in Vlaanderen die ergens een familielid, vrienden of kennissen hebben, werkzaam in een ontwikkelingsland - zo ook bij ons. Dit groeide uit tot heuse hulp aan missieposten en projecten met expedities enz....

Ook dit jaar vertrekken er in oktober bestelwagens naar Mali. Wij wensen nl. aan het plaatselijke materniteitje en het dispensarium van Kemeni hulp te verlenen en ze beter uit te rusten (Kemeni is het dorp van Awa Dao).

Ook willen we financiële hulp bieden aan de posten van Koni (Zr. Suzy Spaenhove) en Faladye.

DAAROM DURVEN WIJ OP U EEN BEROEP DOEN

Naast financiële hulp verzamelen wij ook de volgende producten:



- soep in poedervorm, bouillonblokjes;
- gesuikerde melk (tubes Nestlé), suikerklontjes;
- confituur, choco, blokchocolade;
- vanillepudding,
- kaas: Maredsousvlotjes, smeerkaas Gruyere dubbele room (geen vlees)
- sardines, tonijn, Corned Beef (Tarced);
- gemalen koffie, thee;
- deegwaren (spaghetti, macaroni,..);
- kindervoeding: Vitabis, Bambix;
- vloeibare zeep en wasmiddel, zeep (Sunlight, Nivea), haarshampoo (normaal),
- grote lucifers....

- geneesmiddelen: Aspirine ®, Nivaquine ®, Paludrine ®, Flamazine ®, oogzalf
- wondpleisters

Bij aankoop van deze producten vragen wij wel rekening te houden met de vervaldatum zodat deze zolang mogelijk kunnen bewaard worden. Wij danken U bij voorbaat,



Awa Dao - Sleurs en Malireizigers
Stormvogelstraat 20 - 9000 Gent

Rekeningnummer: 671-5133687-33/007 01
met vermelding "Hulp aan Mali"

De prikboardkalender

effata

SEPTEMBER		
Za. 5	18u30	Effataviering 
Di. 8	20u00	Stuurgroep Effata (Semi-internaat)
Vr. 11	20u00	Repetitie Effatakoor (Semi-internaat)
Za. 12	18u30	Jongerenviering 
Do. 17	20u00	Vorbereiding Jovi (Ottergemsesteenweg 130)
Za. 19	18u30	Effataviering 
Vr. 25	20u00	Repetitie Effatakoor
Za. 26	18u30	Effataviering 
OKTOBER		
Za. 3	18u30	Effataviering 
Vr. 9	20u00	Repetitie Effata-koor (Semi-internaat)
Za. 10	18u30	Jongerenviering 

Een nieuw jaarsbrief ...

We beginnen aan ons derde werkjaar in St.-Juliaan. Een ideaal moment om een nieuwjaarsbriefje te schrijven. Want aan een derde werkjaar beginnen wil zeggen dat we reeds twee jaar mogen rekenen op veel mensen die ervoor zorgen dat wij elkaar kunnen blijven ontmoeten. laat mij dus maar beginnen met een woord van dank.

Wij starten een derde werkjaar van samenwerking met St.-Juliaan en de Broeders van Liefde. In afspraak met het Bisdome krijgen we van hen de kans om een gemeenschap uit te bouwen voor en met de bewoners van St.-Juliaan. Wegens een interne reorganisatie zullen dat in de toekomst allen volwassen bewoners zijn. Uiteraard blijft iedereen bij ons welkom.

Intussen zijn we van veertiendaagse naar wekelijkse vieringen overgestapt. Dat wil dan ook zeggen dat week na week mensen bereid gevonden worden om vieringen voor te bereiden, koffie te zetten, tafels te dekken, de maaltijd voor te bereiden en nadien de afwas te doen. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. En dat allemaal, week na week, gratis voor niets, want bij ons wordt niemand vergoed voor de prestaties. Een hartelijk dankjewel aan allen die, dikwijls ongezien en niet gewaardeerd, ervoor zorgen dat alles toch vlot verloopt.

Dankjewel, mensen van de stuurgroep, die reeds voor het derde jaar het engagement opneemt om samen de verantwoordelijkheid te dragen voor het goede verloop van onze werking. Uw zorg en keuze voor de Blijde Boodschap, in woord en daad, is belangrijker dan je kan vermoeden. Deze dienst aan de gemeenschap, evangelie in vlees en bloed, is belangrijker dan de beste preek.

Dankjewel aan allen die onze werking financieel steunen. Want wij leven natuurlijk in een wereld waar niets voor niets gebeurt. Toch slagen we er in de noodzakelijke gelden bij elkaar te halen om te kunnen werken. Aangezien er geen subsidies aan ons werk verbonden zijn maken jullie het mogelijk om toch verder te werken. Een speciale dankjewel aan allen die ons regelmatig (via een permanente opdracht) met steun bedenken. Dat maakt het voor ons mogelijk om ook financieel een beetje te plannen.

Dankjewel tenslotte aan allen die ervoor zorgen dat de wekelijkse vieringen een bemoediging zijn voor elkaar. Uw aanwezigheid, uw zangtalenten, uw schouderklopjes, uw biddende steun maken onze samenkomsten tot evenzovele feesten van Godsontmoeting.

Het komende werkjaar willen we onze werking verdiepen en verbreden. We willen de vieringen nog beter verzorgen maar daarnaast willen we er ook aan werken om steeds meer gemeenschap te worden. Om met steeds meer mensen zorg te dragen voor elkaar, om het werk over steeds meer mensen te verdelen, dat het voor iedereen draaglijk zou blijven.

Dankjewel aan U, God die wij Vader mogen noemen.

En U ontfangen we de reden van ons bestaan.

geleid ons nu verder op de weg naar U toe,

opdat wij vreugde brengen op deze oude aarde,

vrijheid en vrede in Jezus' Naam.

Van Rante,



Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.