

Uitgavekantoor:
9000 Gent X
V.U. Guido Moons
Ottergemsesteenweg 130
9000 Gent
Tel en fax: 09/ 220 77 54
e-mail: GuidoMoons@glo.be

Jg. 4 - Nr.3
Maart 1999

Periodiciteit: maandelijks
(behalve aug.)



EFFATA Nieuws



Doordenkertje

Eens kwam
de rebbe van Krakau
de kamer in waar zijn zoon
in diep gebed
verzonken was.

In de hoek stond een wieg
met een huilend kind.

De rebbe vroeg zijn zoon:

Hoor je niet

dat het kind ligt te huilen?

De zoon zei: Vader,

ik was in God verzonken.

Toen zei de rebbe:

Wie in God verzonken is,

ziet zelfs de vlieg

die op de muur kruipt.

Zo vertelt Abel Herzberg in

Brieven aan mijn kleinzoon.



Fam. Van Wielendaele - Vandewalle F.

Ruststraat 23

9000 Gent

Wel omhaling - geen omhaling ?

We proberen zo weinig mogelijk omhalingen te doen in de vieringen. De kosten van de vieringen, de koffie en de recepties proberen we te betalen van de gelden die op onze rekening gestort worden.

Toch blijven er enkele omhalingen over:

- ⇒ één omhaling voor Welzijnszorg (in de advent)
- ⇒ tweemaal voor Broederlijk Delen (in de vastentijd.)

De eerste omhaling bracht 6975 fr. op (= 173 euro). Er is nog een tweede omhaling voorzien op de viering van Palmzondag.

Wat kunnen wij - gewone mensen - doen?

Op het eerste gezicht niet veel.

Toch kunnen we alle initiatieven steunen die proberen om van het jaar 2000 een jubeljaar te maken voor de armste landen. De beste manier om hen vooruit te helpen is hen afhelfen van hun langlopende schulden. Een petitie om de regering daartoe aan te zetten ligt ter ondertekening in de kapel.



Pasen is

het feest van de trouw.

Het feest van het nieuwe leven.

Wij vieren dat God de mens zo belangrijk vindt dat Hij hem laat leven over de dood heen.

De mens gaat niet op in het oneindige. Hij wordt geen rondzwerfende geest. Er is ook geen sprake van reïncarnatie. De mens blijft individueel en als persoon voortbestaan in de liefde van God. De verhalen over de verrijzenis van Jezus vertellen ons steeds opnieuw dat de mens Jezus, die op aarde geleefd heeft niet in God is opgaan, maar als persoon blijft verderleven.

Niet alleen voor Jezus, maar voor mens is er dus een individuele verrijzenis.

De prikbordkalender

effata

MAART			
Za. 6	18u30	Viering derde zondag van de vasten	
Di. 9	20u00	Vergadering stuurgroep	
Za. 13	18u30	Viering vierde zondag van de vasten - omhaling	
Za. 20	18u30	Viering vijfde zondag van de vasten	
Do. 25	19u00	Vorbereiding Goede Week	
Vr. 26	20u00	Repetitie Effatakoor	
Za. 27	18u30	PALMZONDAGVIERING omhaling	
Ma. 29	20u00	BIECHTVIERING	
Di. 30	20u00	Repetitie Effatakoor	
Wo. 31	15u00	Viering ziekenhuis Jan Palfijn Repetitie 14u15	
APRIL			
Do. 1	20u00	WITTE DONDERDAGVIERING	
Vr. 2	16u30 20u00	Goede Vrijdagtocht - St.-Niklaaskerk (met Wipala) GOEDE VRIJDAGVIERING (breng je een bloem mee ?)	
Za. 3	20u00	PAASWAKE Nadien receptie en gezellig samenzijn	
Zo. 4	10u30	VIERING IN DE GEVANGENIS	
Vr. 9		Geen koorrepetitie	
Za. 10	18u30	Jongerenviering	



Vergeet je bloem niet ...

Het is stilaan een traditie geworden. In de viering van Goede Vrijdag nodigen we iedereen uit om een bloem mee te brengen voor de kruisverering. Dat is ook dit jaar het geval!

De Goede Week

In de Schriften lezen we dat de eerste christenen 'de eerste dag van de week' samenkwamen. Telkens werd de verrijzenis gedacht en kon men samen vinden om als nieuwe leven. Al heel vlug voel-

mensen in Gods liefde te den zij ook de noodderhoud' te doen. Om menten van ons geloof. Week van gemaakt. Een dag en stap voor te gaan. Dat kan wat veel lijken gaan), maar de in het leven kos-

zaak om aan 'groot onstil te staan bij de fundamZij hebben er een Goede week om dag voor stap met Jezus mee de dag van vandaag (nu alles zo snel moet belangrijke dingen ten nu eenmaal tijd.



REBECCA

23 februari 1999

'een zusje voor Hannady'

dochtertje van
Ludwin & Liza Bruylandt-Nollet
Ellebogten 43 - 9070 Destelbergen

Meter : Mevr. Cécile Bartholomevis
Peter : De Heer Louis Van Lommel

Kraamafdeling : A.Z. Maria Middelaers
Kortrijksesteenweg 1026 - 9000 Gent
Kamer 15 - Bezoek : 14.00-20.00 uur

Bij thuisbezoek graag een seintje :
09/232.42.01.

e-mail : liza.nollet@pino.be
Vrijblijvend geboortelijstje : 'Caramella'
Tramstraat 67-69 - 9070 Heusden
09/230.90.51

'Door U ben ik gekend,
mijn ziel en mijn gebeente,
in mij was niets
voor Uw ogen verborgen,
toen ik werd gevormd
in het diepste geheim,
prachtig gevlochten
in de schoot van de aarde.'

Psalm 139



*Daarom deze uitnodiging:
ondanks alle drukte ben je van harte uitgenodigd
om met Jezus zelf op weg te gaan
en zo de vreugde van Pasen te bereiken.
Alle vieringen zijn om 20u00!
Na de Paasviering is er uiteraard
een receptie waarop iedereen welkom is.*

Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.