

Data om Te onthouden



In de maand juli zijn er geen vieringen
of repetities.

Op zaterdag 3 augustus starten we met de eerste viering van het nieuwe werkjaar. Dat wil echter niet zeggen dat er niets meer gebeurt.

In augustus komt de stuurgroep twee dagen samen om een evaluatie te maken van het voorbije werkjaar en vooral om te plannen voor het komende jaar.

Wij houden op woensdag 27 augustus
een open gemeenschapsraad.

Dan is iedereen van harte welkom !!!

Op deze avond willen luisteren naar alle opmerkingen, ideeën, voorstellen of wensen voor de komende jaren van *alle* Effataleden.



Donderdag 28 augustus: **Antwerpen anders**



Om er samen eens uit te zijn, plannen we een geleid bezoek aan de Joodse wijk in Antwerpen, aan een synagoge, aan een kosher-restaurant enz. Om afspraken te kunnen maken weten we graag op voorhand hoeveel mensen op deze dag mee kunnen. De kostprijs van de trein, het

bezoek, de maaltijd enz. zal ook een beetje afhangen van het aantal deelnemers. Wie geïnteresseerd is:

gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven

bij iemand van de stuurgroep. De plaatsen zijn namelijk beperkt.



Boekenclub

We bespreken dit boek op **donderdag 16 oktober om 20u00**.

Het is nu reeds te verkrijgen na



Hoewel niet gewijd, zijn leken niet minder ingewijd wanneer het om geloof gaat. Ze beschikken over een eigen perspectief, dat vertrekt vanuit de geleefde werkelijkheid. Hun gelovig zoeken en tasten maakt problemen, vragen en ervaringen bijzonder indringend.

Wil de Kerk, die zelf graag de touwtjes in handen houdt, zich laten dragen door een gemeenschap van actieve gelovigen? Durft ze op te komen voor eenzamen, ouderen, mensen in armoede, jongeren, ex-gedetineerden en vluchtelingen in de eigen buurt? Spreekt de Kerk wel de taal van de 21ste eeuw? En waarom blijft het zo moeilijk om vrouwen volwaardig te laten participeren, ook in beleidsfuncties?

Of de Kerk in de samenleving nog een rol van betekenis speelt, hangt af van haar onmisbare partners, de dynamische leken-gelovigen. Want voor hen valt het christelijke geloof niet uitsluitend binnen het kerkgebouw te beleven. In familie, onder vrienden, in beroepsleven, vrije tijd en engagement: daar geven zij hun geloof handen en taal. Met dit *werkboek* zet het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) leken aan om over hun plaats en inzet in de kerk na te denken.

*vakantie:
korte periode
tussen
plannen
en
herinneringen*

Lea Cousin

Boekenclub(bis)

Omdat sommigen op een tweede zittijd rekenden zullen we het boekje van R. Burggraeve nog een tweede maal bespreken op **donderdag 21 augustus om 20u00** in de zaal.

Er zijn nog enkele exemplaren in voorraad.

