



## doordenkertje

Waar het om gaat is dat er licht in ons is  
en als er licht in mensen is,  
straalt het altijd naar buiten,  
zelfs als we in het donker  
naast elkaar voortgaan.

### Wie in 2012 zijn/haar Plechtige Communie

wil doen in de  
Effatagemeenschap,  
laat dit zéker zo vlug  
mogelijk weten aan  
pater Guido.



Liefst vóór 15 september.

## Wie is wie?

Om een beetje meer informatie te hebben over de dragende krachten achter Effata hebben we hen huiswerk gegeven.



Ik ben Chris Van Laere, getrouwd met Lea, vader van drie zonen en grootvader van drie kleinkinderen. Sinds 14 oktober vorig jaar ben ik met brugpensioen. Voordien was ik werkzaam als fotodocumentalist bij het mediabedrijf Corelio en in de bibliotheek van Lochristi. In mijn vrije tijd heeft sociaal engagement altijd al een belangrijke plaats ingenomen. Ik was in het verleden in Lochristi onder andere actief bij het ACW, de CM en in een aantal gemeentelijke adviesraden. Ook binnen de parochiale raad en de decanale conferentie probeerde ik mijn bijdrage te leveren. Tot begin 2000 de drive weg raakte uit beide raden. Mensen haakten af bij gebrek aan steun en erkenning om wat ze deden voor de parochie en ook bij mij raakte de voldoening om voor deze raden actief te zijn stilaan op.

Eerder bij toeval kwam ik bij Effata terecht. In 2001 woonde ik een gospelconcert bij in de Christus Koningkerk in Gent. Aangestoken door dit concert kwam de interesse en zo kwam ik bij het koor van Effata terecht. Daar ontdekte ik snel dat Effata meer was dan een koor. Het was een gemeenschap die mij aansprak en waar ik mij sterk toe aangetrokken voelde.

De sfeer van mensen die om jou geven, de kameraadschap, de genegenheid, de manier van eucharistie vieren... het sprak en spreekt mij zeer sterk aan. Maar het meest werd ik bij Effata beetje bij beetje getroffen door de bron van waaruit alles vertrekt: de spiritualiteit van Alfonsus. Ook de contacten met Redemptoristen bij allerlei gelegenheden en de impulsen vanuit Effata, door de vorming die er gegeven wordt, stimuleren mij bij het beleven van mijn geloof.

Binnen Effata probeer ik mijn bijdrage te leveren bij het voorbereiden van de Tabormomenten. Samen met de mensen die voorgaan in een Tabormoment, maak ik een lijst op van wie voorgaat op welk moment. Voor de Effatavierung spreek ik mensen aan om de verwelkoming te verzorgen. Tevens vraag ik mensen om in de viering een evangelie- of een bezinningstekst te lezen. Ik geef mensen elke maand ook de kans om een boek te ontlenen. En verder probeer ik bij Effata er te zijn voor mensen en in te spelen op de nood van het moment.

Ik denk dat de toekomst binnen Effata samen met het project in de Voskenslaan, voor ieder van ons, die zich aangesproken voelt, een enorme uitdaging is om er nog meer te zijn voor de zoekende mens. We krijgen op de nieuwe site nog meer de mogelijkheid om er te zijn voor mensen. Dit wordt voor ons, nu en morgen, dé uitdaging waar iets heel moois kan uit groeien.

Moge deze gemeenschap steeds die boodschap indachtig zijn voor hen die er nood aan hebben.

# De prikbordkalender



## AUGUSTUS 2011

Za.	06	18u30	Effatavierung	
Vr.	12	20u00	Repetitie Effatakoor	
Za.	13	18u30	Effatavierung	
Ma.	15	09u45	Viering zingen in de gevangenis	
Za.	20	18u30	Effatavierung	
Vr.	26	20u00	Repetitie Effatakoor	
Za.	27	18u30	Effatavierung ~ Doop van Suzy & Amélie	

## SEPTEMBER 2011

Do.	01	20u00	Stuurgroep Effata	
Za.	03	18u30	Effatavierung ~ Doop	
Wo.	07	20u00	Tabormoment	
Vr.	09	20u00	Repetitie Effatakoor	
Za.	10	18u30	GEVI-gemeenschapsviering ~ Startviering	

Na de viering gratis koffie voor iedereen	Na de viering gratis broodmaaltijd voor iedereen	Na de viering kan men producten van de Wereldwinkel kopen	Na de viering kan men boeken ontlenen uit de boekenkoffer	Receptie
---	--	---	---	----------

L E E S C L U B = Z O M E R L E C T U U R = L E E S C L U B

### “Tegenstrijdig ongeloof”

Een verkenning van geloofsontwikkeling bij ‘ongodsdiestige’ studenten van Wiel Smeets.

► We bespreken dit boek op donderdag 20 oktober om 20u00 ◀

Acht studenten die zichzelf als ‘ongodsdiestig’ beschouwen, gaan met studen-tenpastor Wiel Smeets mee op kloosterweekend. Ze maken er voor het eerst van hun leven kennis met religieus leven. Zo voeren ze een gesprek met een monnik, lezen een tekst van Bernardus van Clairvaux, wonen de gebedsdiensten bij en krijgen een inleiding in mediteren. Ook voeren ze samen veel gesprekken over geloof, ongeloof en andere belangrijke thema’s van hun leven.

In *Tegenstrijdig ongeloof* geeft Smeets een weergave van de gesprekken die hij vóór, tijdens en na het weekend met de studenten had. De jongeren doen veel ogen- schijnlijk tegenstrijdige uitspraken. Smeets analyseert de houdingen van de jongeren ten opzichte van christelijk geloof en plaatst hun uitspraken in een kader van spirituele ontwikkeling. Hij blijkt in staat om tegenstrijdige elementen in hun beleving te duiden tegen een achtergrond van mystieke en psychologische theorieën.

De complexiteit van de religieuze beginsituatie, die in de vakliteratuur nog weinig is beschreven, wordt zodoende op herkenbare wijze in beeld gebracht. Het boek reikt een hermeneutisch kader aan dat behulpzaam kan zijn bij het in gesprek brengen van ongelovige, buitenkerkelijke jongeren met de christelijke geloofstraditie.



Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.