

Afgiftekantoor 9000 Gent  
P 802036

jg. 17 - nr. 8  
september 2012

Periodiciteit: maandelijks (behalve juli)

VU: Fons Van Wielendaele  
Ruststraat 23  
9000 Gent

Tel.: 09/221 63 15

[www.effata.be](http://www.effata.be)

[info@effata.be](mailto:info@effata.be)



België-Belgique  
P.B.  
9000 GENT  
STATIONSWIJK  
3/7719

## doordenkertjes

Wie niet hoopt, zal nooit het onverwachte ontmoeten.

(Julio Cortazar)

Als iemand alleen droomt, blijft het een droom.

Als vele mensen samen dromen, is dat het begin van een nieuwe werkelijkheid.

(Helder Camara)

## Bij het begin van een nieuw werkjaar ...

September is traditioneel een maand van terugblikken en vooruitkijken. We blikken terug op de periode van betrekkelijke rust die de vakantie hopelijk was. En we kijken vooruit en beginnen aan iets nieuws, ook al kan dat weer aanknopen zijn bij wat was.

De kinderen die volgende week, gepakt en gezakt, naar school gaan "beginnen met een schone lei". Wij wensen hen, hun leerkrachten en alle mensen die hen begeleiden, een veilige en succesvolle tocht.

Effata begint zijn 17<sup>de</sup> werkjaar in de Stropkaai 38B bij de Broeders van Liefde te Gent. In die tijd hebben we kunnen vaststellen dat steeds meer en meer mensen zich thuis voelen in Effata.

Er wordt voortdurend gesleuteld om de werking te verbeteren. De stuurgroep was in de maand juli drie dagen samen om te evalueren en te plannen.

We hebben dan ook een jaarkalender vol grote en kleine plannen: van dank om het verleden, van vreugde om het leven en van geloof in de toekomst.

Bij het begin van een nieuw werkjaar staan de verwachtingen hoog gespannen. We HOPEN steeds dat in dat komende jaar iets verwezenlijkt kan worden.

Kome wat komt!

Op zaterdag 15 september nodigen we de ouders van de plechtige communicanten van 2013 uit om samen even rond de tafel te zitten. Indien er nog kinderen bij de groep willen aansluiten gelieve je naam zo vlug mogelijk door te geven aan pater Guido.

## TABORMOMENT

Eucharistievieren betekent dat de hele gemeenschap samenkomt.

Daarnaast hebben christenen ook nood aan persoonlijk gebed.

Sinds september 2003 bestaat de gewoonte om via het samen bidden tot persoonlijk gebed te komen (*het komt er anders zo moeilijk van ...*). Van bij de aanvang is het evangelie van de gedaanteverandering op de berg (Marcus 9, 2-10) de leidraad geweest van dit gebedsmoment.

Elke woensdag - niet tijdens de schoolvakanties - komen we om 20u00 samen om "de berg te beklimmen".

Elk Tabormoment eindigt ten laatste om 20u45.

Op woensdag 5 september beginnen we er terug aan. Klim je mee?



# De prikboardkalender



## SEPTEMBER 2012

Za. 01	16u45	Meditatiegroep	
	18u30	Effataviering - namis Mathias Jolie	
Wo. 05	20u00	Tabormoment	
Do. 06	20u00	Stuurgroep	
Za. 08	18u30	GEVI-gemeenschapsviering ~ Startviering	 
Wo. 12	20u00	Tabormoment	
Vr. 14	20u00	Repetitie Effatakoor	
Za. 15	18u30	Effataviering	 
	20u00	Samenkomst met de ouders van de toekomstige Plechtige Communicanten	
Wo. 19	20u00	Tabormoment	
Za. 22	18u30	Effataviering	
Wo. 26	20u00	Tabormoment	
Vr. 28	20u00	Repetitie Effatakoor	
Za. 29	18u30	Effataviering	

## OKTOBER 2012

Wo. 03	20u00	Tabormoment	
Do. 04	20u00	Stuurgroep	
Za. 06	16u45	Meditatiegroep	
	18u30	Effataviering	
Wo. 10	20u00	Tabormoment	
Do. 11	20u00	Vormingsavond 1/4	
Vr. 12	20u00	Repetitie Effatakoor	
Za. 13	18u30	GEVI-gemeenschapsviering	 



Na de viering  
gratis koffie  
voor iedereen



Na de viering  
gratis broodmaaltijd  
voor iedereen



Na de viering kan men  
producten van de  
Wereldwinkel kopen



Na de viering kan  
men boeken ontlenen  
uit de boekenkoffer



Receptie



### LEESCLUB "Vrouw zoekt God" van Lauren Winner We bespreken dit boek op donderdag 25 oktober 2012 om 20u00.

*Vrouw zoekt God is het met vaart en diepte geschreven verhaal van een jonge Amerikaanse die heen en weer geslingerd wordt tussen twee religies en werelden: christendom en jodendom. In dit leuke en prikkelende boek vertelt Lauren Winner humoristisch en openhartig over de geestelijke zoektocht in haar leven. Als dochter van een joodse vader en een christelijke moeder, besluit ze echt joods te worden. Na deze assimilatie blijft er echter een leegte in haar leven, die pas gevuld wordt als ze ontdekt wie Jezus Christus is. Een met zelfspot beschreven overgang naar het christelijk geloof is het gevolg, met alle psychologische en culturele consequenties van dien. De overtuigde christen Lauren ontdekt vervolgens dat bepaalde elementen uit het jodendom voor een bewust levend mens onmisbaar zijn ...*

Wil je gratis onze nieuwsbrief ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

Je kan kiezen voor de gedrukte versie of via mail.

Deze nieuwsbrief zal niet meer ongevraagd verstuurd worden. Je ontvangt deze omdat je op een of andere manier in contact kwam met de Effatagemeenschap. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen schrijf je dan uit via bovenstaand adres.