

Zes dagen later
liet Jezus Petrus en Jakobus en Joannes
met zich meegaan
en hij leidde ze een hoge berg op,
alleen en apart.
En hij veranderde van gedaante,
ze zagen het voor hun ogen gebeuren.
Zijn kleren werden één en al glans, héél wit,
zo wit als geen bleker op aarde
ze wit kan krijgen.
En daar verscheen hun Elia, met Mozes,
die onderhielden zich met Jezus.

En Petrus wilde iets zeggen:
'Rabbi, wat een geluk dat wij hier zijn.
Zouden wij hier geen drie tenten opzetten,
een voor u, een voor Mozes
en een voor Elia?'
Hij wist niet wat hij moest zeggen,
want ze waren buiten zichzelf van schrik.

En er kwam een wolk,
die legde een schaduw over hen
en uit die wolk kwam een stem:
'Dit is mijn eigen lieve zoon.
Luister naar hem.'

Ze keken overal rond
en ineens zagen ze
niemand anders meer dan Jezus,
met hen alleen.
En terwijl ze van de berg
naar beneden kwamen,
drukte hij hun op het hart
dat zij aan niemand mochten vertellen
wat ze hadden gezien:
'Niet voordat de mensenzoon
uit de doden zal zijn opgestaan.'
Ze klampten zich vast aan dat woord
en vroegen zich af: wat betekent dat toch:
'uit de doden opstaan'?

Marcus 9, 2-10

Boven op een hoge berg kan het prachtig
zijn: een mooi en wijds uitzicht, zuivere lucht,
een unieke beleving die met niets anders te
vergelijken is. Je hebt een inspanning
moeten doen om er te geraken, maar de
beloning is schitterend, helende balsem op
de pijn van de beklimming .

Geen wonder dat voor de Joden een berg
de uitgelezen plaats was om God te vinden
(dicht bij de hemel, waar God woont – zo
dacht men). Een ontmoeting met God is
immers ook een unieke beleving, ademt de
zuivere lucht van het leven en geeft een
wijds uitzicht op ons bestaan. Maar het
vraagt een inspanning om er te geraken.
Daarom is het goed als iemand je *met zich
laat meegaan*.

*Zo nam Jezus Petrus en Jakobus en Joannes
met zich mee in zijn verbondenheid met
God. Ze ontdekten, samen met Jezus, wie
God is. Wij, mensen, weten eigenlijk niets
over God. Ons verstand is daar te klein voor.
We kunnen Hem alleen maar ontdekken en
ervaren. Met de beelden in dit verhaal toont
de evangelist ons enkele aspecten van God.*

God is een God van leven. Dat heeft Hij
getoond in Jezus. Marcus geeft ons een
beeld van de verrezen Jezus: *Hij veranderde
van gedaante; zijn kleren werden één en al
glans, héél wit, zo wit als geen bleker op
aarde ze wit kan krijgen*. De ontmoeting met
God helpt om te geloven dat het leven niet
eindigt bij de dood. Wie sterft, verandert van
gedaante en leeft verder. Liefde sterft niet.
Ze geeft ons een ruimere kijk op het leven.

God heeft iets te zeggen, namelijk via de
geschriften van mensen die in Hem geloven.
Daarom *verscheen hun Elia, met Mozes, die
zich onderhielden met Jezus*. Elia, de

grootste profeet en Mozes, aan wie de
boeken van de Thora zijn toegeschreven. In
die geschriften ontvingen gelovige mensen
'aanwijzingen' voor hun leven en voor hun
samen leven. Daar lag ook voor Jezus de
voedingsbodem voor zijn geloof in en zijn
verbondenheid met God. Intussen zijn er
voor ons ook de geschriften van leerlingen
van Jezus (o.a. de evangelisten) aan
toegevoegd. In het (samen) lezen van de
Schrift kunnen we steeds weer de vraag
stellen: "God, wat wil Jij ons zeggen door
deze woorden?"

De ontmoeting met God bleek de leerlingen
diep te raken. Petrus stelde voor: "*zouden wij
hier geen drie tenten opzetten?*" Toch niet.
Hoeveel deugd zulk een moment ook doet,
we moeten het niet willen vasthouden. Het
wordt ons door God gegeven als een teken
van zijn aanwezigheid. We mogen er op
vertrouwen dat God er is voor ons, ook al
merken wij het niet. Wie God wil vasthouden,
dient vooral zichzelf, niet God.

Bovendien mag een ontmoeting met God
nooit een vlucht uit de werkelijkheid worden.
*Terwijl ze van de berg naar beneden
kwamen, drukte hij hun op het hart dat zij
aan niemand mochten vertellen wat ze
hadden gezien*. Het leven speelt zich af in
het dal van de mensen. Daar moeten we
niet uitpakken met God. Daar kunnen we
ons enkel inzetten om 'opstanding' mogelijk
te maken: mensen helpen om op te staan uit
alles wat hun leven afbreekt. Kiezen voor
leven. Via de aanwijzingen, die we van God
ontvangen, kunnen we samen uitzoeken en
bewerken *wat het betekent: 'uit de doden
opstaan'*.

God,
laat U vinden
als wij U zoeken.

Wees die God van leven
die ons een ruimere kijk geeft
op ons bestaan.

Open ons hart
opdat wij zouden verstaan
wat Gij ons te zeggen hebt.

Geef ons aanwijzingen
voor ons leven
als wij samen de Schrift lezen.

Behoed ons ervoor
dat wij ons opsluiten
in onze verbondenheid met U.

Zend ons naar onze medemensen,
zodat wij elkaar kunnen helpen
om op te staan en te leven.

Wij willen uw aanwezigheid
omzetten in een leven van liefde
die mensen gelukkig maakt.

Amen.

In het Licht van Gods Woord

Foto: de berg Tabor.
De naam van die berg wordt steeds
aan dit verhaal gekoppeld,
ook al wordt hij nergens genoemd.



Boven op een berg