

Ik heb jullie liefgehad,
zoals de Vader mij heeft liefgehad.
Blijf in mijn liefde:
je blijft in mijn liefde
als je je aan mijn geboden houdt,
zoals ik me ook aan de geboden
van mijn Vader gehouden heb
en in zijn liefde blijf.

Dit zeg ik tegen jullie
om je mijn vreugde te geven,
dan zal je vreugde volkomen zijn.

Mijn gebod is
dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad.
Er is geen grotere liefde
dan je leven te geven voor je vrienden.
Jullie zijn mijn vrienden
wanneer je doet wat ik zeg.
Ik noem jullie geen slaven meer,
want een slaaf weet niet
wat zijn meester doet;
vrienden noem ik jullie,
omdat ik alles
wat ik van de Vader heb gehoord,
aan jullie bekendgemaakt heb.

Jullie hebben niet mij uitgekozen,
maar ik jullie,
en ik heb jullie opgedragen
om op weg te gaan
en vrucht te dragen, blijvende vrucht.
Wat je de Vader in mijn naam vraagt,
zal hij je geven.
Dit draag ik jullie op:
heb elkaar lief.

Johannes 15, 9-17

Dit stukje tekst vormt één geheel met het
beeld van de wijnbouwer, de wijnstok en de
ranken (Joh. 15, 1-8). Dat geheel is door de
evangelist kunstig gecomponeerd rond een
centrale gedachte: *'Dit zeg ik tegen jullie om
je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde
volkomen zijn'*. Die vreugde zal verder in het
evangelie terugkomen in het verhaal over
de aanwezigheid van de verrezen Heer in de
samenkomst van de apostelen: *'De
leerlingen waren vervuld van vreugde
omdat ze de Heer zagen.'* (Joh. 20, 20)

Waar is de bron van die vreugde?
Het beeld van de wijnstok en de ranken
bracht het al aan: echte verbondenheid
tussen wijnstok en ranken (de verrezen Heer
en zijn leerlingen) en wel onder de goede
zorgen van de wijnbouwer (God, de Vader).
Dat laatste is belangrijk voor wie gelooft. *Ik
heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft
liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn
liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals
ik me ook aan de geboden van mijn Vader
gehouden heb en in zijn liefde blijf.* Het
gebod, waar Jezus over spreekt is geen
lastige opdracht. Het is een weldoende
aanwijzing, een wegwijzer naar de vreugde.

*Er is geen grotere liefde dan je leven te
geven voor je vrienden.* 'Je leven geven'
gebeurt in oneindig verschillende vormen:
tijd hebben en luisteren, lief en leed delen, je
overvloed delen met wie tekort heeft, het
werk van een ander waarderen, stil nabij zijn,
samen vieren en feesten, de zorg van ouders
voor hun kinderen, de zorg van kinderen
voor hun ouders, de inzet van mensen voor
hen die het moeilijk hebben, mantelzorg,
dienstbaarheid, een innige familieband, in
alle omstandigheden op elkaar kunnen
rekenen, ... En je kan er heel ver in gaan,
zoals Jezus: sterven omwille van de liefde.

Jezus geeft een extra dimensie aan de
liefde. *'Elkaar liefhebben zoals ik jullie heb
liefgehad'* betekent: *'Ik heb jullie liefgehad,
zoals de Vader mij heeft liefgehad'*. Elkaar
liefhebben vanuit de verbondenheid met de
Vader. In zijn brief verduidelijkt Johannes dat:
*'Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij
God hebben liefgehad, maar dat hij ons
heeft liefgehad'* (1 Joh. 4, 10). Daarom kan
Jezus zeggen: *'jullie hebben niet mij
uitgekozen, maar ik jullie'*.

Het besef dat we eerst en vooral liefde
ontvangen, geeft vreugde. Wij zijn geen
slaven van een God en een Jezus die ons
het leven moeilijk maken. Wij worden door
hen bemind. Wij zijn hun vrienden. Daarom
heeft Jezus ons bekendgemaakt wat Hij van
de Vader heeft gehoord. Dat is geen zware
boodschap om bang voor te zijn. *Liefde is de
wegwijzer om op weg te gaan en vrucht te
dragen, blijvende vrucht.*

God en liefde horen samen. Mensen die
liefhebben en bemind worden, beleven af
en toe zulke wondermooie momenten, dat
ze aanvoelen: dit is groter dan wat wij er
samen van kunnen maken. Dan kan men
begrijpen wat Johannes schreef: *'de liefde
komt uit God voort'*. En: *'Niemand heeft God
ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben,
blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle
werkelijkheid geworden.'* (1 Joh. 4, 7.12)

Wanneer de liefde mislukt of pijn doet,
kunnen wij terecht bij die God en bij de
verrezen Jezus, die ons zijn vrienden noemt.
Bij hen kunnen we troost en sterkte vinden
om opnieuw te leren geloven in de liefde.
Liefde is zelfs sterker dan de dood.

Dat alles heeft Jezus ons gezegd om ons te
laten delen in zijn vreugde.

God,
Gij zijt de liefde
die ons vreugde schenkt
en ons doet leven.

Christus,
Gij hebt ons uitgekozen
als uw vrienden.

Wij danken U
omdat wij bemind worden
en kunnen liefhebben.
Laat dat voor ieder van ons
een bron van vreugde zijn.

En als de liefde mislukt
of pijn doet,
wees dan dicht bij ons
en laat ons voelen
dat wij niet alleen staan.

Moge onze vreugde
ooit volkomen zijn
in de liefde
die sterker is dan de dood.

Amen.

In het Licht van Gods Woord



De vreugde van de liefde