

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.

Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.'

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.

'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: "En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."'

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.'

Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Matteüs 2, 1-12

Het kindsheidsverhaal van Matteüs fungeert als proloog op het grote evangelie, een 'generiek', waarin alle belangrijke elementen uit het grote evangelie al te vinden zijn: Jezus' leven, dood en verrijzenis. Koning Herodes was een echte machtswellusteling, die zelfs twee van zijn zoons had laten doden, uit vrees dat ze hem van de troon zouden verdrijven. Dat en de latere kindermoord in Betlehem verwijzen naar het lijden en de dood van Jezus, op aansturen van de joodse leiders.

De christenen voor wie het Matteüsevangelie geschreven is, hadden te lijden onder vervolgingen door de Joden. Ze werden beschouwd als een dissidente beweging. In dezelfde periode was het al duidelijk dat in bepaalde 'heidense' streken de boodschap van Jezus wel aanvaard werd. Daar waren bloeiende gemeenschappen van christenen.

Die gegevens helpen om het verhaal van de Wijzen (magiërs) te verstaan. Magiërs waren de wetenschappers en theologen van toen. Door naar de sterren te kijken, probeerden ze meer te weten over de goden. Door hun kennis van de astrologie en hun uitleg van dromen genoten ze veel aanzien.

De Wijzen uit het Oosten worden geleid door een ster. In de oudheid 'verscheen' een ster bij de geboorte van een belangrijke persoon. In Numeri 24, 17 is een ster beeld voor de Messias, een teken van God dus. Die ster heeft dus een theologische betekenis.

De 'gelovige' houding van de 'heidense' Wijzen staat in fel contrast met het bedrieglijke spel van de joodse Herodes. De macht van de koning zorgt voor lijden en dood. De openheid van de Wijzen voert hen naar Jezus. Dat brengt hen diepe vreugde.

De Wijzen uit het Oosten leren ons wat geloven is.

Ze laten zich aanspreken door het licht van de ster. Ze laten Gods licht over hun leven stralen. Zo gaan ze op weg, met een teken van Gods nabijheid als gids.

Onderweg worden zij geconfronteerd met het kwaad in de wereld (Herodes). Ze staan voor een keuze. Ze weigeren mee te werken met het kwaad en kiezen ervoor om 'Gods licht' te blijven volgen. Hun keuze brengt hen bij Jezus. Ze brengen Hem eer en bieden Hem aan wat ze bezitten: goud, wierook en mirre. Goud is hun rijkdom; wierook is beeld van respect en overgave, mirre is balsem op de wonden van lijden en dood.

Zij volgen 'een andere route'. De weg van Jezus is niet de weg van macht en geweld. Het is de weg van het Leven in al zijn volheid.

Geloven is voor elke mens een levenslange tocht. Onderweg worden wij regelmatig voor de keuze geplaatst: meewerken met kwaad, macht, geweld of kiezen voor echt leven.

Wijze mensen kiezen voor Leven en keren het kwaad de rug toe. Die keuze moet telkens opnieuw gemaakt worden: in de natuur, in de samenleving, in de kerk, in eigen omgeving, in je eigen persoon, ...

Gods Licht wijst de weg. Vandaag is dat niet een ster aan de hemel. Het Woord van God is een Licht dat voorgaat op de wegen van mensen, zoals de ster de weg toonde voor de Wijzen.

God van Licht,
wij danken U
dat Gij uw Licht laat stralen
voor ieder van ons.
Zoals de Wijzen
zoeken ook wij onze weg.

Moge uw Licht
ons de weg tonen
naar andere mensen.

Moge uw Licht
ons helpen te kiezen
voor wat echt leven doet.

Moge uw Licht
ons leren te onderscheiden
wat goed is en wat niet.

Moge uw Licht
ons bewust maken
van wat we meedragen:
het goud van onze rijkdom,
de wierook van ons respect
en de mirre van onze nabijheid
bij pijn en verdriet.

God van Licht,
laat het Licht van uw Woord
verder over ons schijnen.
Amen.

Luc Maes



*In het Licht
van Gods Woord*

Wijze mensen