

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden:

'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?

Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?

Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.'

Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar:

'Wat heeft dit toch te betekenen?'

Maar sommigen zeiden spottend:

'Ze zullen wel dronken zijn.'

Handelingen 2, 1-13

Geluid als van een hevige windvlaag en vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Het zijn krachtige beelden die willen weergeven hoe God en Jezus mensen in beweging brengen en ondersteunen met hun Geest.

Het resultaat is niet min. *Allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.* De heilige Geest doet de leerlingen spreken en zorgt er ook voor dat hun spreken aankomt bij mensen van heel de toen gekende wereld.

Gedreven door de heilige Geest spreken de leerlingen over Gods grote daden. Welke daden? In zijn evangelie heeft Lucas het er ook over. In het 'Magnificat' zegt Maria: *"grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan"*. Die grote dingen worden verder omschreven: *"Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen."* (Lc. 1, 45-55) Gods grote daden maken kleine mensen groot. Spreken over die daden wordt blijkbaar door iedereen verstaan.

Wat een verschil met het verhaal van de toren van Babel. Daar willen mensen grote dingen doen. *'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.'* Wanneer mensen willen *'tot in de hemel reiken'*, wanneer zij zo groot als God willen zijn, loopt het mis. Er komt

spraakverwarring. Ze verstaan elkaar niet meer. Bovendien raken ze *'verspreid'*. Eenheid en verbondenheid zijn zoek. (Gen. 11, 1-9)

In het Pinksterverhaal is er verbazing alom. *"Hoe kan het dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?"* Die 'moedertaal' is de taal van de liefde, de taal van het hart. Die taal brengt mensen bij elkaar, niet in een onderonsje van enkele volgelingen, maar in een universele verbondenheid. Het is de 'moedertaal' van God zelf en van de mensen die zich door zijn Geest laten 'vervullen'. Paulus zegt hoe die verbondenheid vrucht draagt: *"De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing."* (Gal. 5, 22-23) Zo is de eerste kerk ontstaan.

'Wat heeft dit toch te betekenen?' Die vraag blijft actueel, niet om de komst van Gods Geest te willen begrijpen, want dat is voor ons menselijk verstand niet te vatten. Wel is de vraag hoe die 'moedertaal' vandaag gesproken en beleefd wordt; hoe mensen bij elkaar komen in *liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing*; hoe vandaag kerk steeds weer ontstaat met mensen die van Gods Geest vervuld worden, vaak tegen Babelse verwarringen in.

Nog steeds laten leerlingen van Jezus zich vervullen door de heilige Geest en spreken ze de taal van de liefde, de moedertaal van God en de mensen. En dat is geen dronkemanspraak.

God van Jezus,
doe grote dingen,
vervul mij
met de kracht en het vuur
van uw Geest.

Leer mij uw 'moedertaal',
de taal van de liefde,
de taal van het hart
verstaan
en spreken.

Hou mij weg
van de neiging
om naar de hemel te reiken.
Hou mij weg
van een keuze
voor macht of rijkdom.

Zend mij
en zet mij op weg
in liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

God van Jezus,
laat mij ontdekken
wat dat alles te betekenen heeft
en hoe kleine mensen
groot kunnen worden.

Amen.



*In het Licht
van Gods Woord*

Moedertaal