

*Hij leerde als een die zelfs iets te zeggen heeft, als iemand met gezag.*

Waar haalt Jezus dat gezag? Het verhaal over het uitdrijven van een onreine geest geeft een antwoord op die vraag. Drie elementen zijn daarbij belangrijk:

- Jezus '*bemoeit zich met*' een man in de macht van een onreine geest.
- Hij '*liquideert*' de onreine geest.
- Hij spreekt en handelt als '*de heilige Gods*', want God heeft veel te zeggen.

Eerst dit: tussen God en de mensen stonden de engelen als boodschappers van God. Omdat men meende dat het kwaad niet van God kon komen, schreef men het toe aan onreine geesten en demonen. Een mens kon zo van het kwaad bezeten zijn, dat men zei: "*hij is in de macht van een onreine geest*".

Hoe komt het nu dat Jezus *iets te zeggen heeft*? Waar haalt Hij zijn gezag?

Jezus laat zich raken door de situatie van mensen in nood. Hij is er voor hen. Heel zijn leven beleeft Hij de naam van God: 'Ik zal er zijn voor jou'. Zijn empathie wordt hier door de onreine geest geïnterpreteerd als een ongewenste *bemoeienis*. Maar Hij laat zich niet doen. Hij is er helemaal voor die man.

Jezus engageert zich ook voor hem. Hij pakt het kwade aan en beveelt de onreine geest weg te gaan. Dat gaat niet vanzelf. De man wordt eerst *heen en weer geschud* tussen vertrouwen en twijfel. Uiteindelijk is de onreine geest *geliquideerd*.

Jezus wordt '*de heilige Gods*' genoemd. Hij handelt niet zo maar vanuit zichzelf. Hij is aanwezig vanuit zijn verbondenheid met

God. Zo brengt Hij 'heil': bevrijding en redding. De naam 'Jezus' betekent: God redt. Hij doet zijn naam alle eer aan.

Dit verhaal maakt deel uit van het eerste hoofdstuk van het evangelie, waarin Marcus zijn hoofdpersonage aan zijn lezers voorstelt. Hij tekent een portret van Jezus en plaatst Hem onmiddellijk in contrast met '*de gewone schriftgeleerden*'. Het is toch wel merkwaardig dat het de onreine geest is, die zegt: "*Ik ken je, ik weet wie je bent: de heilige Gods*". De schriftgeleerden zullen dat nooit zeggen.

Het is wellicht geen toeval dat direct na de bedenking dat Jezus *heel anders is dan de gewone schriftgeleerden* een verhaal komt over een man in de macht van een onreine geest. Is die onreine geest niet de bekoring voor ieder die bezig is met de verkondiging van Gods woord?

- Verkondigen vanuit je eigen 'kennis', hoe waardevol die ook mag zijn, zonder je in te leven in de situatie van mensen.
- Mooie woorden spreken, maar zonder verder engagement om het kwaad te liquideren.
- Verkondigen vanuit je eigen persoon en niet vanuit Gods heil.

Die onreine geest is werkzaam in alle tijden.

Wie heeft iets te zeggen? Wie heeft gezag? Wie Gods Woord en Gods liefde verkondigt met een sterke inleving in het leven van mensen. Alleen zo kan je in waarachtigheid aan mensen vertellen over een God, die van hen houdt en hen nabij wil zijn in goede en kwade tijden. Zo kunnen we samen ingaan tegen het kwaad, geleid en gedragen door God. In het vervolg van zijn boek heeft Marcus ons het stichtend voorbeeld van Jezus meegegeven.

Ze komen in Kafarnaüm.  
En de eerstvolgende sabbat ging hij naar de synagoge.  
Daar trad hij op als leraar.  
En de mensen waren ondersteboven van wat hij allemaal leerde.  
Want hij leerde als een die zelfs iets te zeggen heeft, heel anders dan de gewone schriftgeleerden.

En juist was daar in hun synagoge een man in de macht van een onreine geest en die zette een keel op:  
"Waar kom je je mee bemoeien, Jezus van Nazaret?  
Je bent gekomen om ons te liquideren, hé?  
Ik ken je, ik weet wie je bent: de heilige Gods".  
Maar Jezus snauwde hem toe:  
"Hou je mond en kom eruit, uit die man".  
En de onreine geest schudde hem heen en weer  
en ging luidkeels te keer,  
maar hij kwam eruit, uit die man.  
En ze stonden allemaal verstomd van schrik; ze vroegen zich af:  
"Wat is dat hier?  
Een nieuwe leer,  
van een die iets te zeggen heeft!  
Zelfs onreine geesten geeft hij bevel en die doen wat hij zegt".  
En zijn faam verbreidde zich als een lopend vuur,  
direct, overal, de hele streek van Galilea door.

Marcus 1, 21-28

God,  
Gij roept ons  
om uw blijde boodschap van leven  
te verkondigen, in woord en daad,  
aan onze medemensen.

Vervul ons  
met een grote liefde  
voor onze medemensen,  
zodat wij ons kunnen inleven  
in wat zij meemaken.

Vervul ons  
met een grote gedrevenheid  
om in te gaan tegen het kwaad  
dat mensen treft  
en hun leven bezwaart.

Vervul ons  
met een diep geloof  
dat Gij heil wilt brengen  
bij alle mensen  
die daar voor open staan.

God,  
wij willen het voorbeeld van Jezus volgen  
met de kracht van uw goede Geest.  
Ons leven en ons engagement  
liggen in uw hand.

Amen.

## *In het Licht van Gods Woord*



*Wie heeft iets te zeggen ?*