

Dan zullen er tekenen zijn
aan de zon en de maan en de sterren,
en op aarde
zullen de volken sidderen van angst
voor het gebulder en het geweld
van de zee;
de mensen zullen bezwijken van angst
om wat er met de wereld zal gebeuren,
want de hemelse machten zullen wankelen.
Maar dan zullen ze op een wolk
de Mensenzoon zien komen,
bekleed met macht en grote luister.
Wanneer dat alles staat te gebeuren,
richt je dan op en hef je hoofd,
want jullie verlossing is nabij!

Hij vertelde hun ook een gelijkenis:
'Kijk naar de vijgenboom
en al de andere bomen.
Als je ziet dat ze uitlopen,
weet je dat de zomer in aantocht is.
Ik verzeker jullie:
deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn
wanneer al die dingen gebeuren.
Hemel en aarde zullen verdwijnen,
maar mijn woorden verdwijnen nooit.

Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt
door de roes en de dronkenschap
en de zorgen van het dagelijks leven,
zodat die dag jullie overvalt,
onvoorspelbaar als een val die dichtklapt.
Want plotseling zal hij komen over allen
die waar ook op aarde wonen.
Wees waakzaam en bid onophoudelijk
om te ontkomen aan de dingen
die gebeuren gaan
en om voor de Mensenzoon
te kunnen verschijnen.'

Lucas 21, 25-36

Er is een periode geweest bij de eerste christenen, dat men dacht dat Christus spoedig zou terugkomen om orde op zaken te stellen. Christenen werden vervolgd en gedood en er was veel ellende, o.a. de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Men geloofde (hoopte) dat de Mensenzoon zou komen, *bekleed met macht en grote luister*. Vandaar de bemoedigende woorden van Lucas: *'richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!'*

Ondertussen zijn we bijna 2000 jaar verder. De Mensenzoon is nog steeds niet gekomen zoals de evangelist het voorstelde en de ellende in de wereld blijft gigantisch. En *mensen bezwijken* nog steeds van angst om wat er met de wereld gebeurt. Is er dan nog hoop op beterschap?

De oude beelden van *tekenen aan de zon en de maan en de sterren, angst voor het gebulder en het geweld van de zee, de hemelse machten die wankelen en de Mensenzoon op een wolk*, hebben afgedaan. Ze zijn vervangen door *het koninkrijk van God*, zoals Jezus het beleefd heeft: een leven in liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. Geen grote, spectaculaire dingen, maar de kleine goedheid van mens tot mens. Zo leefde Jezus en dat noemde Hij het koninkrijk van God. En daarom hebben ze Hem ook *'Mensenzoon'* genoemd, de oude naam uit het boek Daniël (7, 13-14).

Wanneer er veel miserie is in de wereld of in het leven van mensen, zie je verschillende reacties. Sommige vluchten in *de roes en de dronkenschap*. Anderen zinken weg in *de zorgen van het dagelijks leven*. Het zijn valkuilen die *dichtklappen* en niets oplossen.

Lucas roept op tot *waakzaamheid*. Staar je niet blind op bomen die hun bladeren verliezen en er als dood bij staan. Kijk goed en zie dat ze *uitlopen*. Dan weet je dat de zomer in aantocht is. Kijk naar de kleine tekenjes van hoop.

Wees waakzaam: kijk naar de kleine goedheid, zelfs in de meest moeilijke situaties. Mensen kunnen de grote crisissen niet oplossen, maar ze kunnen wel nabij zijn met liefde en zorg. *'Zo moeten jullie ook weten dat het koninkrijk van God nabij is.'* Met liefde en zorg krijgt het leven de bovenhand op lijden en dood, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

Dat heeft Jezus ons geleerd. Met liefde en zorg was Hij mensen nabij. Zelfs nadat Hij zelf gedood was, liet Hij zijn vrienden niet in de steek. Liefde is sterker dan de dood. Zijn leerlingen groeiden in het geloof dat God 'mens' geworden is in Jezus. Daarom noemden ze Hem de Mensenzoon.

God wil nog steeds 'mens' worden, ook vandaag. Zoals in Jezus gebeurt dat in elke mens die met liefde en zorg zijn medemens nabij is. God is liefde, ook in de moeilijkste omstandigheden. Dat zien we in mensen die liefhebben naar het voorbeeld van Jezus.

Naar die liefde kijken we uit in de Advent.

God,
ook vandaag
loopt er veel fout
in onze wereld.

En wij beseffen
dat Gij onze problemen
niet komt oplossen
in onze plaats.

Maar toch
laat Gij ons nooit in de steek.
In Jezus zijt Gij mens geworden
tussen de mensen.

Hij heeft ons getoond
hoe uw koninkrijk
werkelijkheid kan worden
overal en altijd.

Zijn liefde en zijn zorg voor mensen
hebben getoond
hoe uw liefde werkzaam kan zijn,
ook in moeilijke omstandigheden.

Help ons om waakzaam te zijn,
te zien waar een medemens
nood heeft aan nabijheid,
liefde, goedheid en zorg.

Help ons om te zien
waar wij U de kans kunnen geven
om 'mens' te worden
in de wereld van vandaag.

Amen.

Foto: Godsdienstonderwijs Thomas

In het Licht van Gods Woord



God wordt mens