

Terwijl ze daar waren,
brak de dag van haar bevalling aan,
en ze bracht een zoon ter wereld,
haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in een doek
en legde hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was in
het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan
brachten herders de nacht door in het veld,
ze hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer
bij hen en werden ze omgeven
door het stralende licht van de Heer,
zodat ze hevig schrokken.
De engel zei tegen hen:
'Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk
met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David
voor jullie een redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer.
Dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden
dat in een doek gewikkeld
in een voederbak ligt.'
En plotseling voegde zich bij de engel
een groot hemels leger
dat God prees met de woorden:
'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede
op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

Toen de engelen waren teruggegaan naar de
hemel, zeiden de herders tegen elkaar:
'Laten we naar Betlehem gaan
om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is
en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.'
Ze gingen meteen op weg,
en troffen Maria aan en Jozef
en het kind dat in de voederbak lag.

Lucas 2, 6-16

Er was geen plaats voor hen. We zijn die
melding gewoon en we kijken dan naar
de vele kerststalletjes in allerlei vormen en
maten, waar het jonge gezinnetje van
Nazareth toch onderdak vond. Het is zelfs
romantisch. Ook dat zijn we gewoon.

Neen, het gaat om een harde realiteit: er
was *geen plaats* voor hen. Mensen op
straat. Sedert een aantal maanden
kunnen we er ons een beeld van vormen,
bijna dagelijks. Mensen onder de blote
hemel, aangespoeld (soms letterlijk) uit
een ver, voor hen levensgevaarlijk land,
op zoek naar een veilig onderdak. Door
velen opgejaagd. Ze moeten zich laten
inschrijven om dan te mogen wachten op
een bericht dat hen zegt of ze welkom zijn
of niet. Mensen met kinderen, kleine
kinderen soms, baby's die onderweg
geboren zijn. Kinderen van vluchtelingen.
1 op 8 geboortes in 2015 vond plaats in
oorlogsgebied. Voor die kinderen is er
soms zelfs geen kribbe, alleen een
stoppelveld, ergens onderweg.



Jezus was een vluchtelingenkind. Er was
geen plaats voor Hem. Heel zijn leven
moest Hij het voelen. Toen Hij volwassen
was, waren er nog mensen die Hem geen
plaats gunden, tot ze Hem aan een kruis
lieten sterven. Geen plaats om te leven.

Gelukkig waren er herders. Dat waren ook
mensen die nauwelijks een plaats kregen
in die wereld. Maar zij waren nodig, om
voor de dieren te zorgen. Zij waren het
gewoon de nacht door te brengen in het
veld. Die herders hadden het begrepen
dat het Gods bedoeling niet kan zijn dat er
voor sommige mensen geen plaats is. Zij
stonden open voor Gods boodschap:
'vrede op aarde voor alle mensen die hij
liefheeft.' Ze gingen meteen op weg, op
zoek naar die mensen voor wie er geen
plaats was.

Zulke herders zijn er gelukkig ook vandaag:
mensen die zich het lot van de vele
vluchtelingen aantrekken: ze zoeken een
onderdak voor hen; ze zorgen er voor dat
die mensen te eten hebben; ze
verzamelen klederen voor groot en klein;
ze maken tijd om te luisteren naar die
mensen, ook al begrijpen ze niet eens hun
taal; ze doen al het mogelijke opdat die
mensen zich kunnen integreren in de
vreemde wereld, waarin ze terecht
gekomen zijn; ze nemen afstand van alle
negatieve praat over vluchtelingen; ze
helpen hen om aan de juiste papieren te
komen; ze erkennen de waardigheid van
elke mens, zeker van elke mens die in
nood is.

Vele van die herders zetten zich in omdat
ze heel goed begrepen hebben dat Gods
boodschap nog steeds is: 'vrede op aarde
voor alle mensen die hij liefheeft.' Dat zijn
echte 'goede herders' naar het voorbeeld
van Jezus zelf.

De inzet van die goede herders is het
goede nieuws van Kerstmis in 2015. Het
moge *het hele volk met grote vreugde
vervullen.*

God,
Gij hebt alle mensen lief
en gunt iedereen een plaats
van vrede op aarde.

Wij danken U
voor de vele herders van vandaag
die op weg gaan,
op zoek naar mensen
voor wie er geen plaats is
in een wereld van oorlog en geweld.

Wij danken U
voor die goede herders
met een groot hart
vol liefde en inzet.

Draag zorg voor die herders,
die zorg dragen voor
de vele vluchtelingen
in onze wereld.

Moge die herderlijke zorg
ons met grote vreugde vervullen.

Amen.



*In het Licht
van Gods Woord*

Een plaats voor elke mens

Kerstmis 2015