

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.

Ze vroegen:

'Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is?

Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.

Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.

'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet:

"En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."'

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden:

'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.'

Nadat ze de koning hadden angehooard gingen ze op weg,

en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.

Toen ze de ster zagen,

werden ze vervuld van diepe vreugde.

Ze gingen het huis binnen

en vonden het kind met Maria, zijn moeder.

Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer.

Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre.

En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Matteüs 2, 1-12

Twee koningen.

Koning Herodes moest, als een echte Messias, het volk leiden in naam van God. Maar Herodes was vooral bezig met zijn eigen macht en zijn eigen positie. Vandaar dat hij *hevig schrok* toen hij hoorde over de geboorte van *de koning van de Joden, wiens ster was opgegaan*. Hij voelde zich bedreigd. Op slinkse wijze probeert hij de *magiërs uit het Oosten* voor zijn kar te spannen. Uit het vervolg van het verhaal zal blijken dat Herodes gewelddadig zal worden in de kindermoord in Betlehem. Wie alleen het eigen belang dient, schrikt voor niets terug. Trouwens, zijn naamgenoot zal jaren later Jezus aan het kruis laten doden, met de hulp van de Romeinen.

De koning van de Joden heeft geen macht: Hij is een kind, pas geboren bij gewone mensen. Een ster, teken van Godswege, geeft aan dat Hij wel de Messias is. Zijn koningschap is niet bedacht op zichzelf. Hij wil Gods liefde voor de mensen beleven en verkondigen. Gezonden en gedragen door God zelf, zal zijn leven niet vernietigd worden door de dood op het kruis. Jezus is *de leider die het volk Israël zal hoeden*.

Drie wijzen

De magiërs uit het Oosten waren geleerde mensen die wijsheid haalden uit de stand van de sterren. Die sterren werden gezien als tekens van God. In de loop van de geschiedenis werd gezegd dat er *drie wijzen* waren. Wijsheid werd gezien als dé eigenschap van God. 'Drie' is ook het getal voor God. Ze kwamen *uit het Oosten*, dus niet uit Israël. Matteüs maakt duidelijk dat God zich niet alleen richt naar de Joden, maar naar alle volken. En zo is Jezus niet

alleen *de koning van de Joden*, maar ook de Messias voor heel de wereld, voor alle mensen.

De wijzen moeten kiezen. Ofwel volgen ze Herodes en brengen ze hem op de hoogte van de geboorteplaats van de koning van de Joden. Ofwel richten ze zich op Gods aanwijzingen, hen gegeven door *de ster* en *in een droom*. Dan kiezen ze voor een *andere route terug naar hun land*, niet de weg van Herodes. Met de keuze van de drie wijzen geeft Matteüs aan dat Gods liefde niet alleen voor Israël bestemd is, maar voor heel de wereld.

Zo moet elke mens regelmatig kiezen. Ofwel gaan we voor ons eigen belang, onze eigen macht, onze eigen positie. Er zit immers een Herodes in elke mens, wellicht niet zo gewelddadig, maar toch. Ofwel kiezen we met wijsheid voor licht en leven bij onze medemensen. We kunnen ons laten leiden door de aanwijzingen die God ons geeft via het leven en de woorden van Jezus. Dan mogen we dromen – net als de wijzen – van geluk en vrede, niet alleen voor onszelf, maar voor alle mensen en voor de wereld.

Wij hoeven geen *kistjes met kostbaarheden en geschenken van goud en wierook en mirre* aan te bieden. Het mooiste geschenk is 'het beste in onszelf'. Dat is voor elke mens uniek, een unieke kostbaarheid om de liefde van God zichtbaar te maken en te beleven. De keuze voor die wijsheid maakt de wereld beter en mooier.

In het Licht van Gods Woord

God,
goud, wierook en mirre
kunnen wij niet aanbieden.

Maar in ieder van ons
leeft er veel goeds.

Leid ons met het Licht
van uw aanwezigheid.
Spreek tot ons
het Woord van uw Zoon Jezus.

Zo kunnen we
met wat we in ons dragen,
uw liefde in onze wereld
uitstralen en beleven.

Mogen de Herodessen
in onze wereld
plaats ruimen voor Wijzen,
die met U verbonden zijn
en die echt van mensen houden.

Help ons om zelf
zulke wijze mensen te zijn.

Amen.

Miniaturen uit
de 'Hortus deliciarum' (12^e eeuw)



*Twee koningen
Drie wijzen*