

'Ik ben de goede herder.
Een goede herder
geeft zijn leven voor de schapen.

Een huurling, iemand die geen herder is,
en die niet de eigenaar van de schapen is,
laat de schapen in de steek
en slaat op de vlucht
zodra hij een wolf ziet aankomen.
De wolf valt de kudde aan
en jaagt de schapen uiteen;
de man is een huurling
en de schapen kunnen hem niets schelen.

Ik ben de goede herder.
Ik ken mijn schapen
en mijn schapen kennen mij,
zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.
Ik geef mijn leven voor de schapen.
Maar ik heb ook nog andere schapen,
die niet uit deze schaapskooi komen.
Ook die moet ik hoeden,
ook zij zullen naar mijn stem luisteren:
dan zal er één kudde zijn, met één herder.

De Vader heeft mij lief
omdat ik mijn leven geef,
om het ook weer terug te nemen.
Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf.
Ik ben vrij om het te geven
en om het weer terug te nemen –
dat is de opdracht
die ik van mijn Vader heb gekregen.'

Johannes 10, 11-18

Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Zijn taak is: de schapen hoeden. 'Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen,' zegt Jezus.

Een huurling is anders: de schapen kunnen hem niets schelen. Hij zorgt voor zichzelf.

Dat onderscheid helpt ons om te verstaan wat er geschreven staat over die andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen.

Vaak werd er gezegd: die vreemde schapen moeten zich bekeren en kiezen voor de juiste schaapskooi. Dergelijke boodschap is dan bestemd voor mensen die geen leerlingen van Jezus zijn. Kom bij ons, want alleen wij hebben de enige juiste schaapskooi. Is dat niet de mentaliteit van een huurling? Je eigen mening en je eigen gelijk voorop stellen.

De goede herder zegt: ook die moet ik hoeden. Hij wil ook zorg dragen voor de schapen uit andere schaapskooien. Dat getuigt van groot respect voor die 'andere' schapen. Hij wil dat alle schapen het goed hebben. Hij droomt van één kudde met één herder, omdat alle schapen hem iets kunnen schelen. Als zij ondervinden dat hij het goed voor heeft met hen, kan er vertrouwen groeien. Dan zullen zij naar zijn stem luisteren,

*Eén kudde met één herder, het is een droom. Het is die droom, die Jezus het 'koninkrijk van God' noemde: mensen die samen leven in liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. We bidden er voor in het Onzevader: *geheilgd zij uw Naam* (die betekent: Ik zal er zijn voor jou), *uw Rijk kome, uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.**

Die universele droom kan wellicht enkel in de hemel werkelijkheid worden. Wat niet wil zeggen dat er hier niets gebeurt. Het koninkrijk van God gebeurt in fragmenten, zowel in de tijd als in de ruimte. Op vele momenten en plaatsen zijn er mensen die als goede herders hun schapen hoeden. Ze maken geen onderscheid tussen de vele schaapskooien. Elke mens telt. Niemand wordt uitgesloten. Overal zijn er goede herders die hun leven geven opdat hun medemensen het goed hebben.

Goede herders zijn mensen met een open geest. Ze sluiten zich niet op in de eigen kring, de eigen schaapskooi. Jezus had zulke open geest. Hij leefde met de kracht van de Geest van zijn Vader. *Zoals de Vader Hem kent en Hij de Vader kent*, zo kent Hij ons en mogen wij Hem kennen. Kennen is dan vooral verbonden zijn met elkaar. In die verbondenheid met Hem kunnen we steun vinden om zelf goede herders te zijn. Zo wordt die droom van één kudde met één herder beetje bij beetje waar.

Dat is de opdracht die ook wij van de Vader hebben gekregen.

God,
Gij hebt ons Jezus gegeven
als de Goede Herder,
die zorgt voor schapen
uit vele schaapskooien.

Wij willen delen in zijn droom:
één kudde met één herder.

Open onze geest
zodat we kunnen zien
hoe we voor elkaar kunnen zorgen
en zo onze wereld
leefbaar en menswaardig maken.

Open onze geest ook
voor mensen die zich thuis voelen
in andere schaapskooien
dan de onze.

Wij danken U, God,
voor de goede herders
op onze weg.
Help ons
om zelf ook zulke goede herders te zijn.

Amen.

Schilderij: Georges Herregods

In het Licht van Gods Woord



Eén herder, één kudde