

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet." De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: "Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit." De wijze meisjes antwoordden: "Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie." Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: "Heer, heer, doe open voor ons!" Maar hij antwoordde: "Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet." Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

Matteüs 25, 1-13

Hoe kunnen we duidelijk maken wat bedoeld wordt met '*het koninkrijk van de hemel*'? Met een parabel over een bruiloft, een feest. Het leven kan een feest zijn, niet naïef, maar zeer realistisch, met de twee voeten op de grond. *Het koninkrijk van de hemel* is een leven dat 'goed' is, doorheen de wisselende omstandigheden die wij als mensen doormaken. De verrezen Christus is ons daarvoor nabij. Hij is *de bruidegom*.

Tien meisjes willen meewerken aan dat feest. Ze willen de bruiloftsdans dansen bij de aankomst van de bruidegom. Vijf van hen hebben daarvoor olielampen (fakkels) mee en olie om de fakkels te laten branden. De andere vijf meisjes hebben enkel fakkels mee, geen olie.

Het wordt nacht, beeld voor een leven dat helemaal geen feest is. *Bovendien laat de bruidegom op zich wachten*. Waar blijft de bruidegom? De eerste lezers van het evangelie kenden vervolging, lijden en dood. En dan is er de vraag: waar blijft de verrezen Christus? Die vraag wordt nog steeds gesteld door mensen die lijden.

Midden in de nacht, als de nood het hoogst is, klinkt het: "*Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.*" De bruiloftsdans kan beginnen. De vijf meisjes die fakkels én olie hebben meegebracht, zijn er klaar voor. De andere hebben geen olie mee. Ze zijn niet klaar om deel te nemen aan het feest. "*Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.*" Dat is niet mogelijk. Als de olie verdeeld wordt over tien meisjes, "*is er te weinig voor ons en jullie samen*" en is er zeker niet genoeg voor een dans. Dan kan het feest helemaal niet doorgaan.

Het koninkrijk van de hemel gebeurt daar waar mensen niet alleen willen dat het leven goed is, maar ook hun bijdrage leveren opdat het leven goed kan zijn. Dat leven kent dag en nacht, vreugde en verdriet, voorspoed en tegenspoed. De bruidegom – Jezus – heeft door zijn manier van leven getoond wat dat koninkrijk van de hemel kan betekenen voor mensen. Omwille van de keuzes die Hij maakte, werd Hij gedood. Maar Hij leeft en Hij is aanwezig bij de mensen die zich inzetten om dat koninkrijk van de hemel waar te maken, ook in deze tijd.

In de bijbel is 'wijsheid' een kenmerk van God. '*Als Gods heilige geest onderwijst ze mensen. De wijsheid is een geest die mensen liefheeft.*' (Wijsheid , 5-6)

De vijf wijze meisjes leven vanuit hun gelovige verbondenheid met God. Ze laten zich leiden door Gods wijsheid. Ze volgen op die manier het voorbeeld van Jezus. De vijf dwaze meisjes leven niet vanuit die verbondenheid. Ze zijn wel van goede wil, maar het ontbreekt hen aan inzet. De woorden van de heer klinken hard: "*Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.*" Het gaat hier niet over de kennis van 'weten wie jullie zijn', maar wel de kennis van de echte 'verbondenheid'. Wie niet klaar is om bij te dragen aan het koninkrijk van de hemel, zet zichzelf buiten in de duisternis.

Het koninkrijk van de hemel. God staat er borg voor, maar Hij doet niets in onze plaats. We hebben allen onze eigen verantwoordelijkheid om er mee voor te zorgen dat het leven goed kan zijn. Fakkels én olie, goede wil én inzet, wijsheid.

God,
leer ons uw wijsheid
die mensen liefheeft.
Toon ons de weg van menslievendheid
waarop Jezus ons is voorgegaan.

Aan goede wil
ontbreekt het ons niet,
maar geef ons een duwtje in de rug
opdat we ons ook inzetten
voor uw koninkrijk van de hemel.

Gij houdt van ieder van ons.
Moge onze verbondenheid met U
meer en meer groeien
tot een overvloedige bron
van wijsheid en inzet.

Moge uw rijk komen,
zoals Gij het bedoelt:
een leven dat
- doorheen alle omstandigheden -
goed is voor elke mens.

Amen.

*In het licht
van Gods woord*



Wijsheid