

Wat denken jullie?

Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?

Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren.

Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.

Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt,

moet je die daarover

onder vier ogen aanspreken.

Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.

Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring

van ten minste twee getuigen.

Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente.

Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren,

behandel hen dan

zoals je een heiden of een tollenaar behandelt.

Ik verzeker jullie:

al wat jullie op aarde bindend verklaren

zal ook in de hemel bindend zijn,

en al wat jullie op aarde ontbinden

zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Ik verzeker het jullie nogmaals:

als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.

Want waar twee of drie mensen

in mijn naam samen zijn,

ben ik in hun midden.'

God wil niet dat iemand verloren gaat. Het beeld van de herder maakt dat duidelijk. Wanneer een van de schapen afdwaalt, gaat hij het zoeken. De negenennegentig andere schapen moeten even wachten.

De evangelist past deze gedachten toe op het leven van een gemeenschap.

'Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt' zegt de tekst. 'Zondigen' had in die tijd verschillende betekenissen: niet leven volgens de Tora, een afwijkende mening hebben, vreemd gedrag vertonen, 'onrein zijn' om welke reden ook, ... Dus wanneer het fout loopt met iemand in de gemeenschap, ga dan praten met die persoon. Communicatie is heel belangrijk. Wanneer het niet lukt, roep er een paar mensen bij. Wanneer ook dat geen resultaat geeft, leg het voor aan de gemeenschap. Indien die persoon ook dan buiten de gemeenschap blijft staan, *behandel hem/haar dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt.* Dat laatste kan heel negatief klinken, maar niets is minder waar. We weten hoe Jezus zelf voortdurend contact had met heidenen en tollenaars. Hij wou hen niet uitsluiten. Hij ging ook met hen op weg. Aan hen de keuze om Hem te volgen of niet. De Joden hebben Hem dat heel kwalijk genomen, maar Hij bleef volhouden, als een goede Herder.

Van de verbondenheid in een gelovige gemeenschap hoeft niemand uitgesloten te worden. Verscheidenheid tussen de mensen kan wel eens moeilijk zijn, maar via dialoog en overleg kan verscheidenheid uitgroeien tot een rijkdom. Zo kunnen wij *'het rijk der hemelen'* beleven. Daarom: *'al*

wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn.' Het rijk van de hemel gebeurt op de aarde.

Jezus nodigt ons uit om daar voor te bidden: *'als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren'*. In het evangelie van Matteüs is bidden niet het uitspreken van een verlangelijstje. We bidden met de woorden van het onzevader: *'laat uw koninkrijk komen'*. Die bede staat centraal in de Bergrede (Mt. 6, 10). Het koninkrijk van de hemel in de verbondenheid van een mensengemeenschap.

Wanneer Hij dan zegt: *'waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden'*, kunnen we dat in verband brengen met die andere uitspraak *'Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.'* (Mt. 25, 40) Is het 'verloren schaap' niet een van die 'onaanzienlijksten'?

Mensen en gemeenschappen hebben wel eens de neiging om ieder met wie het niet direct klikt af te wijzen of uit te sluiten. *God wil niet dat iemand verloren gaat.* Echte herders (pastores) houden zich niet alleen bezig met hun negenennegentig trouwe schapen, maar gaan ook op zoek naar zelfs dat ene schaap dat een andere weg gekozen heeft. Zo gebeurt het rijk van de hemel.

In het Licht van Gods Woord

God,
Gij wilt niet dat iemand verloren gaat.

Wij voelen ons zo goed met gelijkgezinden,
dat wij vaak geen oog hebben
voor wie een andere weg kiest.

Herinner ons steeds aan Jezus' woorden
dat Hij in ons midden is
waar wij verbondenheid beleven
ook met de 'onaanzienlijksten'
van zijn broeders.

Laat uw koninkrijk komen
in onze zorg voor elke mens.
Geef ons de moed en de kracht
om niemand uit te sluiten.
Help ons in elke situatie
de rijkdom van de verscheidenheid
te zien en te waarderen
voor de groei van uw koninkrijk.

Amen.

Wie graag bijbelblaadjes als dit per mail
ontvangt, kan daarvoor een mailtje sturen
naar lucmaes.belsele@skynet.be.

Foto: Thomaswebsite.

Matteüs 18, 12-20

Luc Maes



*De zorg van
een gemeenschap*