



Advent in tijden van corona

Juist nu kan de Advent een sterke tijd worden.
Juist nu is er een klimaat om onszelf te herbronnen.
Juist nu kunnen we anderen nabij zijn
als engel, herder, ster of wijze.
Juist nu kunnen we iets doen met en voor mensen
die vandaag moeten verblijven in een of andere stal,
voor mensen die er niet bij horen en/of niet
meetellen.

Kom en stap mee, vier weken lang:
we maken van de **coronakrans** een **adventskrans**.

Vier intense weken naar Kerstmis toe.
Vier keer vuur en licht voor onszelf,
vier keer warmte en sterkte voor anderen.



Open Gemeenschapsraad van zaterdag 13 november

Op 13 november, na de Effataviering, ging de "open gemeenschapsraad" van start om 20.15 uur. De Effata-werking werd er besproken alsook de nieuwe mogelijke structuren van de vzw Effata. Het herbronningstraject en een nieuw project werden voorgesteld.

Mieke maakte een verslag van de bijeenkomst.

Wil je dit verslag lezen/krijgen?

Stuur dan een mail naar odette.soens@gmail.com



25 jaar Effata: een gans jaar "feest"! ~ Uit het archief van 2008 en 2014



Kerstmis 2008



Kerstmis 2014

De prikbordkalender



DECEMBER 2021

Za. 11	16u00	Catechese (via Zoom)	
	18u30	Effataviering - 3^{de} zondag van de advent Omhaling Welzijnszorg	
Di. 14	19u30	Liturgiegroep (via Zoom)	
Wo. 15	19u00	Vredeslicht komt naar de Clemenspoort	
Vr. 17	20u00	Repetitie Effatakoor	
Za. 18	16u45	Meditatiegroep	
	18u30	Effataviering - 4^{de} zondag van de advent	
Vr. 24	23u00	Kerstviering (via Zoom) → Link volgt!	
Za. 29	14u00	Samenkomst met de jongeren	
	19u00		Repetitie Redemption

JANUARI 2022

Za. 01	18u30	Effataviering	
	16u00		Cel Duurzaamheid
Za. 08	16u45	Meditatiegroep	
	18u30	GEVI-gemeenschapsv	
	19u30	Nieuwjaarsreceptie	



Na de viering gratis koffie voor iedereen



Na de viering gratis broodmaaltijd voor iedereen



Na de viering kan men producten van de Wereldwinkel kopen



Receptie

Kerstmis 2021

We zitten volop in de adventstijd; mensen kijken uit naar licht in deze donkere periode. Velen proberen om met lichtjes en kaarsen, een vroege kerstboom, warmte en licht binnen te brengen in de huiskamers.

Zo zien wij, als christenen ook uit naar Kerstmis.

Een kind ons geboren, feest van het licht, dat ons hart verwarmt, de liefde aanwakkert. Gods liefde waarmaken rondom ons.

Maar!!!!

De middernachtmis gaat **NIET** door in de **Parel (Clemenspoort)**

Dit jaar wordt de middernachtviering vanop afstand gevierd via een zoom-verbinding. (denk aan de zoomvieringen van 2020-2021)

Er is gekozen voor een ZOOM- kerstviering op vrijdag 24 december om **23 uur**.

Je kan inzoomen vanaf **22.15 uur** voor een “kerstbabbel” met elkaar (een half uurtje)

Om 22.45 uur is er kerstmuziek en om 23 uur start de viering.

We nodigen jullie uit om van harte mee te vieren op deze kerstavond van 2021. Wie wil kan zijn kerstwens/voorbode voor de viering al doorgeven op info@effata.be

