

Als je mij liefhebt,
houd je dan aan mijn geboden.
Dan zal ik de Vader vragen
jullie een andere pleitbezorger te geven,
die altijd bij je zal zijn:
de Geest van de waarheid.
De wereld kan hem niet ontvangen,
want ze ziet hem niet en kent hem niet.
Jullie kennen hem wel,
want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

Ik laat jullie niet als wezen achter,
ik kom bij jullie terug.
Nog een korte tijd
en de wereld zal mij niet meer zien,
maar jullie zullen mij wel zien,
want ik leef en ook jullie zullen leven.
Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben,
dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt,
heeft mij lief.
Wie mij liefheeft
zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen,
en ik zal mij aan hem bekendmaken.'

Dit alles zeg ik tegen jullie
nu ik nog bij jullie ben.
Later zal de pleitbezorger,
de heilige Geest
die de Vader jullie namens mij zal zenden,
jullie alles duidelijk maken
en alles in herinnering brengen
wat ik tegen jullie gezegd heb.

Johannes 14, 15-21.25-26

Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. Zo spreekt Jezus tot zijn leerlingen, wanneer blijkt dat Hij niet voor altijd bij hen zal zijn. Zo maakt de evangelist aan de leerlingen van Jezus – tot op vandaag – duidelijk wat de toekomst zal brengen.

Jezus was voor hen een 'pleitbezorger'. Nu zal hun een andere 'pleitbezorger' gegeven worden, de Geest van de waarheid. In andere vertalingen lezen we 'helper' of 'trooster'. Het Griekse woord 'parakletos' heeft een ruimere betekenis dan elk van die drie vertalingen. Het gaat om een (belangrijk) persoon die je nabij is om je te helpen, en om anderen gunstig te stemmen ten aanzien van jou. Een parakleet ging bijvoorbeeld mee naar de rechtbank, niet om te pleiten, maar om naast je te staan als steun en toeverlaat. Ook in andere moeilijke omstandigheden was zo iemand een trouwe metgezel. In Psalm 142 zegt een mens die ten einde raad is en zich alleen en in de steek gelaten voelt: "Ik kijk terzijde en zie niemand die om mij geeft, nergens een toevlucht voor mij, niemand die hecht aan mijn leven. Ik roep tot u, Heer: 'U bent mijn schuilplaats, al wat ik heb in het land van de levenden.'" (Psalm 142, 5-6) Het is best mogelijk dat de leerlingen van Jezus die psalm gebeden hebben, toen Hij gestorven was.

De nieuwe parakleet is de Geest van de waarheid. Eerder had Jezus gezegd: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' (Joh. 14, 6). De waarheid van Jezus heet 'liefde'. De geboden waar Hij over spreekt gaan telkens over liefde: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie

liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.' (Joh. 13, 34-35) Die 'geboden' zijn een 'gebruiksaanwijzing' bij het leven, opdat dat leven 'goed' zou zijn.

De Geest van de waarheid is de Geest van God. Zijn naam – Jahwe – betekent: 'Ik ben er en ik zal er zijn voor jou'. Gods Geest is een trouwe metgezel in goede en kwade dagen.

De Geest van de waarheid is ook de Geest van Jezus. Over zijn kruisdood schreef de evangelist: 'Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.' (Joh. 19, 30) Jezus, die zelf leefde in de Geest van zijn Vader, belooft dat Hij zijn leerlingen nabij zal zijn met de kracht van zijn Geest, om in herinnering te brengen en duidelijk te maken wat 'liefde' kan betekenen.

Johannes schrijft daarover in een brief: *Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad. Als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.* (1 Joh. 4, 7.10-12)

De Geest van waarheid en liefde is een parakleet. Hij leeft dus niet in onze plaats. Hij lost onze problemen niet op in onze plaats. Hij is een trouwe metgezel, die ons nooit in de steek laat. In zijn nabijheid kunnen wij troost en kracht vinden, wanneer het leven moeilijk is. Als wij elkaar liefhebben, is dat de weg om in Gods nabijheid te geloven.

Geest van God,
Geest van Jezus,
Geest van waarheid,
Geest van liefde,
Parakleet,
Pleitbezorger,
Helper,
Trooster,
Gij, God-naast-ons.

In onze liefde voor elkaar
mogen wij U ontmoeten
als een trouwe metgezel.

Maak ons duidelijk
welke weg ten leven
Jezus is gegaan.

Breng ons in herinnering
wat Hij ons gezegd heeft:
dat liefde ons leven 'goed' maakt.

Geef ons de kracht van uw Geest
om in deze harde wereld
die weg van liefde te gaan.

Amen.

Foto: Godsdienstonderwijs Thomas

In het Licht van Gods Woord



Een trouwe metgezel